

KONINGEN LES 3 → GOD STRAFT SALOMO

1 KONINGEN 11

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen doorheen hun leven van God houden met heel hun hart.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Manieren op te sommen waarop God de heerschappij van Salomo had gezegend.
- Uit te leggen waarom God Salomo strafte.
- Gods straf voor de zonde van Salomo te beschrijven.

MEMORIEVERS

1 Kon.11:11 Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven.

TOEPASSINGEN

- Heb berouw wanneer je niet met heel je hart God liefhebt.
- Onderzoek je leven voor gebieden waarin je niet gehoorzaam bent.
- Bid dat God je mag bevrijden van verleidingen.
- Geef je onbekwaamheid om God lief te hebben zonder zijn hulp toe.
- Let op afgoden in je hart.

VOLGENDE WEEK

GOD STRAFT JEROBEAM

Lees 1 Koningen 12:1-33; 14:1-18



Het succes van Salomo (1 Kon.3:1-10:29)

Voordat hij zich in de afgoderij stortte, had Salomo een bewind die gekenmerkt werd door succes. Het regeren van Salomo was voor het grootste deel een geestelijk succes. Beide keren dat hij door de Heer bezocht werd in een droom (één keer tijdens het begin van zijn regeren en een andere keer 20 jaar later) behaagde het de Heer om de verzoeken van Salomo in te willigen. De eerste keer gaf Hij de wijsheid die hij vroeg (1 Kon.3:10-14) en de tweede keer antwoordde Hij het gebed van Salomo om de tempel te heiligen (9:3). Beide keren had de Heer ernstige waarschuwingen voor Salomo (3:14; 9:6-9), maar niet een keer vermaande hij hem om een zonde. Salomo bouwde trouw de tempel zoals zijn vader David hem had bevolen (1 Kon.5-7). Zijn gebed dat hij offerde bij het opdragen van de tempel liep over van rechtvaardige nederigheid en passie voor de glorie van God (1 Kon.8). Toen de tempel afgewerkt was bleef Salomo verder trouw offers brengen (9:25). De evaluatie van Salomo in 1 Koningen 3:3 zegt ook veel over zijn regeren: "Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door de aanwijzingen van zijn vader op te volgen."

Het geestelijk succes van Salomo leidde tot een succes op elk ander gebied in zijn regering. Hij stond bekend om de wijsheid die God hem had gegeven (1 Kon.3:16-28; 4:29-34). De koningin van Seba was slechts een van de vele hoogwaardigheidsbekleders die kwamen luisteren naar de wijsheid van Salomo (4:34; 10:1-13). De regering van Salomo onderscheidde zich door ongekenkende vrede doordat vreemde volkeren hem eer bewezen (4:21; 24-25). De Heer had Salomo niet enkel eer gegeven, maar ook rijkdom (3:13). Salomo werd onderscheiden door het aantal paarden, ruiters en wagens die hij bezat (4:26; 10:26, 28-29), de bouwprojecten die hij ondernam (7:1-12; 9:15-19) en het goud dat hij had verworven (9:28; 10:14-15). Ieder jaar ontving Salomo twintigduizend kilo goud (10:14)! Salomo had zoveel goud dat hij 500 ceremonie schilden liet vervaardigen uit goud (10:16-17) en uit gouden bekers dronk (10:21). Wat het zilver betreft zegt 1 Kon.10:27 dat Salomo "het zilver in Jeruzalem overvloedig als stenen" maakte. De onderdanen van Salomo, het volk Israël, verblijdden zich in zijn regeren, ondanks het huldebetoon en de gedwongen arbeid. 1 Koningen 4:20 zegt dat het volk "talrijk (was) als het zand aan de zee in menigte; zij aten en dronken en waren blijde." Net als God had beloofd was Salomo de grootste heerser van zijn tijd (3:13).

Het falen van Salomo (1 Kon.11:1-8)

In Deuteronomium 17:16-17 bepaalde de Heer dat de koning van Israël "in geen geval veel paarden (mocht) aanschaffen" en "niet veel vrouwen (te) nemen noch "grote voorraden zilver en goud" mocht aanleggen. Terwijl 1 Koningen 4:26-27 en 10:14-29 de paarden en rijkdom van Salomo opsommen als bewijs van zijn succes onthult 1 Koningen 11:1-8 dat de ondergang van Salomo werd veroorzaakt door zijn vele vrouwen. Salomo, die 700 vrouwen en 300 concubines (bijkvrouwen) had, negeerde Gods gebod om niet te veel vrouwen te nemen (Deut.17:17); Salomo was ook ongehoorzaam naar God in het feit dat onder zijn vrouwen "Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische (waren), behorende tot die volken, van wie de HERE tot de Israëlieten had gezegd: Gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden" (1 Kon.11:1-2; Deut.7:3-4). Salomo was ongehoorzaam geweest aan Gods door vele vreemde heidense vrouwen te huwen.

Zoals de Heer Israël had gewaarschuwd (Deut.7:3-7) leidden de vreemde vrouwen van Salomo hem in afgoderij. Waar het begin van zijn regeren werd gekenmerkt door een liefde voor de Heer, werd het op het einde gekenmerkt door een liefde voor vreemde vrouwen (1 Kon.1:11), vrouwen die hij trouw volgde in de plaats van God te volgen (11:2). Omdat de goedkeuring van zijn vrouwen meer betekende voor hem dan die van de Heer, liet Salomo toe dat zijn hart zich van God keerde (11:3). 1 Koningen 11:4 getuigt: "toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Here, zijn God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David." Salomo aanbad eigenlijk Astarte, de Sidonische godin van de vruchtbaarheid, Milkom, een Ammonitische god die vaak geassocieerd werd met het offeren van kinderen en Kemos, de gruwel van Moab die eveneens werd geassocieerd met het offeren van kinderen. Salomo, die eerder een tempel voor de Heer had gebouwd, bouwde nu aanbiddingplaatsen voor Kemos en Milkom (11:7). Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan hun goden brachten (11:8). Zijn toewijding aan zijn vrouwen bracht hem tot het offeren van zijn toewijding aan de Heer op de altaren die hij had gebouwd voor afgoden.

De straf van Salomo (1 Kon.11:9-40)

De Heer had geen zegeningen teruggehouden van Salomo. Van kleins af aan werd Salomo geliefd door de Heer (2 Sam.12:24-25). De Heer had hem uit alle zonen van David verkozen om op de troon van zijn vader te regeren. Salomo werd gezegend door een godsvruchtige vader te hebben die hem herhaaldelijk onderwees, vermaande en waarschuwde om toegewijd en gehoorzaam te zijn aan de Heer. De Heer had Salomo speciaal gezegend door tweemaal aan hem te verschijnen waarbij hij eenmaal een verzoek mocht doen (1 Kon.11:9). Ondanks dat God aan Salomo alles had gegeven wat een koning maar kon wensen, bleef zijn hart niet tevreden. In plaats daarvan wilde hij het genoegen van een grote schare vrouwen en werd hij door zijn onverzadigbaar hart geleid in geestelijke afgoderij.

De Heer was kwaad op Salomo (1 Kon.11:9), die Zijn waarschuwing tegen afgoderij negeerde (1 Kon.9:6-7). Omdat Salomo zijn hart tegen de Heer had gekeerd en naar andere goden had gericht (1 Kon.11:9-10) beloofde de Heer dat hij het koninkrijk van hem zou afscheuren en het aan een van Salomo zijn onderdanen zou geven (11:11). Maar zelfs temidden van dit vreselijke oordeel was de Heer nog steeds barmhartig naar hem. De Heer zou het koninkrijk wegnemen van de zoon van Salomo, Rechabeam, en niet rechtstreeks van Salomo zelf. Zelfs toen beloofde God daarbij een stam aan Rechabeam over te laten "ter wille van uw vader David; en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb (11:12-13). De scheiding van het koninkrijk van Israël zou niet gebeuren tijdens het leven van Salomo omwille van de liefde van de Heer voor David. Trouw aan Zijn verbond met David zou de Heer nog steeds toelaten dat een zoon van David zou regeren en Zijn naam blijven verbinden aan de tempel van Jeruzalem. Hoewel het grootste deel van de straf zou vallen op zijn zoon Rechabeam, onderging Salomo al een deel van deze straf gedurende zijn leven. Het rijk van Salomo was steeds vredevol geweest, maar nu zou de Heer tegenstanders tegen hem opzetten (1 Kon.11:14-40). De eerste was Hadad de Edomiet. Hadad was in Egypte opgegroeid maar keerde terug naar Edom om de afslachting van de Edomieten door Davids leger te wreken (11:14-22). De tweede was Rezon, die regeerde over Syrië en Israël haatte (11:23-25). De laatste was Jerobeam (11:26-40).

Voordat hij rebelleerde werd Jerobeam, die eerder door Salomo werd gepromoveerd tot opzichter van de sjuowers uit de stam Jozef (1 Kon.11:28), bezocht door Achia, een profeet van de Heer. Achia nam de nieuwe mantel die hij droeg en scheurde het kledingstuk in 12 stukken en gaf tien stukken aan Jerobeam (11:29-31). Achia legde uit dat de tien stukken de tien stammen van Israël voorstelde die God aan hem zou geven. Omdat Salomo en Israël God hadden verlaten, afgoden aanbaden en niet wandelden op Gods wegen zoals David dat deed, zou de Davidische dynastie een zware nederlaag gaan lijden (11:32-33). Ondanks dat Jerobeam niet alle twaalf stammen zou ontvangen omwille van Gods liefde voor David beloofde de Heer dat hij een blijvend huis als dat van David zou krijgen mits hij alles deed wat God gebod (11:34-38). De Davidische dynastie zou getroffen worden door de Heer, maar niet voor eeuwig (11:39). Zoals de Heer had beloofd zou Hij uiteindelijk op de troon van David een koning plaatsen die voor eeuwig zou regeren. Met de belofte van de heerschappij over Israël in zijn achterhoofd was Jerobeam aangemoedigd om te rebelleren tegen Salomo. Niet verrassend trachtte Salomo hem te doden en Jerobeam vluchtte naar Egypte tot God hem de stammen van Israël zou geven (11:40).

De dood van Salomo (1 Kon.11:41-43)

Na meer dan 40 jaar over Israël te hebben geregeerd stierf Salomo. Vanuit het perspectief van 1 en 2 Koningen was het leven van Salomo een grote puinhoop. Al hetgeen hij verwezenlijkt had in zijn eerdere toewijding naar de Heer werd overschaduwd doordat hij zich naar afgoderij had gekeerd. De Heer was al wat Hij beloofd had trouw nagekomen, maar Salomo was zijn belofte naar de Heer niet nagekomen. De rest van 1 en 2 Koningen volgt de vreselijke gevolgen van het koninkrijk van Israël dat gescheurd werd van de nakomelingen van David (met uitzondering van een stam die God had toegelaten om de dynastie van David te houden). Salomo had zijn leven met liefde voor de Heer begonnen, maar toen verliet hij God en keerde naar afgoderij. Ondanks dat Prediker laat zien dat Salomo terugkeerde naar de Heer voor hij stierf, richtten 1 en 2 Koningen zich op de verwoestende gevolgen van geestelijke afgoderij. Het leven van Salomo is een sterke waarschuwing aan iedereen die van de Here houdt.

MOEILIJKE WOORDEN

Hoogwaardigheidsbekleder

Iemand die een hoog ambt bekleedt.

INLEIDING

Meer dan wat dan ook zou een Christen gehoorzaam moeten zijn aan God. Er zijn vele dingen in ons leven die ons verleiden. En als we toegeven aan die verleiding zodat we zondigen maar geen berouw tonen en tot God keren, keren we ons van God af. Langzamerhand en beetje bij beetje zullen we ons afkeren van God. Dit is wat waarschijnlijk gebeurde bij Salomo. Hij besloot niet op een morgen dat hij zich zou afkeren van God. Het gebeurde langzaam. Het gebeurde omdat de mensen waar hij nauw mee was zondigden en ongehoorzaam waren aan God. Deze zondaren beïnvloedden Salomo, zo dat na een tijdje hij iets deed waar hij misschien van dacht het nooit te doen: het aanbidden van afgoden. Laten we zien wat we in deze les kunnen leren van Salomo.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Lees gedeelten uit 1 Kon.3:1-10:29 en 11:1-43.

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Eén Koningen 11:1 zegt dat Salomo van vele vrouwen hield. Kwamen deze uit Israël?**
Nee. "koning Salomo hield nog van talrijke andere buitenlandse vrouwen."
- **Vanwaar kwamen deze buitenlandse vrouwen?**
Vers 1 verteld dat ze van Egypte, Moab, Ammon, Edom en Sidon kwamen.
- **Wat zei God dat zou gebeuren als de kinderen van Israël gingen trouwen met mensen van andere landen?**
Als de kinderen van Israël trouwden met mensen van deze landen, zouden hun harten zich afkeren van God. God wist dat deze andere landen afgoden dienden. Als Israël zich met hen verenigde, zouden ze in groot gevaar zijn dat ze zich afkeerden van God om afgoden te dienen.
- **Waarom is het belangrijk om te weten hoeveel vrouwen Salomo had?**
Toen Mozes de Wet aan het volk Israël gaf, gaf hij instructies over wat een koning van Israël niet moet doen. Deut.17:17 zegt, "De koning mag ook niet veel vrouwen nemen, anders vervalt hij in afgodendienst." Doorheen Mozes vertelde God het volk Israël en alle toekomstige koningen van Israël dat ze niet vele vrouwen mochten hebben. Dit betekent dat met 700 vrouwen Salomo niet gehoorzaam was aan God.
- **Waarom is het van belang om te weten dat deze vrouwen niet uit Israël kwamen, maar van het buitenland?**
Mozes schreef ook in de Wet over het trouwen van buitenlandse vrouwen die in het beloofde land waren. Deut.7:1-5 zegt, "Je staat nu op het punt dat land in bezit te nemen. De Heer, je God, zal je er binnenbrengen en er machtige volken verdrijven. Voor jullie zullen moeten plaatsmaken: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwvieten en de Jebusieten, zeven volken, machtiger en sterker dan jullie. Wanneer de Heer hen aan je heeft uitgeleverd en je ze hebt verslagen, moet je hen radicaal uitroeien. Sluit geen vredesverdragen, spaar hen niet. Sluit ook geen huwelijken met hen. Laat je dochters niet trouwen met een van hun zonen, en je zonen niet met een van hun dochters. Want zij zouden je kinderen ertoe brengen de Heer ontrouw te worden en andere goden te gaan dienen. En dan zou de Heer in woede ontsteken en jullie snel uitroeien." Door deze buitenlandse vrouwen te trouwen was Salomo ongehoorzaam aan het gebod van God.
- **Welke verzen vertellen ons dat Salomo hield van zijn vrouwen?**
Eén Koningen 11:1 zegt, "koning Salomo hield nog van talrijke andere buitenlandse vrouwen." Eén Koningen 11:2 zegt, "Salomo had zijn hart aan hen verloren."
- **Hoe weten we dat Salomo meer van zijn vrouwen hield dan van God?**
Als vers 2 zegt dat Salomo zijn hart aan hen had verloren, betekent dit dat hij hen wilde behagen. Vers 3 en 4 vertellen ons dat door zijn vrouwen Salomos hart zich afkeerde. Salomo wilde zijn

vrouwen zo graag behagen dat hij zich afkeerde van God. In plaats van het dienen van de ware en levende God van Israël, keerde zijn hart af naar andere goden. Vers 4 zegt dat de vrouwen hem verleiden om andere goden te dienen.

- **Keerde Salomo zich af van God alleen door zijn vrouwen? Was het hun schuld?**

Salomo zocht het heil bij Astarte, de godin van de Sidoniërs, en bij Milkom, die verfoeilijke afgod van de Ammonieten (11:5). Hij bouwde een offerhoogte voor Kemos, die verfoeilijke afgod van Moab, en voor Milkom, de verfoeilijke afgod van Ammon (11:7).

- **Deze dingen die Salomo deed waren erg zondig. Wat was de reactie van God naar wat Salomo had gedaan?**

Eén Koningen 11:9 zegt dat de Heer kwaad werd op Salomo. God is nooit verheugd wanneer mensen zondigen. Salomo was erg gezegend. God verscheen twee keer aan hem (11:9) en waarschuwde hem om niet de andere goden te volgen (11:10). Maar Salomo zondigde hevig door ongehoorzaam aan God te zijn en andere goden te dienen.

- **Wat deed de Heer wegens de grove ongehoorzaamheid van Salomo?**

Eén Koningen 11:11 zegt dat God zei tegen Salomo, "Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven." Het koninkrijk zou in tweeën verdeeld worden omdat Salomo gezondigd had. Maar omdat God van David hield, die Zijn dienaar was, zou het koninkrijk alleen verdeeld worden naar de dood van Salomo.

SAMENVATTING

Salomo had vele vrouwen, velen kwamen uit landen rondom Israël. Het was niet alleen een zonde om vele vrouwen te hebben, maar ook om te trouwen met een niet-Israëlitische. Deze vreemdelingen waren gevaarlijk omdat ze de Israëlieten zouden verleiden om zich af te keren van God en andere goden dienen. Dit is precies wat gebeurde bij Salomo. Salomo verliet God en aanbad afgoden omdat hij meer van zijn vrouwen hield dan van God. Maar zijn vrouwen waren niet het enige probleem. Salomo koos ervoor om deze vrouwen te trouwen en keerde af van God. Salomo deed vele kwade dingen, zodat zijn vrouwen hun goden konden aanbidden. Omdat Salomo dit deed werd God boos en zorgde ervoor dat het koninkrijk in tweeën werd gesplitst. Salomo had gezondigd en God oordeelde.

Toen Salomo al deze vrouwen trouwde, bracht hij zichzelf in moeilijkheden. In plaats van het dienen van God, probeerde hij zijn vrouwen te behagen door hun goden te dienen. Dit was ongehoorzaamheid aan God en heel zondig. De zonde van Salomo maakte God kwaad op hem en dat was de reden dat het koninkrijk in twee delen brak. God moest de zonde oordelen, zeker omdat de koning van Israël het gedaan had. Deze les kan voor een Christen helpen omdat het laat zien wat er gebeurt als een persoon zich afkeert van God. Salomo trouwde vele slechte vrouwen en was afgekeerd van God en Christenen kunnen ook verleid worden om van God af te keren. Het is belangrijk om te weten dat als vrienden je aanmoedigen om de Bijbel ongehoorzaam te zijn en te zondigen, dat ze niet werkelijke vrienden zijn. Een vriend zou je moeten helpen om God te gehoorzamen en te leven naar Zijn Woord.

CRÈCHELES

Salomo was een hele wijze man geworden. Niemand op aarde was zo wijs als hem. Iedereen hoorde hoe wijs hij geworden was en velen kwamen van ver om hem te horen spreken. Zo kwam op een dag zelfs de koningin van Seba op bezoek bij Salomo om te horen of hij werkelijk zo wijs was als de mensen zeiden. De koningin zag het prachtig versierde paleis dat Salomo had gebouwd. Ze zag de kostbare purperrode gordijnen. Ze wandelde door zijn vruchtbare wijngaarden en schitterende tuinen en langs de koele vijvers. Ze zag zijn prachtige paarden en koetsten, ze proefde dat heerlijke eten en de wijn. Ze zag de dure kleren die zijn knechten aanhadden en luisterde naar de zangers en muzikanten. Ze zag hoe Salomo in de tempel God vereerde en merkte dat hij op al haar vragen antwoorden kon geven. Hij was werkelijk erg wijs.

“In mijn land heb ik veel over u en uw wijsheid gehoord”, zei de koningin van Seba tegen Salomo. “Maar ik kon het niet geloven. Nu weet ik dat u nog veel machtiger en wijzer bent dan ze gezegd hebben. Ze hebben me nog niet de helft verteld! Uw God heeft u zo machtig en wijs en rechtvaardig gemaakt! Hij is geweldig!

De jaren gingen voorbij en Salomo trouwde met vele buitenlandse vrouwen die voor vreemde afgoden knielden. Salomo vergat wat God daarover gezegd had. Hij was ongehoorzaam aan God want dat mocht hij niet doen van God. Toch deed Salomo dit en wat God had gezegd gebeurde ook. Salomo hield zoveel van al deze vrouwen dat hij ook hun afgoden begon te aanbidden. God werd erg boos op Salomo. “Ik heb je gewaarschuwd! Ik heb gezegd dat je al die afgoden niet mocht aanbidden. Je hebt je belofte niet gehouden.”

God zei daarom tegen hem: “Ik zal jou nog koning laten zijn over heel je rijk, want dat heb ik aan je vader David beloofd. Maar omdat je andere goden bent gaan vereren, zal jouw zoon niet meer koning van heel Israël zijn.”

Er was een jonge man die hard voor Salomo werkte. Jerobeam heette hij. Hij was een goede opzichter. Toen Jerobeam een keer de stad van Jeruzalem uit ging, kwam hij de profeet Achia tegen. De profeet had een nieuwe mantel aan. Die scheurde hij in twaalf stukken. “Deze zijn voor jou”, zei hij en gaf tien stukken aan Jerobeam. “Want dit zegt God tegen jou: Als Salomo er niet meer is, zal Ik het koninkrijk van hem afscheuren en jou koning maken over tien stammen van Israël. Als je doet wat Ik gezegd heb in Mijn wet, zullen ook je kinderen koning over Israël zijn.” Salomo hoorde wat er gebeurd was en wilde Jerobeam doden. Maar Jerobeam vluchtte naar Egypte.

MEMORIEVERS

1 Kon.11:11 Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg memorievers Koningen Les 1).

Schrijf bovenaan het bord het memorie vers. Verdeel de kinderen in twee groepen en laat hen in een rij staan aan de andere kant van het lokaal. Op jouw teken gaat een kind van elke groep naar het bord rennen en een woord van het vers opschrijven. Hij gaat dan terug in de rij staan en geeft de stift aan de volgende persoon. De groep herhaalt eerst de woorden die op het bord staan. Dan mag de volgende persoon naar het bord, het volgende woord opschrijven, terugkeren naar de rij waar een ieder weer de geschreven woorden herhaalt. Herhaal dit proces totdat het hele vers compleet is. Heb een beloning voor de snelste groep.

Variatie: speel een spelletje met de kinderen (B.V. 'zakdoekje leggen.'). Maar in plaats van het rijmpje van het spelletje op te noemen, noemt het kind het vers op. Help hen eventueel door het samen op te zeggen. Voor jongere kinderen kan ook alleen het laatste gedeelte van het vers gebruikt worden, "Ik zal je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven").

IJSBREKERTJES

Afgoden van het hart

Laat de kinderen verschillende afbeeldingen zien en vraag hen wat al deze afbeeldingen gemeen hebben. Ze zijn allen dingen waar mensen afgoden van maken. Een afgod is iets dat aanbeden wordt in plaats van God. Sommige landen rondom Israël sneden letterlijk een afbeelding uit een stuk hout. Ze gingen er dan voor buigen en het aanbidden. Dit is duidelijk erg dwaas, maar onze vormen van afgoderij zijn evenwel dwaas. We kunnen geld, speelgoed, plezier maken, televisie, ander persoon, onszelf of andere dingen aanbidden (Kol.3:5). We maken een afgod van iets wanneer we het belangrijker vinden dan God in onze aandacht, verlangen, toewijding en keuzes. Alle afgoderij komt daarom uiteindelijk vanuit onze zondige harten, wat aldoor iets zoekt om te aanbidden in plaats van God. Vraag de kinderen wat hen afleid van het dienen van God.

Liefde

Bijbelse liefde is een niet zelfzuchtige toewijding, een voortgaande beslissing van de wil om de ander voordeel te geven door woord, daden en gebed. Liefde acht de ander uitnemender dan zichzelf (Fil.2:1-8). Liefde is niet alleen maar een eenmalige beslissing om de ander beter te achten, maar het is een voortdurende benadering naar anderen. Een van de hoofduitdrukkingen van liefde naar God is gehoorzaamheid aan Zijn geboden (Joh.14:21). Een Bijbelse manier van liefhebben is ver uit de harten van zondige mensen. Vele kinderen hebben weinig begrip van wat liefde werkelijk is. We houden meestal van onszelf, wat betekent dat we dingen zoeken waar wij baat bij hebben. Vraag de kinderen wie een traktatie wil ontvangen. Na alle "ik, ik, ik" is weggeëbd, leg je uit dat onze harten van nature uitroepen "ik, ik, ik." We denken alleen maar aan onszelf. We mogen dan goede dingen doen, maar we kunnen ons hart nooit stoppen om egoïstisch te zijn. Alleen Christus kan ons een nieuw hart geven dat de mogelijkheid heeft om anderen lief te hebben en God voortdurend gehoorzaam te zijn.

De toren van zegeningen

Wanneer je lesgeeft over het succes van Salomo en zijn zegeningen beschrijft, start dan met het bouwen van een toren van voorwerpen die deze zegeningen symboliseren.

1. God bezoekt Salomo twee keer in een droom – twee kussens
2. Wijsheid – Bijbel, boeken, afstudeerhoed
3. Roem en eer – ster
4. Rijkdom – zak met geld, speelgeld, kettingen, juwelen
5. Vrede met de landen – landkaarten, globe
6. Paarden – plastieken paarden
7. Bouwprojecten: Gods tempel, het huis van Salomo – poppenhuizen
8. Gouden schilden, gouden bekens – iets van goud
9. Zilver zo gewoon als stenen – vele propjes van zilverfolie
10. Israël is verheugd met het heersen van Salomo – smiley faces (blijde gezichtjes)
11. Israël groeit in aantal – vele popjes

Wanneer de toren compleet is, verwonder je dan over de kwaliteit en de variatie. Maar leg dan aan de kinderen uit dat met dit alles Salomo nog niet gehoorzaam was aan God. Hij was een zondaar net als ons, en hij werd gestraft voor zijn ongehoorzaamheid, net als wij.

KNUTSELWERKJES

Afgoden van het hart, vervolg

Geef elk kind een rood en wit hart van de bladen “afgoden van het hart.” Laat hen het witte hart uitknippen. Op elk van de vijf vierkantjes kunnen ze een woord schrijven of een tekeningetje maken om een afgod van het hart te symboliseren waar ze zich tegen moeten wapenen. Refereer naar de lijst van afgoden die genoemd werden tijdens het ijsbrekertje. Laat de kinderen uit de lijst vijf kiezen waar ze het meest mee worstelen. Nadat alle vierkantjes ingevuld zijn, kunnen ze het rode hart uitknippen. Laat zien hoe ze de vijf flappen lang de kanten en de onderzijde moeten knippen, de bovenzijde moet niet uitgeknipt worden zodat het een flap wordt die de verborgen afgod laat zien. Instrueer de kinderen om het rode hart op het witte hart te plakken. Daarna zouden ze 1 Kon.11:4 op de achterzijde van het witte hart kunnen schrijven.

Het hart van Salomo keerde zich af

Geef elk kind een kopie van het blad “het hart van Salomo keerde zich af.” Laat hen de cirkel uitknippen, samen met het hart wijzer, afgebeeld onderaan het blad. Bevestig de wijzer in het midden van de cirkel met een splitpen. Keer de wijzer om te lezen hoe Salomo zijn hart van God afkeerde.

KNUTSELACTIVITEITJES

Luider en luider

Het leven van Salomo is een tragisch voorbeeld van de resultaten van niet beleden zonden. In het voortgaan van zijn leven ontwikkelde Salomo een groeiende tolerantie naar zonde dat een harde tuchtiging op hem bracht. Zonde heeft een ophopend effect wanneer we het toestaan. Dit kan je laten zien door een aantal kinderen te kiezen door hen zacht te laten neuriën, terwijl de rest stil is. Voeg hier langzaam meer en meer kinderen aan toe, totdat de hele groep geluid maakt. Probeer bovendien het geluid zacht te spreken. Laat iedereen weer stil zijn en leg dan uit dat hoe meer zonde we toelaten in ons leven, des te minder we kunnen luisteren naar Gods Woord. Vandaag leren we over de tolerantie van zonde bij Salomo.

Sketch: de mantel verscheuren

Vraag een vrijwilliger om zich te verkleden in een mantel en om de profeet Achia te zijn. Vraag een nader vrijwilliger om de rol van Jerobeam te spelen. Laat een derde vrijwilliger de profetie die God tot Salomo sprak in 1 Kon.11:9-13, lezen. Laat dan Achia aan Jerobeam verschijnen en de gebeurtenissen uit 1 Kon.11:29-39 uitbeelden, en daarbij zijn mantel verscheuren in 12 stukken en 10 stukken aan Jerobeam geven. Laat hem uitleggen wat er zal gebeuren met de andere twee stukken van het koninkrijk.

Kleurplaten

Maak eventueel gebruik van de platen achter in de les om de les te illustreren. Kies eventueel een kind om de platen vast te houden en zo de kinderen betrokken te laten zijn bij de les.

HET HART VAN SALOMO KEERDE ZICH AF



"Hij was al een man op leeftijd toen zijn vrouwen hem wisten te verleiden om andere goden te vereren. In tegenstelling tot zijn vader David was hij niet volkomen toegewijd aan de Heer, zijn God." (1Koningen 11:4)



AFGODEN VAN HET HART

KOPIEER OP ROOD PAPIER



AFGODEN VAN HET HART

KOPIEER OP WIT PAPIER



GOD STRAFT SALOMO (HANDREIKING KINDEREN)

1 KONINGEN 11

MEMORIEVERS

1Kon.11:11 "Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven."



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Noem twee manieren waarop God Salomo zegende.

- Juist of fout: God zei tegen Salomo dat hij met eender welke vrouw mocht trouwen. _____
- Was Salomo gehoorzaam aan het gebod van God? _____
- Juist of fout: God vond het goed wat Salomo deed. _____
- Omdat Salomo God geboden niet hield, zou God het koninkrijk _____ van Salomo. (1 Kon.11:11)
- Juist of fout: God liet zien dat Hij barmhartig was door het koninkrijk niet van hem af te nemen terwijl hij nog leefde. _____
- God strafte Salomo ook door een _____ tegen Salomo te doen opstaan. (1 Kon.11:14)

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



