

HET LEVEN VAN JEZUS LES 7 → JEZUS ROEMT HET GELOOF VAN DE CENTURIO

MATTHEÛS 8:5-13

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen zich verheugen dat Jezus verlossing bracht voor al degenen die in Hem geloven.



DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Uit te leggen wie de centurio was en welk gezag hij had.
- Te beschrijven hoe de centurio reageerde naar Jezus.
- Uiteen te zetten waarom Jezus verbaast was over het geloof van centurio.
- Te beschrijven wat er precies nodig is om het Koninkrijk der hemelen binnen te komen.

MEMORIEVERS

Matt.4:19-20

*'Ga met mij mee,' zei hij tegen hen, 'dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.'
Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.*

TOEPASSINGEN

- Vertrouw erop dat Jezus de enige weg tot redding is.
- Geloof dat Christus alle gezag heeft en gehoorzaam Hem.
- Vraag God om hulp in moeilijke tijden.
- Verblijd je omdat God barmhartig is.

VOLGENDE WEEK

JEZUS STILT DE STORM EN DRIJFT DEMONEN UIT

Lees Mattheüs 8:23-34

ACHTERGROND

Mattheüs 8 begint waar hoofdstuk vier eindigde. Mattheüs vatte Jezus' bediening samen als een van onderwijs, prediking en genezing die uiteindelijk als doel had om de Joden tot berouw en inkeer te brengen (Matt.4:12-15). De kwestie van voorbereiding en berouw richt zich daarna specifiek naar het geloof van de Joden wanneer Mattheüs zich richt tot de wonderen van Jezus (Mattheüs 8 en 9). De wonderlijke kracht van Jezus was het ultieme bewijs van Zijn goddelijkheid en de onweerlegbare verwijzing naar Hem als Messias (Joh.5:36; 10:25, 30; 14:10-11; 15:24). Ondanks zulk bewijs bleven de Joden zich verzetten tegen Jezus als de Messias. Hun trotse eigen vertrouwen op hun afkomst weerhield hen om op de timmerman uit Galilea te vertrouwen voor hun verlossing. Het is op dit moment van weerstand dat Jezus het geloof van de centurio gebruikt om hun te leren welk geloof er nodig is voor verlossing. Jezus gebiedt dat al degenen die broederschap met Hem willen hebben tot Hem komen door geloof en niet door macht. Hierdoor is iedereen in staat om in Jezus Christus als Messias verlost te worden.

Geloof vereist (Mattheüs 8:5-7)

Voor hen die in een omgeving leven waarin een goede gezondheid iets vanzelfsprekend is, is het moeilijk om de impact van Jezus' genezingsbediening in Palestina te schatten naar waarde. Ziekten waren in die tijd wijd verspreid en verkortten de levensverwachtingen aanzienlijk. Voor degenen die zelfs niet in de mogelijkheid waren om ook maar de ziektesymptomen te verzachten, was het vooruitzicht op een volledige genezing haast onmogelijk om te geloven. Jezus' genezing van hen in nood had zulk een onmiddellijke en wijd verspreide aandacht dat er groepen van mensen hem op de voet volgden met hun zieken en lammen (Matt.4:24-25). Nieuwsgierig en vol verachting kwam iedereen zijn noden bekend maken aan Jezus. Een van deze personen die tot Jezus kwamen bleek een eerder onverwachte bezoeker te zijn.

Onmiddellijk nadat Hij in de stad Kapernaüm was gekomen werd Jezus benaderd door een Romeinse soldaat (Matt.8:5). Dat een centurio of honderdman kwam tot Jezus vereiste een groot deel geloof langs zijn kant. Hij was niet enkel een heiden, maar ook een officier van het Romeins leger. Hij was een man die doorgaans werd gehaat door de Joden. Het grootste deel van de Joden in Kapernaüm beschouwden deze centurio als onrein omwille van zijn afkomst en verachtten hem als een symbool van de Romeinse onderdrukking. Ondanks deze discriminatie kwam de centurio nederig toch tot Jezus, bezorgd om de ziekte van een van zijn dienaren. De centurio smeekte: "Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn" (Matt.8:6).

Jezus kende het hart van de man en moest zijn verzoek niet horen. Hij reageerde eenvoudigweg in liefde, zeggende: "Ik zal komen en hem genezen." Bewogen door de barmhartigheid van de centurio naar zijn knecht, laat Jezus Zijn bereidheid zien om het huis van een heiden binnen te gaan. Dit was een opmerkelijk aanbod omdat de huizen van de heidenen als onrein werden aanschouwd. Wanneer een Jood dit zou betreden zou hij zelf onrein worden. Dit was de eerste keer dat Jezus aanbod om naar het huis van een zieke persoon te gaan. Tijdens alle andere gelegenheden werden de zieken naar Hem gebracht. Tot op dit moment werd er nergens opgeschreven dat hij eerder het huis van een heiden had bezocht. Dat een heiden Hem durfde benaderen en vragen om hulp was een enorme getuigenis van geloof langs de kant van de centurio.

Jezus' bereidheid om de centurio te helpen onthult een aantal kenmerken van God. Vooreerst was Jezus liefdevol begaan met hen die in fysieke nood waren. Dit laat de compassie van God naar degenen die in dit leven lijden zien. Ten tweede kwam Jezus tegemoet aan de noden van iemand die, in de ogen van de trotse joodse leiders, tot de laagste klasse van de mensheid behoorde. Dit liet Jezus' verlangen zien om de meest bescheiden groepen van de bevolking te dienen tijdens Zijn aardse bediening. Onze Heer toonde een speciale compassie naar degenen die door de bevolking werden veracht.

Geloof gedemonstreerd (Mattheüs 8:8-9)

Niemand zou het antwoord van de centurio op Jezus' compassie verwachten. De centurio antwoordde: "Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn" (Matt.8:8). Net zoals Johannes de Doper zich onwaardig voelde om Jezus te dopen, voelde de centurio zich niet waardig om Jezus te ontvangen in zijn huis. Deze reactie is verrassend voor een persoon met zulk een positie in het Romeins leger. Hij had veel gezag gekregen van de keizer zelf en leidde een groep van honderd mannen. Eender wat hij gebood werd volledig uitgevoerd. Desondanks dit gezag toonde deze heiden voortdurend een grote nederigheid tijdens zijn omgang met Jezus.

Deze nederigheid is grotendeels een gevolg van het ongewone begrip van het gezag van Jezus dat deze soldaat had. De centurio had Jezus twee keer “Heere” genoemd. Dit was meer dan beleefdheid. De man had de goddelijke heerschappij van Jezus bevestigd, gelovend dat Jezus inderdaad God was en daardoor zijn verlamde knecht kon genezen. De centurio begreep dat iemand met gezag orders kan uitvoeren wetende dat wat hij zegt gedaan zal worden, ongeacht zijn aanwezigheid.

De centurio geloofde dat Jezus’ woord genoegzaam was om zijn knecht te genezen. Het enige wat Jezus moest doen was de woorden spreken en zijn knecht zou genezen zijn. Hij wist dat als hij de macht had om soldaten en slaven zijn bevel te doen opvolgen, dat Jezus’ bovennatuurlijke macht eens zo makkelijk er voor kon zorgen dat zijn knecht genezen zou worden door Zijn woord. Het verzoek van de centurio is interessant omdat geen voorbeeld was van een eerdere genezing op afstand. Het geloof van de centurio was dermate groot.

Geloof geboden (Mattheüs 8:10-12)

Na de grote geloofsgetuigenis van de centurio geeft Mattheüs de verbazing van Jezus weer. Ondanks dat Hij als God alle mensenharten kende, was Hij als mens verbaasd dat deze heidense soldaat meer getuigde van een diep geloof dan eender welke Israëliet. Vele Joden geloofden in Jezus, maar geen enkele had de oprechtheid, gevoeligheid, nederigheid, liefde en het diep geloof zoals deze centurio. Hij vertrouwde op Jezus en op Zijn mogelijkheid en bereidheid om te helpen op onverwachte manieren. Een geloof als dit zou je niet verwachten bij een heiden. Jezus verwondert Zich bij zulk geloof (Matt.8:10) en gebruikt de woorden van de centurio als een les voor hen die Hem volgden.

Het is op dit punt dat Mattheüs benadrukt dat de verkondiging van het Evangelie verschoof van de Joden naar de heidenen, of beter gezegd van de Joden naar alle mensen, ongeacht hun afkomst. Deze Romeinse soldaat zou niet de enige blijven in zijn geloof. Zij die minder geestelijke voordelen hadden en minder mogelijkheden om Gods waarheid te kennen – de heidenen van het oosten en westen – zouden feller reageren op het Evangelie dan Gods eigen uitverkoren volk. Jezus maakt het hier duidelijk dat Abraham, Isaak, Jakob – noch enig andere Jood – in de hemel zou geraken omwille van zijn afkomst, maar enkel omwille van hun reddend geloof.

Jezus leert dat al degenen die reageerden op Jezus in geloof, samen met de trouwe Israëlieten uit de vorige generaties voor eeuwig zouden wandelen met God. Hij beschrijft dit wandelen met Hem als “aan tafel gaan”, wat de Joden begrepen als het Messiaans feestmaal in de komende wereld (Jes.25:6-9; 65:13-14). Volgens de Joodse traditie waren er tijdens dit feestmaal geen heidenen aanwezig. Maar Jezus benadrukt hier dat “er velen zullen komen van oost en west” (Matt.8:11) – waarmee Hij de heidenen bedoelde – en de aardvaders vergezellen aan deze feesttafel. Deze aardvaders genoten ongetwijfeld van Gods zegen in de komende wereld; met hun geassocieerd worden betekende deel hebben aan deze zegen. De woorden van Jezus aan deze Joden uit Kapernaüm waren extreem verrassend en spraken al hetgeen de rabbi’s destijds onderwezen volledig tegen.

Jezus verzekerde dat de eindbestemming van hun die zonder een redden geloof waren vast stond. Sommigen waarvan men zou verwachten dat ze op Jezus zouden reageren met geloof en toewijding doen het niet. Deze personen beschrijft Jezus als “de kinderen van het Koninkrijk” (8:12) waarmee Hij de Joden die hun redding toevertrouwden aan hun afkomst. Aan de Joden had God een unieke beloften en privileges van Zijn Koninkrijk gegeven, maar omdat ze de Koning verwierpen toen Hij tot hun kwam, diskwalificeerden ze zichzelf van het eeuwige feestmaal. In de plaats daarvan zullen ze “buitengeworpen worden in de buitenste duisternis”, ver weg van Gods aanwezigheid.

Een fysische nakomeling van Abraham zijn was een groot privilege en voordeel (Rom.3:1-2), maar in tegenstelling tot wat de meeste Joden geloofden was het geen garantie voor verlossing. Zij die Christus verwerpen, ook al zijn ze fysische nakomelingen van Abraham, zullen in het Koninkrijk der hemelen geen plaats hebben aan tafel met Abraham, Isaak en Jakob. Ze zullen daarentegen geconsigneerd worden in de duisternis waar er tranen en geknars van tanden is, welke gebruikelijke omschrijvingen zijn voor de ellende die in de hel zal worden ervaren. Dat was de inhoud van Jezus’ korte maar ontvullende boodschap naar de ongelovige Joden net voordat Hij de genezing van de knecht van de centurio aankondigde.

Geloof bevestigd (Mattheüs 8:13)

Het is pas na deze boodschap dat Jezus de aandacht terug vestigt op de Romeinse soldaat. Hier bevestigd Jezus opnieuw de mate van zijn geloof als Hij tot de centurio zegt: “Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt” (Matt.8:13). Op dat moment was de knecht genezen van zijn ziekte. Dat de knecht werd genezen was Jezus’ bevestiging dat de centurio werkelijk geloofde omdat de knecht anders ziek zou zijn gebleven en hoogstwaarschijnlijk spoedig zou zijn gestorven.

Conclusie

Het idee dat een heiden het Koninkrijk van God zou beërven was vreemd voor de Joden. Desondanks beloofde Jezus aan de centurio, omwille van zijn nederigheid en reddend geloof, een plaats aan de feesttafel in de hemel. Omdat zulk een geloof tot op heden nog steeds de vereiste is voor redding, is verlossing mogelijk gemaakt voor allen die zullen geloven en zichzelf toewijden aan Christus. Zij die zulk een geloof ontbreken (zoals bijvoorbeeld de op zichzelf vertrouwende Joden) zullen zulk een verlossing niet genieten. In de plaats daarvan zullen ze geconsigneerd worden naar een leven dat gescheiden is van God waarin pijn en ellende eeuwig zal ervaren worden.

MOEILIJKE WOORDEN

Centurio	Een centurio of honderdman was in het Romeins legioen de hoogste officiersrang die door mannen van gewone komaf bereikt kon worden.
Consigneren	Verbieden om te verlaten.

INLEIDING

Een van de meest gênante momenten in het leven van een jonge man, was toen hij op de lagere school zat. Na het lopen van een wedstrijd, dacht hij dat hij de wedstrijd gewonnen had. Hij ging naar voor om zijn prijs in ontvangst te nemen. Maar hij werd verward toen de leraar de eerste prijs aan een ander kind gaf. Deze jonge man had zeker de wedstrijd sneller gelopen dan het andere kind uit de klas. Hij was als eerste over de eindstreep gegaan, dus wat was nu het probleem? De leraar nam hem apart en legde uit dat tijdens zijn wedstrijd zijn T-shirt uit zijn broek stak. Dit was een regel in de klas dat zo onnozel leek. Toch was een van de vereisten dat men tijdens een wedstrijd het shirt bij de broek in moest. Nu, tijdens de bediening van Jezus waren vele van de Joden in een vergelijkende, maar toch serieuzere, situatie. Vandaag leren we wat vereist is om verlossing te ontvangen. Jezus neemt een ogenblik om doorheen Zijn ontmoeting met de officier, de Joden en ons deze serieuze eis te onderwijzen.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Geloof vereist (Matt.8:5-7)

Geloof gedemonstreerd (Matt.8:8-9)

Geloof geprezen (Matt.8:10-12)

Geloof bevestigd (Matt.8:13)

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Wie was de man die bij Jezus kwam?**
Hij was een soldaat over honderd, een hoge officier van het Romeinse leger. Hij was ook een heiden en geen Jood.
- **Wat is er zo interessant aan het bezoek van deze soldaat aan Jezus?**
In die tijd konden de Joden en de heidenen niet met elkaar opschieten en vermeden elkaar meestal. Voor een heidense man, laat staan een Romeinse soldaat, was het niet echt de gewoonte om Jezus te bezoeken.
- **Wat was het doel van het bezoek aan Jezus?**
De Bijbel zegt dat de officier naar Jezus kwam om hulp te vragen. Zijn bediende lag thuis ziek in bed, was verlamd en had grote pijn (8:5-6).
- **Wat was de reactie van Jezus op het verzoek van de man?**
Jezus bood aan om naar zijn huis te gaan en zijn bediende te genezen (8:7). Dit zou de eerste maal zijn dat Jezus naar een huis van een heiden ging om iemand te genezen.
- **Hoe reageerde de officier op Jezus voorstel?**
De officier reageerde in volledige nederigheid, zeggende dat hij onwaardig was dat de Heer bij hem thuis kwam (8:8).
- **Wat stelde de officier toen aan Jezus voor?**
Hij stelde voor dat Jezus gewoon het woord zei en zijn bediende zou genezen zijn (8:8). Hij geloofde dat Jezus de macht en het gezag had om van zelfs van grote afstand te genezen. Het was geen noodzaak dat Jezus naar zijn huis zou reizen. Hij hoefde maar een enkel woord te spreken en zijn bediende zou genezen zijn.
- **Hoe reageerde Jezus op het geloof van de officier?**
De Bijbel zegt dat Jezus verbaasd was van het geloof van de man. Hij had in heel Israël niet zo een geloof gevonden. Alles in het bezoek van de officier vereiste geloof van zijn kant. Hij kwam als een heiden, gelovend dat Jezus zijn bediende kon genezen door slechts het te bevelen.
- **Waarom nam Jezus een ogenblik om te onderwijzen?**
Jezus gebruikt hier het geloof van de officier als voorbeeld van wat nodig is voor verlossing. Hij zegt dat vele heidenen zullen komen met hetzelfde geloof en nederigheid als de officier en ze de artsvaders van Israël in het koninkrijk der hemelen zullen volgen. Aan de andere kant onderwijst

Jezus dat de Joden die vertrouwen op alles behalve geloof voor verlossing, in de buitenste duisternis geworpen zullen worden. Degene die Jezus niet als Messias accepteren en niet in Hem geloven voor verlossing, zullen voor eeuwig in de hel van God gescheiden zijn. Daar zullen ze erge pijn en miserie ervaren (8:11-12).

- **Wat was het resultaat van het bezoek van de officier?**

Jezus genas de bediende van de officier, omdat hij kwam in groot geloof. De officier geloofde sterk dat Jezus de Messias was en dat Hij alle gezag bezat.

SAMENVATTING

Dat een heiden Jezus zou opzoeken was eigenlijk een raar iets. Maar de officier was in grote nood en geloofde dat Jezus de mogelijkheid had om hem te helpen. Doordat zijn bediende ziek en verlamd thuis op bed lag, kwam de Romeinse soldaat Jezus om hulp vragen. Hoewel Jezus wel naar zijn huis wilde en zijn bediende wilde genezen, voelde de officier zich volledig onwaardig om Jezus in zijn huis te ontvangen. Daarbuiten geloofde hij dat het onnodig was dat Jezus naar zijn huis moest reizen. De officier geloofde dat Jezus maar een enkel woord hoefde te spreken en zijn bediende zou genezen zijn. Jezus had in heel Israël niet zo een geloof gezien. Verbaasd nam Jezus een ogenblik om de Joden die om Hem en de officier heen stonden, te onderwijzen. Deze boodschap zou voor de Joden ontstellend geweest zijn. Hij onderwees dat er veel meer heidenen van overal zouden komen. Door hun geloof in de Messias, zouden zij de aartsvaders van Israël in het koninkrijk der hemel volgen. Degene die niet met zulk een geloof zou komen, zou in de duisternis geworpen worden. Joden die vertrouwden op hun afstamming voor de verlossing, zouden hun eeuwigheid in de hel doorbrengen en voor hun zonden veel lijden ervaren. Uiteindelijk geeft Jezus de officier waar hij om vroeg. Vanwege zijn geloof werd de bediende van de officier genezen.

Door zijn nederigheid en geloof, beloofde Jezus de officier een plaats aan de tafel in de hemel. Omdat vandaag zulk een geloof vereist is voor verlossing, is redding mogelijk gemaakt voor allen die geloven en zichzelf aan Christus toewijden. Degene die tekort aan dit geloof en toewijding hebben, zullen niet van deze verlossing genieten. In plaats daarvan zullen ze voor altijd van God gescheiden zijn en zullen voor eeuwig in de hel pijn en miserie ervaren.

CRÈCHELES

“Here, Here”, schreeuwde een man in de verte naar Jezus.

De mensen die rondom Jezus stonden keken raar op. “Zien we dat goed? Maar dat is een... dat is een soldaat!” Ze verschoten omdat de soldaat naar hun kwam toegelopen. Wat zou hij van plan zijn?

Romeinse soldaten waren niet zo geliefd bij de Joden omdat ze de baas speelden in hun land. Maar de soldaat die kwam aangelopen was niet zomaar een soldaat, hij was een bevelhebber, de grote leider van een groep van wel honderd soldaten. Zou hij gaan vechten? Kwam er weer nieuws van de keizer?

De soldaat stond voor Jezus en pufte en zuchtte. Hij had erg hard gelopen om snel bij Jezus te kunnen zijn. Al stommelend zei hij tot Jezus: “Here, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn”.

Dat was vreemd, dat de soldaat aan Jezus kwam vragen om hulp. Geen enkele andere soldaat was ooit naar Jezus gekomen om zulk iets te vragen.

De mensen rondom Jezus bleven verbaasd kijken en luisterden aandachtig naar wat Jezus zou doen. Zou Jezus de man wegzenden of zou Hij hem helpen?

Jezus zag dat de man echt geloofde dat Jezus hem kon helpen en zei: “Dat is goed, Ik kom onmiddellijk met je meer naar huis”, tegen de soldaat.

De soldaat wist dat Jezus niet zomaar een mens was en was zelfs een beetje bang van Jezus. “Nee nee” zei hij tegen Jezus, “je hoeft niet mee te komen naar mijn huis want dat ben ik niet waard. U bent zo groot en machtig, als U gewoon zegt dat mijn knecht moet genezen is al voldoende.”

Jezus verwonderde zich over het grote geloof van de soldaat. De soldaat wist dat als Jezus iets zei, dat dit dan onmiddellijk zou gebeuren, ook al was Hij er zelf niet bij. Daarom zei Jezus: “omdat je zo sterk in me geloofd, mag je alleen naar huis gaan want je knecht is genezen.”

De soldaat ging naar huis. Wat was hij benieuwd. Hij hield veel van zijn knecht en kon niet wachten om hem terug te kunnen zien en spreken.

Jezus had de knecht genezen omdat de soldaat in Hem geloofde.

MEMORIEVERS

Matt.4:19-20 'Ga met mij mee,' zei hij tegen hen, 'dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers Mattheüs Les 1).

Knip 8 vissen uit papier, groot genoeg om gedeelten van het vers op te schrijven. Deel het vers op in acht gedeelten en schrijf deze gedeelten op de vissen. Stop de vissen in een hoed of doos en laat de kinderen er een vis uit vangen. Plak dit met kneed gom op het bord (of vind een andere manier dat de vissen weer van het bord gehaald kunnen worden voor het volgende gebruik). Laat de kinderen vissen vangen totdat ze op zijn en laat hen de vissen in de juiste volgorde 'zwemmen'. Eventueel kun je ook met magneten werken en vishengeltjes maken met aan het uiteinde van het touw een paperclip. Voor meer uitdaging kun je het vers ook opdelen in kleinere stukken, vergeet dan niet meer vissen te maken.

IJSBREKERTJES

Jood en heiden

De Joden waren Gods verkozen volk, de natie van Israël. Het woord 'heiden' verwijst naar allen die buiten de natie van Israël zijn. Israël was gekozen om de wil en het karakter van God op unieke wijze te weerspiegelen en toch werden ze door de omliggende landen vaak misleid. Als zodanig kwam er vijandigheid tussen de Joden en de heidenen. De heidenen haatten de Joden (Est.9:1,5; Ps.44:14-15), verwoestten en verontreinigden vaak het heilige land (Ps.79:1) en rebelleerden tegen God (Rom.1:28). Anderzijds gingen de Joden ook niet met de heidenen om (Hand.10:28) en beschouwden hen als honden (Matt.15:26). De kinderen kunnen deze spanningen misschien begrijpen naar aanleiding van de verschillende religies. De Romeinse officier in het verhaal van vandaag, lijkt een "god vrezend" man geweest te zijn, wat betekend dat hij bekeerd kan zijn van het heidendom naar het volgen van Joodse gewoonten. In sommige moslim landen zou een dergelijke beslissing leiden tot afwijzing of zelfs tot de dood. Houd een gesprek over mensen van een andere religie die Christus niet volgen, dit is niet alleen een goede gelegenheid om te bidden voor de verlorenen, maar het geeft de kinderen ook inzicht in de spanningen die er tussen religies zijn.

Hemel en hel

De les van deze week zal de eerste belichting en blootstelling voor de kinderen zijn van Jezus' onderwijs over hemel en hel. De hemel is de eeuwige (2 Kor.5:21), onmetelijke (Jer.31:37), heilige (Deut.26:15) woonplaats van God (1 Kon.8:30; Matt.6:9) van waar Hij regeert (Dan.4:35; Jes.66:1) en waar de gelovige zal heengaan voor hun beloning (Matt.5:12). De hel wordt beschreven als een plaats van eeuwige straf (Matt.25:46), eeuwigdurend vuur (Matt.25:41; Jes.33:14) en buitenste duisternis (Matt.8:12). Het is een plaats waar het lichaam en de ziel worden gekweld en gepijnigd (Matt.5:29; 10:28), bewaard voor de eeuwige straf van alle slechten die God en Zijn Woord hebben afgewezen (Ps.9:18; Opb.20:10). In de les beschrijft Jezus de hemel als een feestmaal en de hel als een plek van kwelling. Terwijl de focus van de les niet gericht is op de hemel en de hel zelf, is het nuttig de kinderen bekend te maken met deze twee plaatsen, die regelmatig in het onderwijs van Jezus naar voor kwamen. Je kunt beginnen met een gesprek door de kinderen te vragen welke straffen zij het meest erg vinden. Welke beloningen vinden zij het fijnst? Wat is de langste tijd dat zij gestraft zijn? Gebruik deze gedachten om de eeuwige straf van de hel en de eeuwige beloning van de hemel uit te leggen. Herhaal nog eens deze punten om de kinderen uit te leggen op welke basis God zal bepalen waar zij hun eeuwigheid zullen doorbrengen.

Officier

Een officier (of hoofdman over honderd) was een Romeinse officier die de leiding had over 100 mannen. De Joodse natie waren geen voorstander van Rome en degene die hun beleid opdrongen. Deze man was een Romeinse soldaat en een heiden. Van een persoon met deze achtergrond en beroep kon je nauwelijks verwachten dat hij naar een gerenommeerd Joodse leider als Jezus, ging luisteren. Laat staan dat Jezus naar zijn huis kwam of zijn bediende zou genezen. De kinderen zouden misschien iets kunnen begrijpen hoe deze man zich gevoeld moet hebben. Hoe zouden zij het vinden om naar de directeur te moeten gaan en hem vragen om bij hem thuis te komen en met hem te gaan spelen? Als ze tegen een ander groep aan het spelen waren, hoe zouden zij het vinden om aan een van het ander team te vragen om hun schoenen te binden?

Geloof

Geloof, zoals de Bijbel het beschrijft, is een stevig vertrouwen op God en Zijn Woord. Terwijl mensen iets vastberaden kunnen geloven, is zo een geloof geen "geloof" als het niet gefundeerd is op de waarheden en beloften van Gods Woord. Bijbels geloof wordt gekarakteriseerd door het horen van Gods Woord en op juiste wijze er op reageren (Rom.10:17). Doorheen de bediening van Jezus kwamen vele mensen bijeen om naar Zijn onderwijs te luisteren en te profiteren van de wonderen die Hij deed (Matt.15:19-31), maar niet iedereen geloofden in Hem als de Christus (Joh.6:26-27) en velen stopten er mee om Hem te volgen (Joh.6:66). Dus, terwijl grote menigten zich voor verschillende redenen aangetrokken voelden tot Jezus, b.v. Zijn onderwijs, Zijn wonderen en velen geloofden dat Hij hen kon genezen, hadden niet allen het Bijbels geloof. Jezus verklaart dat de officier uit de les van vandaag een opvallende uitzondering is op de menigte en zelfs velen in Israël. Vraag de kinderen om dingen op te noemen die ze over Jezus weten. Vraag hen hoe zij gereageerd zouden hebben op deze feiten. Geloof houdt in dat je de feiten kent en dat je op gepaste wijze reageert. Deze week zien we hoe een officier juist reageert op wat Hij van Jezus wist en werd hij geprezen voor zijn geloof. Misschien dat je na de les even terug wilt komen en het evangelie wilt delen, uitleggende dat de Bijbel hen de opdracht geeft om met berouw en geloof naar Christus moet reageren.

Tickets naar de feestmaaltijd

In deze les geeft Jezus een beeld van de hemel als een glorieus feestmaaltijd, wat we delen met allen die geloofd hebben. Voor de les begint deel je aan alle kinderen tickets uit. Een of meerdere moet duidelijk gemerkt zijn of kan eventueel een echt ticket zijn van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, etc. leg aan de kinderen uit dat iedereen een ticket heeft, maar dat er maar een paar zijn die echt zijn. De tickets lijken iets op hun geloof, ze geloven allemaal in iets, maar een paar hebben alleen waar geloof. In de les zal een Romeinse soldaat ons helpen om enige eigenschappen van echt geloof te herkennen. De soldaat realiseerde zijn nood, erkende Jezus' gezag en reageerde in geloof. Na het geven van de les, kun je aan de kinderen uitleggen dat om bij het feestmaal in de hemel te komen, dat we allemaal een echt toegangsticket moeten hebben. Het ticket betekend dat we onze nood moeten realiseren (niet vergeven zonden), Jezus' gezag moeten erkennen en in nederigheid en geloof moeten reageren. Laat de kinderen met een echt ticket naar voor komen en hun beloning in ontvangst nemen. Er kunnen klachten van kinderen komen die buitengesloten waren, maar dit geeft een goede gelegenheid om de kinderen te doen realiseren dat niet iedereen de beloning van de hemel zal ontvangen, alleen degene met waar geloof.

KNUTSELWERKJES

Romeins mozaïek

De Romeinen waren de heersers in Israël en leefden zo comfortabel mogelijk. Laat de kinderen afbeeldingen van Romeins mozaïek zien, tegel ontwerpen voor de vloeren of de muren van hun huizen. Deze waren meetkundig. Geef de kinderen een vel papier en laat hen met kleine stukjes papier (ongeveer 1cm. bij 1cm.)

hun eigen mozaïek maken. Laat hen eerst het woord 'geloof' er in verwerken, dit is het sleutelwoord van hoe de officier bij Jezus kwam, en daarna de andere kleine stukjes erom heen plakken.

Geloof

Geef elk kind een kopie van de boekenlegger van het blad "Geloof." Print dit op iets steviger papier. Laat hen het woord versieren met glitter, stiften, waskrijt, lintjes, etc. Herhaal nog eens gedeelten uit de les.

KNUTSELACTIVITEITJES

Gezag en gehoorzaamheid

De les vandaag geeft een duidelijke demonstratie van Jezus' absoluut gezag over ziekten, eenvoudig door het gezag van Zijn Woord. Kinderen hebben meestal een goed begrip van dit concept, vanwege het gezag die ouders over hen hebben. Ze kunnen hieraan herinnerd worden door een eenvoudige sketch of een poppenspel, waarin een broer of zus probeert zijn speeltje terug te krijgen van de ander, maar het te zwak is om dit te doen. Bij de realisatie dat hij dit niet kan, smeekt hij zijn moeder om zijn broertje uit te leggen om alstublieft het speeltje terug te geven. De mama hoeft niet een gevecht aan te gaan om het speeltje te ontvangen, maar geeft eenvoudige instructies en de kwestie is opgelost. In de les kwam een Romeinse soldaat een probleem tegen dat hij niet kon oplossen, maar hij wist iemand die zoveel gezag had, dat wanneer deze nog maar sprak dat het opgelost zou zijn. Wat was het probleem en wie kon het oplossen? Vandaag zullen we het ontdekken.

De reputatie van een Romeinse soldaat

Help de kinderen om te begrijpen waarom de Joden verrast zouden zijn dat de officier bij Jezus kwam en dat Jezus de officier ging helpen. De Joden zouden de officier gehaat hebben, omdat hij de bezettende Romeinse regering vertegenwoordigde. Je kunt de aanwezigheid van de bezettende macht levendig maken door een helper of lesgever als een soldaat te laten verkleden. De 'soldaat' kan doen alsof hij de groep overneemt, de baas te spelen over de andere lesgevers en zijn eigen vlag neerhangen. De 'soldaat' kan van de lesgevers eisen om hem lekkernijen te geven en hen werk te laten doen. De andere lesgevers of helpers kunnen doen alsof ze zijn vijand zijn en spreken over hoe zij de overheersende macht en zijn aanwezigheid haten. Vraag de kinderen of zij denken dat de 'soldaat' de andere lesgevers om hulp zal vragen of dat de andere lesgevers hulp van hem zullen vragen. Laat de kinderen het inbeelden hoe zij zouden reageren op een binnengedrongen 'soldaat'.

GELOOF

GELOOF

GELOOF

GELOOF

GELOOF

JEZUS ROEMT HET GELOOF VAN DE CENTURIO (HANDREIKING KINDEREN)

MATTHEÛS 8:5-13

MEMORIEVERS

Matt.4:19-20

'Ga met mij mee,' zei hij tegen hen, 'dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Wie kwam naar Jezus in Kapernaüm? _____
- Een centurio was een Romeinse officier die gezag had over _____ soldaten.
 1 10 100 1000 10000
- De centurio vroeg aan Jezus om zijn zieke knecht te _____.
- De centurio erkende dat hij het niet _____ was dat Jezus naar Zijn thuis zou komen.
- De centurio geloofde dat Jezus de knecht kon genezen door _____.
- Vul de lege velden uit Mattheüs 8:10 aan:
"Ik verzeker u: in Israël ben ik iemand met zo'n groot _____ nog _____ tegengekomen."
- Genas Jezus de knecht van de centurio? _____

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



