

HEMELVAART LES 1 → JEZUS BEREIDT ZIJN VERTREK VOOR

LUKAS 9:51-56; HANDELINGEN 1:1-3

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen begrijpen dat Jezus' komst hier op aarde een duidelijk doel had.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- In te zien dat Jezus meer was dan een invloedrijk Persoon.
- Te beseffen dat God alles soeverein leidt naar Zijn plan.
- Te begrijpen dat Jezus er bewust voor koos om te lijden en te sterven.
- Aan te geven dat Jezus' vertrek op aarde al voor Zijn komst vast lag.
- Het doel van Jezus' vertoning na Zijn lijden te omschrijven



MEMORIEVERS

1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

TOEPASSINGEN

- Besef hoe groot Jezus' liefde is voor alle gelovigen.
- Vertrouw erop dat God je leven volledig in handen heeft.
- Wees net als Jezus vastberaden in het gehoorzamen van God.
- Houd voortdurend je oog gericht op Jezus, ook al heb je het moeilijk.
- Dank God om Zijn geschreven Woord.

VOLGENDE WEEK

JEZUS BEREIDT DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST VOOR

Lees Handelingen 1:4-8

ACHTERGROND

Jezus is de meest unieke persoon van alle tijden. Geen mens op aarde heeft de loop van de geschiedenis zo kunnen beïnvloeden dan Jezus van Nazareth. Dat kan zelfs de grootste atheïst niet ontkennen. Er zijn boeken over die Jezus geschreven en oorlogen werden in de naam van die Jezus gevoerd. Het onderwijs van die Jezus heeft de grootste religie van de wereld voortgebracht en de tijdslijn van de geschiedenis werd verdeeld in v.C. en n.C. Geen leider heeft ooit zoveel invloed gehad dan die Jezus. Vele mensen hebben er dan ook geen probleem mee om die Jezus te bestempelen als een bewonderenswaardige man met een interessante visie over het leven. Maar daarbij wordt die Jezus naast alle andere invloedrijke personen die de mensheid heeft gekend geplaatst. Mensen die het goed voor hadden met de mensheid, maar uiteindelijk het slachtoffer werden van hun eigen ideeën en overtuigingen. Mensen die wilden meewerken aan een betere wereld van vrede, maar wiens overtuigingen hun ook fataal werden. Zo is de geschiedkundige Jezus van Nazareth voor velen een man die te vroeg is moeten sterven en zo nooit de kans heeft gekregen om zijn ideeën in praktijk om te zetten. Hoe pakkend en ontroerend deze beschrijving van Jezus ook mag zijn, toch slaat ze de bal volledig mis. Jezus' komst hier op aarde had een duidelijk doel dat bereikt zou worden binnen een vastgelegd tijdsbestek.

Een vastgelegd plan (Lukas 9:51a)

Nadat Jezus 'veertig dagen verzocht werd door de duivel' (Luk 4:2) keerde Hij 'door de kracht van de Geest terug naar Galilea' (vs.14) en begon Hij Zijn openbare bediening door onderwijs te geven in de synagogen. In dit eerste deel van Zijn bediening verbleef Hij vooral in de streek van Galilea om Zichzelf daar kenbaar te maken en Zijn onderwijs te bevestigen met wonderen en tekenen (Luk.4:14-9:50). Maar dit eerste deel liep nu ten einde. Jezus had Zichzelf in Galilea voldoende 'bewezen'. Het tweede deel van Zijn bediening brak nu aan. Een periode waar niet meer zozeer de nadruk werd gelegd op Zijn ware afkomst, maar eerder op het al dan niet aannemen van Hem. In Lukas 9:51 zien we dit keerpunt in Zijn bediening. 'Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden.' Jezus' dagen waren volledig gepland, Zijn tijd hier op aarde was door God vastgelegd. Het woord dat hier vertaald wordt als 'vervuld worden' is hetzelfde woord gebruikt werd toen de boot met Jezus en Zijn discipelen op het meer vol water liep (8:23). Zowel Zijn geboorte in de kribbe als Zijn vertrek naar de hemel. Zijn bediening was als een zandloper waarbij iedere seconde als een zandkorrel was die naar beneden liep. De tijd minderde, de maat liep vol. De dag dat Hij terug zou keren naar Zijn Vader in de hemel naderde.

Heel Jezus' bediening getuigt van een vastgelegd goddelijk plan dat ongehinderd voortgang maakte. Daarom dat de twaalfjarige Jezus zijn bezorgde ouders antwoordde: 'Wist u niet dat Ik *moet* zijn in de dingen van Mijn Vader?' (2:49). Naderhand lezen we dat Jezus, toen een menigte probeerde om Hem tegen te houden opdat Hij niet van hen weg zou gaan, antwoordde: 'Ik *moet* ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden' (4:43). Jezus leerde Zijn discipelen: 'De Zoon des mensen *moet* veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij *moet* gedood en op de derde dag opgewekt worden' (9:22). Toen Petrus op de Pinksterdag tot de Israëlitische mannen sprak bevestigde hij dat Jezus 'overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven' werd (Hand. 2:23).

Een vastberaden doel (Lukas 9:51b)

Gods plan was niet het enige dat vast lag, maar ook Jezus' vastberadenheid. Jezus liet Gods plan niet zomaar over Zich heen komen. Zijn motto was niet 'Que sera, sera' (~ wat gebeuren moet, gebeurt toch). Hoewel Hij Zich volledig onderschikte aan de wil van Zijn Vader, zette Hij Zich daarbij ook volledig voor in. In hetzelfde vers als waar we eerder zagen dat de dagen vervuld werden, zien we ook dat 'Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde' (Luk 9:51). Het keren van je aangezicht naar iets is een Hebreeuws idioom dat verwijst naar iets vastberaden, vastbesloten of beslist. Het wordt vooral gebruikt in een context van uitdaging,

moeilijkheden of verdrukking. Het omschrijft meestal iemand die bepaalde moeilijkheden of verdrukkingen tegemoet ziet komen, maar daarbij ook vastberaden is om ze te trotseren. Zo ging ook Jezus vastbesloten op weg naar Jeruzalem om Zichzelf als de Messias kenbaar te maken en dan te vertrekken. Jezus maakte verschillende reizen naar Jeruzalem, maar in dit vers bundelt Lukas ze even allemaal samen om Jezus' specifieke doel duidelijk te maken, Hij kwam om de profetieën over de Lijdende Dienstknecht te vervullen. Een opdracht die Hij zeker niet onderschatte. We moeten dan ook niet verwondert zijn om het gebed van Jezus: 'Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg' (22:42a). Jezus kende de profetieën, die over Hem waren geschreven, Hij wist welk lijden Hem te wachten stond. Zo horen we in Jesaja 'de Knecht van de Here' zeggen: 'De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug. Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden' (Jes. 50:5-7). Jezus maakte 'Zijn gezicht als hard gesteente', Hij was vastberaden en doelgericht. Hij was vastbesloten om de beker die Zijn Vader Hem zou geven tot de laatste druppel leeg te drinken omdat Hij volledig op Zijn Vader vertrouwde. Hij kwam om te lijden en te sterven en wist daarbij met zekerheid dat Hij op de derde dag weer opgewekt zou worden en uiteindelijk terug naar Zijn Vader zou gaan (cf.Luk.9:22).

Een verrijkende vertoning (Handelingen 1:1-3)

Lukas schreef zijn Evangelie naar Theofilus, waarschijnlijk een Romeinse functionaris (cf.Hand.24:3; 26:25). Die brief ging vooral 'over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen' (Hand.1:1-2). Van aan het begin van Zijn aardse bediening tot aan Zijn hemelvaart had Jezus Zijn discipelen zowel in woord als daad onderwezen. Zijn wonderen waren er om hun geloof te versterken; Zijn parabels moesten geestelijke waarheid aan hun verduidelijken; Zijn onderwijs was er om hun theologie te vormen. Hij openbaarde hun de waarheid die zij zouden nodig hebben om Zijn werk verder te zetten. Maar de discipelen hadden niet enkel de juiste boodschap nodig om Jezus' werk verder te zetten na Zijn hemelvaart, maar ook het nodige vertrouwen om deze boodschap kost wat kost te verkondigen. Jezus was vastberaden op weg gegaan naar Jeruzalem en 'als een lam werd Hij ter slachting geleid' (Jes.53:7). Zijn opdracht om de profetieën over de Lijdende Dienstknecht te vervullen was uitgevoerd, maar Zijn taak hier op aarde was niet voltooid. Het martelaarschap wat de discipelen te wachten stond vroeg om meer dan enkel een dode Christus. De discipelen moesten weten en zien dat Hij leefde en dus ook Zijn belofte van het Koninkrijk zou vervullen. Om hun vertrouwen in Jezus en Zijn belofte te verzekeren toonde Jezus 'Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen' (Hand.1:3). Daarbij gaf Hij hun 'veel onmiskenbare bewijzen' (cf.Joh.20:30), zoals het binnenkomen van een kamer met gesloten deuren (Joh.20:19), het laten zien van de littekens van Zijn kruisiging (Luk.24:39), en het gezamenlijk eten en drinken met hun (24:41-43). Maar het meest overtuigende was dat Hij na Zijn opstanding nog veertig dagen bij hun verbleef. De Griekse tekst zegt letterlijk 'doorheen veertig dagen', wat aangeeft dat Hij niet voortdurend bij hun aanwezig was. Dankzij Jezus' vertoning gedurende die dagen werden de discipelen volledig overtuigd van de echtheid van Zijn lichamelijke opstanding. Die zekerheid gaf hen de vrijmoedigheid om het Evangelie te gaan prediken aan degenen die de Christus hadden gekruisigd. Daarnaast lezen we dat Jezus gedurende die dagen ook nog verder onderwijs gaf aan Zijn discipelen, maar dat Hij met hen sprak 'over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen'. Jezus wilde dat de discipelen zeker wisten dat de kruisiging het beloofde duizendjarig koninkrijk niet teniet had gedaan (cf.Jes.2:2; 11:6-12; Dand.2:44; Zach.14:9). Hoogstwaarschijnlijk hadden de discipelen na Jezus' dood het erg moeilijk gehad om nog te geloven in dat koninkrijk. De opstanding bracht hier terug verandering in en vanaf toen verkondigden ze Jezus Christus als de Koning van een onzichtbaar, geestelijk Koninkrijk (cf.Hand.17:7; Kol.1:13; 1Tim.1:17; 6:15; 2Tim.4:1; 2Pet.1:11; Op.11:15; 12:10; 17:14; 19:16). Dit koninkrijk zal bij de wederkomst ten volle tot uiting komen. Vanaf dat moment zal onze Here Jezus Christus persoonlijk hier op aarde gaan regeren gedurende duizend jaar.

Conclusie

Jezus' tijd hier op aarde was beperkt en op voorhand vastgelegd in Gods soeverein plan. Omdat Jezus hierop vertrouwde kon Hij het juk dat op Zijn schouders lag dragen, hoewel Hij het niet als een plezierreis ervoer. Het is Zijn vertrouwen in de Vader en Zijn liefde voor de uitverkorenen die Hem vastberaden deden voortgaan. Ook wij worden nu opgeroepen om 'met volharding de wedloop (te) lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechter hand van de troon van God' (Heb. 12:1-2). Zo kunnen ook wij standvastig en vastberaden voortgaan hier op aarde en eender welke beproeving trotseren omdat wij vertrouwen op Jezus als Leidsman en Voleinder van het geloof.

Jezus verscheen gedurende veertig dagen aan Zijn discipelen om hun geloof te versterken. Hun getuigenis werd voor ons, geïnspireerd door de Heilige Geest, opgeschreven opdat wij 'die niet gezien zullen hebben, toch zullen geloven' (cf. Joh. 20:29). Net zoals de discipelen hun ogen werden gericht op Gods komende Koninkrijk, roept de Heer ons doorheen Zijn Woord op om ons dag in dag uit te blijven inzetten voor dat Koninkrijk en Zijn komst te blijven verwachten. 'Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus!' (Op. 22:20).

MOEILIJKE WOORDEN

Functionaris	Iemand die een bepaalde functie heeft, een staatsambtenaar.
Idioom	De bijzondere uitdrukkingen en het eigenaardig gebruik van woorden in een taal, een manier van zeggen.
Motto	Beweegreden, een korte tekst verstaan die de bedoeling van iets weergeeft.
Tijdsbestek	Bepaalde hoeveelheid tijd.

INLEIDING

Maak jij ook wel eens plannen? En heb jij ook een doel voor ogen met deze plannen? Soms komen je plannen niet uit of moet je ze veranderen. Vandaag gaan we een plan zien die al lang van te voren gepland was en niet verandert werd. Zullen we eens gaan lezen wat dat plan was en welk doel werd bereikt?

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Luc.9:51-59; Hand.1:1-3

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Waar besloot Jezus heen te gaan?**
Jezus besloot om naar Jeruzalem te gaan.
- **Waarom ging Hij naar Jeruzalem?**
Omdat de tijd aangebroken was dat God Hem tot zich zou nemen.
- **Wat betekend dat “tot zich nemen”?**
De dag dat Hij terug zou keren naar Zijn Vader in de hemel naderde. Jezus leerde Zijn discipelen: ‘De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden’ (9:22).
- **Had God zo maar besloten dat het tijd was?**
Nee, God had dit al heel lang van te voren vastgelegd in Zijn plan. Jezus’ tijd hier op aarde was door God vastgelegd. Jezus’ bediening was als een zandloper waarbij iedere seconde als een zandkorrel was die naar beneden liep. Heel Jezus’ bediening getuigt van een vastgelegd goddelijk plan dat ongehinderd voortgang maakte.
- **Wat was Zijn doel met dit plan om naar Jeruzalem te gaan?**
Hoewel Hij Zich volledig onderschikte aan de wil van Zijn Vader, zette Hij Zich daarbij ook volledig voor in. Zo ging ook Jezus vastbesloten op weg naar Jeruzalem om Zichzelf als de Messias kenbaar te maken en dan te vertrekken. Jezus maakte verschillende reizen naar Jeruzalem, maar in dit vers bundelt Lukas ze even allemaal samen om Jezus’ specifieke doel duidelijk te maken, Hij kwam om de profetieën over de Lijdende Dienstknecht te vervullen. Hij kwam om te lijden en te sterven en wist daarbij met zekerheid dat Hij op de derde dag weer opgewekt zou worden en uiteindelijk terug naar Zijn Vader zou gaan (cf.Luk.9:22).
- **Wat verteld Lucas ons in Handelingen wat Jezus allemaal gedaan heeft totdat Hij werd opgenomen in de hemel?**
Van aan het begin van Zijn aardse bediening tot aan Zijn hemelvaart had Jezus Zijn discipelen zowel in woord als daad onderwezen. Zijn wonderen waren er om hun geloof te versterken; Zijn parabels moesten geestelijke waarheid aan hun verduidelijken; Zijn onderwijs was er om hun theologie te vormen. Hij openbaarde hun de waarheid die zij zouden nodig hebben om Zijn werk verder te zetten.
- **Hoeveel dagen lang heeft Jezus zich na Zijn dood aan de apostelen laten zien?**
Jezus heeft zich 40 dagen lang vele malen laten zien aan de apostelen?
- **Was Jezus aldoor bij hun?**
Nee, De Griekse tekst zegt letterlijk ‘doorheen veertig dagen’, wat aangeeft dat Hij niet voortdurend bij hun aanwezig was.
- **Wat moest Jezus nog aan hen bewijzen?**
Jezus bewees hun overtuigend dat Hij leefde en waarbij Hij door hen gezien werd. Dankzij Jezus’ vertoning gedurende die dagen werden de discipelen volledig overtuigd van de echtheid van Zijn lichamelijke opstanding.

- **Wat deed Jezus tijdens de 40 dagen nog meer?**

Hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Jezus wilde dat de discipelen zeker wisten dat de kruisiging het beloofde duizendjarig koninkrijk niet teniet had gedaan (cf. Jes.2:2; 11:6-12; Dand.2:44; Zach.14:9). Hoogstwaarschijnlijk hadden de discipelen na Jezus' dood het erg moeilijk gehad om nog te geloven in dat koninkrijk. De opstanding bracht hier terug verandering in en vanaf toen verkondigden ze Jezus Christus als de Koning van een onzichtbaar, geestelijk Koninkrijk (cf. Hand.17:7; Kol.1:13; 1Tim.1:17; 6:15; 2Tim.4:1; 2Pet.1:11; Op.11:15; 12:10; 17:14; 19:16). Dit koninkrijk zal bij de wederkomst ten volle tot uiting komen. Vanaf dat moment zal onze Here Jezus Christus persoonlijk hier op aarde gaan regeren gedurende duizend jaar.

SAMENVATTING

Jezus' tijd hier op aarde was beperkt en op voorhand vastgelegd in Gods soeverein plan. Omdat Jezus hierop vertrouwde kon Hij het juk dat op Zijn schouders lag dragen, hoewel Hij het niet als een plezierreis ervoer. Het is Zijn vertrouwen in de Vader en Zijn liefde voor de uitverkorenen die Hem vastberaden deden voortgaan. Ook wij worden nu opgeroepen om 'met volharding de wedloop (te) lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechter hand van de troon van God' (Heb. 12:1-2). Zo kunnen ook wij standvastig en vastberaden voortgaan hier op aarde en eender welke beproeving trotseren omdat wij vertrouwen op Jezus als Leidsman en Voleinder van het geloof.

Jezus verscheen gedurende veertig dagen aan Zijn discipelen om hun geloof te versterken. Hun getuigenis werd voor ons, geïnspireerd door de Heilige Geest, opgeschreven opdat wij 'die niet gezien zullen hebben, toch zullen geloven' (cf. Joh.20:29). Net zoals de discipelen hun ogen werden gericht op Gods komende Koninkrijk, roept de Heer ons doorheen Zijn Woord op om ons dag in dag uit te blijven inzetten voor dat Koninkrijk en Zijn komst te blijven verwachten. 'Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus!' (Op.22:20).

CRÈCHELES

Maken jullie ook wel eens plannen? Je wil misschien in de voormiddag met de poppen of de auto's spelen en nadat je mama geholpen hebt met de vaatwasser uitpakken, wil je heel graag buiten spelen.

Maar soms hebben papa en mama andere plannen en moet je in de namiddag mee boodschappen doen.

Er is een iemand die ook een plan heeft en dat plan blijft altijd hetzelfde.

Weten jullie nog dat Jezus moest sterven aan het kruis? Dat was erg, he?

Maar weet je ook nog dat er goed nieuws was? Dat goede nieuws was dat Jezus na drie dagen weer was opgestaan!

Dat zat ook allemaal in Gods plan!

Na Jezus' opstanding was Hij nog 40 dagen op de aarde.

Eigenlijk zou je denken dat Zijn werk er op zat, Hij was toch gestorven en had de zonden weggenomen voor een ieder die gelooft?

Maar nee, Hij ging niet luieren, ging niet met vakantie, maar ging verder doen wat Zijn Vader gevraagd had. God had immers een plan gemaakt.

In dat plan stond dat Jezus moest sterven, maar ook weer op zou staan. En nu moest Jezus nog 40 dagen op de aarde zijn.

Wat deed Hij dan? Wel, Hij liet zich aan heel veel mensen zien. Zo liet Hij zien dat Hij echt leefde en echt was opgestaan.

Maar dat was niet het enige wat Jezus deed.

Hij ging ook de apostelen vertellen over het koninkrijk van God.

Jezus wilde dat de apostelen later gingen vertellen over dat koninkrijk.

Denk je dat het een koninkrijk op aarde was, zoals wij dat kennen?

Nee, het zou een heel ander koninkrijk zijn waar Jezus Koning zou zijn. Dat moesten de apostelen iedereen gaan vertellen.

Dat was een goed plan van God. En wat een zegen dat Jezus gehoorzaam was aan de Vader, zodat het plan helemaal uitkwam.

Wil jij ook wachten op Gods plan van dat Koninkrijk en wachten op Jezus, dat Hij ook jou Koning is?

MEMORIEVERS

1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het aanleren makkelijker te maken.

Van alle waarheden, wat is het belangrijkste voor de kerk om hoog te houden en te verkondigen? Paulus geeft ons het antwoord in dit vers: De boodschap van Jezus Christus. Dat is de kern van wat we onderwijzen en prediken (Luc.24:46-47; Hand.10:37-43; 1Kor.1:23).

Buiten alle twijfel betekend *hetzelfde zeggen*. Dit is een waarheid waarin iedereen het over eens is; het is de eensgezinde overtuiging van alle gelovigen dat *het geheimenis van de godsvrucht groot is*. Dit geheimenis was een verborgen waarheid dat bekend gemaakt is in het Nieuwe Testament. Geheimenis van de godsvrucht verwijst naar de waarheid van verlossing en rechtvaardiging door Christus, welke godsvrucht bewerkt. Het is ook mogelijk om geheimenis van de godsvrucht als een verwijzing naar Jezus te begrijpen, omdat Hij de openbaring en de volmaakte persoon was die God weerspiegelde. Godvruchtigheid verwijst in de eerste plaats naar de menswording van Christus en als tweede naar degene die verlost zijn en godvruchtig worden in Christus.

God geopenbaard in het vlees: God werd mens in de persoon Jezus. Niet geschapen, maar zichtbaar gemaakt.

Is gerechtvaardigd in de Geest: rechtvaardig verklaard.

Is verschenen aan de engelen: de engelen hebben hem geobserveerd en verzorgden Hem.

Is gepredikt onder de heidenen: Hij gaf opdracht aan de apostelen om de wereld in te gaan en het evangelie te brengen (Matt.28:19-20).

Is geloofd in de wereld: het plan van God werd vervuld nadat de verkondiging van de apostelen resulteerde in het verlossende geloof van velen.

Is opgenomen in heerlijkheid: Jezus' hemelvaart liet zien dat het de Vader behaagde en Zijn werk aannam.

Zes korte coupletten: God werd mens. Stierf voor onze zonden. Overwon de dood. Werd geëerd door engelen. Gevreesd door demonen. Opgevaren naar de hemel.

Lees en herhaal dit vers. Geef eventueel de zes korte coupletten, als korte samenvatting van het leven van Jezus. Handgebaren kunnen hierbij een leuke aanvulling zijn.

IJSBREKERTJES

Jezus' bediening

Lees Handelingen 1:1, bespreek daarna welke wonderen Jezus gedaan heeft in de voorgaande lessen in Mattheüs (gebruik de kleurplaten uit deze lessen als herinnering), en de lessen, opdrachten en instructies die Jezus onderwees in voorgaande lessen uit Mattheüs. Lees vers 2, bespreek dan wat "overgang" betekend. Jezus traint hen voor een overgangperiode, of een verandering, van Jezus' bediening op aarde, naar het begin van de bediening van de apostelen. In de voortgang van de les moedig de kinderen aan om te luisteren naar het werk van de Heilige Geest en te luisteren naar de opdrachten die Jezus aan de apostelen geeft.

Overgang

Overgang betekent verandering. Op een gelijke wijze van hoe Jezus de verantwoordelijkheid van Zijn eigen bediening op aarde overdraagt aan Zijn apostelen, zijn er voorbeelden van overgangen uit de levens van de kinderen te vinden. Vraag de kinderen om te denken aan taken die hun ouders normaal voor hen deden toen ze baby waren, dat hun ouders hen trainten hoe dingen te doen, die ze nu zelf doen. Enige voorbeelden

kunnen zijn: zelf eten, zelf aankleden, schoenen aandoen of veters binden en het tanden poetsen. Op een zelfde wijze had Jezus een bediening op aarde, leerde Hij de discipelen de waarheid, gaf hun daarna de bediening om voort te zetten. Nog een ding, Jezus gaf hun de kracht om het werk te doen, de Heilige Geest!

Demonstratie van voorbereiding

Spreek met de kinderen over het bakken van een cake of koekjes. Indien mogelijk, kun je de ingrediënten en een oventje meenemen. Houdt het oventje verborgen tot later in de demonstratie. Spreek met de kinderen over het volgen van een recept. Spreek over waar het recept vandaan kwam (relatief, kookboek) en hoe je de aanwijzingen moet volgen, zodat het wordt zoals je het graag wenst. Op dezelfde manier gaf Jezus instructies aan de discipelen hoe het evangelie te verspreiden, het goede nieuws over verlossing, over de hele wereld. Vraag de kinderen of het recept volledig is – nee! Het moet gebakken worden en om het gebakken te krijgen heb je vermogen/kracht nodig – elektriciteit van een oventje. Op dezelfde wijze gaf Jezus de discipelen de kracht om het werk te doen, de Heilige Geest.

Zandloper

Om aan de kinderen te laten zien wat het betekent dat de tijd aanbrak of vervuld werd, kun je een zandloper meenemen. Jezus' dagen waren volledig gepland, Zijn tijd hier op aarde was door God vastgelegd. Zowel Zijn geboorte in de kribbe als Zijn vertrek naar de hemel. Zijn bediening was als een zandloper waarbij iedere seconde als een zandkorrel was die naar beneden liep. De tijd minderde, de maat liep vol. De dag dat Hij terug zou keren naar Zijn Vader in de hemel naderde.

KNUTSELWERKJES

Gods plan om het evangelie te verspreiden

Geef elk kind een kopie van het blad "Gods plan om het evangelie te verspreiden." Laat hen de afbeeldingen onderaan het blad inkleuren. Laat hen de afbeeldingen daarna uitknippen en deze in de juiste volgorde opplakken.

God heeft mijn leven in handen

God had al heel lang van te voren een plan. Dat plan konden we zien bij Jezus. Zijn tijd was gekomen en de dagen van Zijn opnemings werden vervuld. Het leven van Jezus was in de handen van God de Vader. Zo heeft God ook jouw leven in handen.

KNUTSELACTIVITEITJES

Zandloper

Wat heb je nodig: Twee flesjes (niet te groot), stukje karton, zout, schaar en plakband. De twee flesjes moeten ongeveer dezelfde opening hebben. Knip uit het stukje karton een rondje dat precies tussen de openingen past. Maak midden in dat rondje een klein gaatje. Doe dan droog zout in een flesje, leg het rondje erop en zet het andere flesje er bovenop. Houdt de flesjes goed vast en draai ze om te kijken of het zout in een mooie snelheid doorloopt. Zo niet dan maak je het gaatje in het midden iets groter. Door de hoeveelheid zout bepaal je hoelang de zandloper moet lopen. Plak de flesjes aan elkaar met een stukje plakband. Je kunt dit voor de les maken of tijdens de les om de nieuwsgierigheid van de kinderen te wekken en dit als inleiding op de les te gebruiken.

Hou je ogen gericht op

Speel dit spel in twee groepen. Neem 2 zachte ballen en twee voorwerpen mee waar de ballen in passen. Zet een streep in het lokaal waar de kinderen achter moeten staan. Iedere groep heeft een bal en bijvoorbeeld een

emmer. Op een teken mogen de kinderen de bal werpen in de emmer. Het eerste kind moet de bal weer meenemen en aan het tweede kind in de groep geven, deze doet hetzelfde als nummer een. Het spel is afgelopen wanneer er een groep is waar alle kinderen de bal geworpen hebben. Leg uit dat de apostelen hun ogen gericht moesten houden op het koninkrijk. Net zoals wij de bal gericht in de emmer proberen te gooien, behoren wij ook ons oog gericht te houden op het koninkrijk.

GODS PLAN OM HET EVANGELIE TE VERSPREIDEN

Kleur de plaatjes onderaan, knip ze daarna uit en plak deze op de volgorde van het Bijbelse verhaal.

<p>Jezus stierf aan het kruis. Mat.27:45-50</p>	<p>Jezus stond op uit de dood. Mat.28:1-7</p>	<p>Want nadat Hij uit de dood was opgestaan, liet Hij zich nog vaak aan de leerlingen zien. Pas na 40 dagen ging Hij naar de hemel. Tijdens die 40 dagen sprak Hij met de leerlingen over allerlei dingen die met het Koninkrijk van God te maken hebben. Ook deed Hij nog heel veel wonderen. Hand.1:3</p>	<p>Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Hand.1:8</p>	<p>Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer. Hand.1:8</p>
---	---	---	---	---



God heeft mijn leven in handen



JEZUS BEREIDT ZIJN VERTREK VOOR (HANDREIKING KINDEREN)

LUKAS 9:51; HAND.1:1-3

MEMORIEVERS

1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Welke dagen werden vervuld? _____
- Hoeveel dagen verscheen Jezus? _____
 - 30
 - 40
 - 50
- Aan wie liet Jezus zich zien? _____
- Waar sprak Jezus met de apostelen over?
 - Het eten
 - Het koninkrijk
 - De tempel
- Waar moeten wij onze ogen op gericht houden? _____
- God had een plan, was Jezus gehoorzaam aan dat plan? _____
- Wil jij ook gehoorzaam zijn? _____

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

