

## HANDELINGEN LES 5 → HET EVANGELIE VERSPREIDT ZICH VERDER

HANDELINGEN 5:17-42

### KERN VAN DE LES

Kinderen zullen zich verheugen in het feit dat niets het Evangelie kan tegenhouden.

### DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Te verklaren waarom het Sanhedrin jaloers was.
- Te beschrijven hoe zelfs de gevangenis het Evangelie niet kon tegenhouden.
- De prediking van de apostelen voor het Sanhedrin samen te vatten.
- Te vertellen waarom Gamaliël het Sanhedrin aanspoorde om de apostelen vrij te laten.



### MEMORIEVERS

*Handelingen 2:38*

*“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”*

### TOEPASSINGEN

- Vertel het Evangelie aan je vrienden.
- Wees blij dat God de macht heeft om Zijn wil uit te voeren.
- Ga eens na of jij bereid zou zijn om vervolgd te worden omwille van Jezus.

### VOLGENDE WEEK

DE JODEN WEERSTAAN DE HEILIGE GEEST

Lees 6:1-7:60

## ACHTERGROND

Tot grote teleurstelling van het Sanhedrin bleven de apostelen verder wonderen verrichten in naam van Jezus en bleef de kerk groeien. Lukas beschrijft hoe de reputatie van Petrus toenam en hoe dat mensen “de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmaten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen” (Hand.5:15). (Lukas geeft niet precies weer of de mensen al dan niet genezen werden wanneer Petrus voorbij wandelde.) Daarbij bracht men in Jeruzalem “zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen” (5:16). Het Sanhedrin werd bedreigd door dit toenemend aantal gelovigen dat dagelijks samenkwam aan het portaal van Salomo, het grote portiek aan de Oostelijke zijde van de tempel (5:13). Lukas geeft weer dat “er steeds meer toegevoegd (werden) die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen” (5:14). Door de bekendheid van de apostelen en de groei van de kerk werden de hogepriester en sadduceeërs “vervuld met afgunst” (5:17). Gedreven door jaloezie en het verlangen om hun positie te behouden waren de hogepriester (Annas of Kajafas) en de sadduceeërs eropuit om de apostelen tegen te houden in het verspreiden van de naam van Jezus.

### **De gevangenis hield de verspreiding van het Evangelie niet tegen (Handelingen 5:17-26)**

Net zoals Petrus en Johannes behandeld werden in Handelingen 4:1-3, gooiden de hogepriester en de sadduceeërs de apostelen gedurende een nacht in de gevangenis tot het Sanhedrin de volgende dag kon vergaderen. De vooraanstaande en welvarende sadduceeërs wilden graag hun positie als religieuze leiders van Israël behouden en de nietszeggende vrede van Israël met Rome bewaren. De sadduceeërs waren bekommerd over de houding die Rome zou aannemen bij het toenemend aantal gelovigen dat Jezus als Koning proclameerde.

Tijdens de nacht werden de apostelen bevrijd uit de gevangenis. De Heer stuurde een engel om de deuren van de gevangenis te openen en gebod de apostelen: “Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven” (Hand.5:19-20). God wilde dat de apostelen het nieuwe leven in Christus bleven proclameren. De apostelen gehoorzaamden en keerden de volgende ochtend terug naar dezelfde plaats waar ze eerder gevangen werden genomen (5:21). Omdat er iedere ochtend offers werden gebracht waren er nu veel mensen aanwezig en hoorden velen de boodschap van verlossing uit de mond van de apostelen. Zelfs de gevangenis kon de verspreiding van het Evangelie niet tegenhouden!

Van zodra het Sanhedrin (de Raad) de volgende ochtend samenkwam, liet de hogepriester, die natuurlijk verwachtte dat de apostelen nog steeds in de gevangenen waren, de apostelen halen (5:21). Toen de bedienden verwacht en met lege handen terugkwamen wisten “de hogepriester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters” niet meer van welk hout pijlen te maken (Hand. 5:24). Hoewel de gevangenis gesloten was en de wachters nog steeds buiten stonden, waren de apostelen nergens te bespeuren (5:23). Hoe beschamend moet het zijn geweest toen iemand aankwam en meldde: “Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk” (5:25). Om het geheel niet nog erger te maken voor de hogepriester en zijn aanhang moesten de bevelhebber en de dienaars de apostel opnieuw arresteren zonder enig geweld te gebruiken, “want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden” (5:26). De populariteit van de apostelen was zo toegenomen, dat de bedienden zelfs vreesden om omgebracht te worden in de tempel bij het arresteren van de apostelen. Omdat de bedienende toch geen geweld durfden gebruiken, wandelden de apostelen waarschijnlijk vrij rond van het Oostelijk deel van de tempel naar het Westelijk deel waar het Sanhedrin was vergaderd. Gedurende heel die tijd dat het Sanhedrin zich afvroeg wat er nu precies gebeurd was, predikten de apostelen in de tempel.

### **Decreten hielden de verspreiding van het Evangelie niet tegen (Handelingen 5:27-32)**

Toen de apostelen voor het Sanhedrin moesten verschijnen, bracht de hogepriester veel beschuldigingen tegen de apostelen naar voor. Als eerste beschuldigde hij de apostelen van het schaamteloos breken van het verbod, dat het Sanhedrin eerder had uitgevaardigd om niet te onderwijzen in de naam van Jezus (Hand.5:28: cf. Hand.4:18). Ten tweede beschuldigde hij hen dat ze heel Jeruzalem gevuld hadden met de leer van hen (5:28). De derde beschuldiging tegen de apostelen was dat ze “het bloed van deze Mens” over het Sanhedrin wilden brengen (5:29). Net als in de vorige verkondiging van het Evangelie in Handelingen, proclameerden Petrus en Johannes de opstanding van Jezus (“De God van onze vaders heeft Jezus opgewekt”), de schuld van de Joden in Jeruzalem (Die u omgebracht hebt”), de kruisiging (“door Hem aan een kruishout te hangen”), de verheerlijking van Jezus (“Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker”)

en de noodzaak van berouw en bekering en belofte van vergeving (“om Israël bekering te geven en vergeving van zonden”) (Hand.5:30-31). In de plaats van het decreet van het Sanhedrin te gehoorzamen, proclameerde Petrus ronduit het dat het de toewijding was van de apostelen om te getuigen van Jezus (5:32). De apostelen werden in hun getuigenis bijgestaan door de Heilige Geest, die getuigde van Jezus door het vervullen van de apostelen en het uitwerken van wonderen doorheen hen (5:32). Petrus eindigde waar hij begonnen was, met het gebod om Christus te gehoorzamen. In tegenstelling tot de leden van het Sanhedrin die de Heilige Geest niet hadden ontvangen, waren de apostelen gehoorzaam aan Christus (5:32).

### **Samenzweringen hielden de verspreiding van het evangelie niet tegen (Handelingen 5:33-39)**

Het Sanhedrin haatte de apostelen om hun gezag, hun gebrek aan bereidheid om het prediken van het Evangelie te staken, hun door de Geest vervulde levens, hun oproep tot berouw en inkeer en hun aandringen dat het Sanhedrin schuldig was aan de moord van hun Messias. Toen ze het antwoord van de apostelen hoorden, “barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden” (Hand.5:33). Erg verrassend gebruikte God een van de leden van het Sanhedrin om de moord op de apostelen te voorkomen.

De Farizeeër Gamaliël, “een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk”, spoorde de rest van het Sanhedrin aan om eerst goed na te denken alvorens onbedacht te handelen. (Gamaliël was een van de meest gewaardeerde rabbijnen ooit. Handelingen 22:3 geeft weer dat Paulus een van zijn leerlingen was geweest.) Gamaliël begon zijn betoog met het verwijzen naar twee eerdere revolutionairen die hadden gefaald, Theudas en Judas van Galilea (5:36-37). Bij beiden startte er een nieuwe beweging, maar iedere beweging eindigde van zodra ze stierven. Daarna spoorde Gamaliël het Sanhedrin aan om de apostelen met rust te laten (5:38). Hij redeneerde dat “als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is” het zal “afgebroken worden” (5:38). Net zoals de revolutionairen Theudas en Judas faalden in hun opzet, zouden de apostelen uiteindelijk ook falen als hun werk van mensen afkomstig was. Maar Gamaliël ging verder: “Als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden” (5:39). Als de apostelen werkelijk door God gezonden waren zoals ze beweerden, zou het Sanhedrin hun boodschap niet kunnen tegenhouden. Gamaliël gaf het Sanhedrin een onomstootbaar argument. Wanneer het Sanhedrin de apostelen zou laten gaan, zouden ze niet schuldig zijn aan de dood van mensen die voorbestemd waren om te falen, noch aan het tegenwerken van Gods plan (en uiteindelijk God zelf). Omdat Jeruzalem achter de apostel stond, was het vanzelfsprekend dat het wijzer was om gehoor te geven aan de populaire leraar Gamaliël, dan om zijn advies te negeren en een opstand van het volk te riskeren.

### **Vervolg hield de verspreiding van het Evangelie niet tegen (Handelingen 5:40-42)**

Het Sanhedrin liet zich door Gamaliël “overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan” (Hand.5:40). De apostelen hadden hoogstwaarschijnlijk 39 zweepslagen gekregen, een minder dan het wettelijke maximum (Deut.25:3). Hoewel ze ernstig gestraft werden (sommige mensen stierven bij 39 zweepslagen), verlieten de apostelen de Raad en waren ze “verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden” (Hand.5:41). De apostelen waren niet overgehaald door het verbod van het Sanhedrin, noch door de straf. Of ze nu in de tempel waren of in het huis van mensen, “zij hielden niet op iedere dag ... onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen” (5:42). Lichamelijke straffen konden de apostelen niet tegenhouden om het evangelie te verspreiden.

### **Conclusie**

De Farizeeër Gamaliël was juist: “Als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken” (Hand.5:39). Gods plan om het Evangelie te verspreiden was niet te stoppen. Noch de gevangenis, noch het decreet van mensen, noch gemene samenzweringen, noch 39 zweepslagen was voldoende om de verspreiding van het Evangelie tegen te gaan. Hoewel het verzet tegen het Goede Nieuws van Jezus’ dood en opstanding stilaan begon toe te nemen, was het plan van God om het te verspreiden. Ook vandaag is de verspreiding van het Evangelie niet tegen te houden, net als in de eerste eeuw. Het is niet te stoppen omdat het niet van mensen afkomstig is, maar van God.

## MOEILIJKE WOORDEN

**Decreet**

Verordening (van overheidswege), besluit.

**Revolutionairen**

Personen die zich bezighouden met of steun verlenen aan een revolutie, of voorstander zijn van revolutionaire doctrines of principes.

### INLEIDING

Is het jou wel eens gelukt om de lucht, die ontsnapt uit een losgelaten ballon, tegen te houden? Dit is bijna onmogelijk. Eens de lucht een opening heeft om uit te ontsnappen, kan niets het leeglopen stoppen. De wetten van de chemie maakt dat vele mensen gefrustreerd zijn bij al hun inspanningen. Nu, deze illustratie lijkt op de verspreiding van het evangelie. In de les vandaag probeert het Sanhedrin de verspreiding van het goede nieuws van Christus tegen te gaan. Om te zien of het hen gelukt is, kijken we nu naar de arrestatie van de apostelen in Hand.5:17-42.

### LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Gevangenis hield de verspreiding van het evangelie niet tegen (Hand.5:17-26)

Decreten hielden de verspreiding van het evangelie niet tegen (Hand.5:27-32)

Samenzweringen hielden de verspreiding van het evangelie niet tegen (Hand.5:33-39)

Vervolging hield de verspreiding van het evangelie niet tegen (Hand.5:40-42)

### BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Waarom waren degene van het Sanhedrin jaloers?**

*De leden van het Sanhedrin waren jaloers, als gevolg van de enorme respons die de apostelen ontvingen in Jeruzalem. God deed wonderbaarlijke dingen doorheen de apostelen en de kerk bleef groeien. Lucas schrijft zelfs dat velen van Jeruzalem en daarbuiten, hun zieken naar de apostelen brachten en dat allen genezen werden. Het Sanhedrin voelde zich natuurlijk bedreigd door het groeiende aantal, dat zich bij de apostelen voegden. Hun positie als religieuze leiders van Israël was in gevaar om vervangen te worden door de invloed van de apostelen en hun onderwijs van Jezus Christus.*

- **Hoe reageerde het Sanhedrin op het groeiende aantal gelovigen?**

*Vanwege hun jaloezheid en het verlangen om hun positie te behouden, is het Sanhedrin toegewijd om de apostelen te doen stoppen om de naam van Jezus te verspreiden. Om dit te doen, wierp het Sanhedrin die nacht de apostelen in de gevangenis, totdat ze de volgende morgen konden samenkomen.*

- **Hield de gevangenis de apostelen tegen om te prediken?**

*Zelfs de gevangenis hield de verspreiding van het evangelie niet tegen. Gedurende de nacht, werden de apostelen bevrijd uit de gevangenis. De Heer had een engel gestuurd om de gevangenisdeuren en de opdracht aan de apostelen te geven, "Ga weer naar de tempel en spreek weer tot het volk, spreek al die woorden van leven" (v.19-20). God wilde dat de apostelen doorgingen met de verkonding van nieuw leven in Christus. De apostelen gehoorzaamden getrouw en keerden de volgende morgen terug naar dezelfde plaats waar ze de dag er voor gearresteerd werden.*

- **Wat troffen de dienaren van het Sanhedrin aan toen ze naar de apostelen gingen, die zij in de gevangenis gezet hadden?**

*Zodra het Sanhedrin de volgende morgen samenkwam, zond de hogepriester voor de apostelen. Toen de dienaren bij de gevangenis kwamen, konden ze niet verklaren wat ze aantroffen. De gevangenisdeuren waren dicht en de bewakers op hun plaats, maar de apostelen waren niet binnen. Het was een wonder en werkelijk een vertoning van Gods grote macht. De apostelen waren terug in de tempel om het evangelie te verkondigen, in plaats van dat ze gevangen zaten. Om dat het Sanhedrin de grote menigte, die zich rond de apostelen verzameld hadden, vreesde, verwijderden ze de apostelen op vredige wijze uit de tempel en brachten hen voor het Sanhedrin.*

- **Waar beschuldigde de hogepriester de apostelen van?**

*De hogepriester beschuldigde de apostelen van het breken van verscheidene regels. Als eerste beschuldigde hij hen van het breken van de voorgaande regel van het Sanhedrin dat ze niet mochten onderwijzen in de naam van Jezus (5:28). Als tweede beschuldigde hij hen dat ze Jeruzalem vulden met*

*hun leer (5:28). De apostelen predikten de waarheid dat de verhoogde Jezus hen de opdracht had gegeven om dit te verkondigen. Aangezien het Sanhedrin Jezus haatte, verachtten ze ook het onderwijs in Zijn naam. Als derde zei de hogepriester dat ze vals werden beschuldigd van het doden van Jezus. De religieuze leiders haatten het onderwijs, dat zij verantwoordelijk waren voor de dood van Christus, van de apostelen. Hoewel zij wisten dat ze schuldig waren, beschuldigde het Sanhedrin de apostelen van het proberen om hen onterecht aan te klagen.*

- **Kon de valse beschuldiging van het Sanhedrin de apostelen doen stoppen met het verkondigen?**

*Hoewel het Sanhedrin opdracht had gegeven om te stoppen met het prediken in Jezus' naam, vonden de apostelen het belangrijker om God te gehoorzamen dan de mens. Petrus en de apostelen gingen daarom door met het verkondigen van het evangelie. Ze verkondigden de opstanding van Jezus, de kruisiging van Jezus, de schuld van de Joden in Jeruzalem, en de verheerlijking van Jezus. De apostelen vertelden zelfs het Sanhedrin dat ze nood hadden aan bekering en de vergeving van zonden. De apostelen waren getrouwe getuigen van Christus. Terwijl ze hun gehoorzaamheid verder zetten, verspreidde het evangelie zich ook.*

- **Hoe reageerde het Sanhedrin op de apostelen hun gehoorzaamheid aan Christus?**

*Het Sanhedrin haatte de apostelen voor hun oproep tot bekering van zonden. Toen zij vernamen dat zij niet wilden stoppen met de verkondiging van Christus, "ontstak men in woede en wilde hen doden" (5:33).*

- **Wie gebruikt God om de moord op de apostelen te voorkomen?**

*Verrassend genoeg gebruikt God een van de leden van het Sanhedrin om de moord op de apostelen tegen te gaan. Een geëerd en graag geziene leraar onder het volk, genaamd Gamaliël, drong er bij het Sanhedrin op aan om de apostelen met rust te laten. Hij herinnerde hen er aan dat de mannen zouden falen wanneer hun plannen alleen plannen van de mens waren. Als God niet met hen was, zouden ze uiteindelijk falen en zou de boodschap van Christus snel vergeten worden. Maar anderzijds, als de apostelen werkelijk door God gestuurd waren, zoals ze beweerden, kon het Sanhedrin niets doen om de verspreiding van het evangelie te stoppen. Gamaliël was juist; als God betrokken was zou niets het evangelie kunnen tegenhouden. Aangezien het argument van Gamaliël logisch was, besloot het Sanhedrin om naar hem te luisteren en de apostelen niet te doden.*

- **In plaats van de apostelen te doden, wat doet het Sanhedrin dan?**

*Voordat ze de apostelen laten gaan, lieten zij hen geselen en verboden hen niet te spreken in de naam van Jezus (5:40). Nadat ze geslagen waren, stuurde het Sanhedrin de apostelen weg.*

- **Hield het slagen van de apostelen de verspreiding van het evangelie tegen?**

*Hoewel ze erg geslagen waren, verheugden de apostelen zich in het feit dat ze konden lijden voor Christus, die voor hen gestorven was. Ze konden niet luisteren naar het verbod van het Sanhedrin, noch naar hun straf. Waar ze ook gingen, de apostelen stopten niet om Jezus als de Christus te prediken. Lichamelijke straffen zou de verspreiding van het evangelie niet doen stoppen.*

## SAMENVATTING

In de les vandaag doet God een machtig werk om het evangelie te verspreiden. Als de apostelen de zieken genezen en Gods waarheid verkondigen, worden de religieuze leiders van Jeruzalem behoorlijk jaloers. Bedreigt voelend door de apostelen, laten ze hen in de gevangenis gooien. Maar de gevangenis zou de verspreiding van het evangelie niet stoppen. Midden in de nacht stuurt God een engel om de apostelen te bevrijden. Het was een wonder. Wanneer de dienaren van het Sanhedrin bij de gevangenis aankomen, was de cel leeg en waren de apostelen in de tempel Christus aan het verkondigen. Vanwege de vrees voor de menigte, die de apostelen volgden, verwijderd het Sanhedrin de apostelen op rustige manier uit de tempel; hen beschuldigende van het breken van verschillende regels en verbieden hen om te prediken in Jezus' naam. De verboden van het Sanhedrin zou de verspreiding van het evangelie niet tegenhouden. De apostelen wilden gehoorzaam zijn aan Christus, niet de mens. Ze bleven een getrouw getuige van Jezus, predikten aan het Sanhedrin hun nood aan bekering en vergeving van zonden. Omdat ze woedend waren op de apostelen,

besloten ze om hen te doden, net zoals ze gedaan hadden met Jezus. God redt de apostelen, daarvoor gebruikt Hij een lid van het Sanhedrin om hen te overtuigen om de apostelen niet te doden. Gamaliël wist dat als God met de apostelen was, dat niets de verspreiding van het evangelie tegen kon houden. Daarom lieten ze de apostelen geselen. Deze slagen zouden de apostelen niet terneerslaan om het evangelie te blijven verkondigen. Ze beschouwden het als vreugde te lijden voor Christus en bleven het goede nieuws van Christus verkondigen.

Wat is het een troost te weten dat niets Gods plan kan stoppen om het evangelie te verspreiden. Vandaag de dag is het ook niet te stoppen, net zoals in de vroege kerk. Dit wetende, zouden de volgelingen van Christus een verlangen moeten hebben om het evangelie aan hun vrienden te vertellen. Ook al brengt dit misschien vervolging, zou een ieder van ons bereidt moeten zijn om te lijden voor de naam van Jezus. Net als de apostelen zouden we ons moeten verheugen wanneer we lijden voor de Een die Zijn leven opgaf voor ons; steeds biddende tot God om anderen te redden door het evangelie, net als Hij ons ook verlost heeft.

## CRÈCHELES

Overal waar de apostelen kwamen, stroomden er mensen toe.

Steeds meer mensen gingen in de Here Jezus geloven.

De hogepriester en andere leiders van Israël waren jaloers, toen ze zagen hoeveel mensen achter de apostelen aan liepen.

Ze konden er niet langer tegen.

Ze lieten de apostelen gevangennemen en opsluiten.

Maar 's nachts kwam er een engel naar de gevangenis.

De engel deed de poort open en bracht de apostelen naar buiten.

Hij gaf hun de opdracht om de volgende dag weer naar de tempel te gaan.

De volgende morgen kwamen alle leiders van het volk Israël bij elkaar.

Maar toen ze de wachters stuurden om de apostelen uit de gevangenis te halen, kwamen ze met lege handen terug.

“De gevangenisdeuren zijn nog stevig op slot en de bewakers staan nog voor de deur, maar binnen is er niemand. De gevangenen zijn weg”, zei de wachter.

Toen kwam er iemand zeggen dat de apostelen terug in de tempel waren.

De hogepriester en de leiders waren boos.

“Laat die apostel weer naar hier brengen”, zeiden ze.

Toen de apostelen voor de hogepriester stonden, begon hij hen te verhoren.

“Jullie mochten niet meer over Jezus spreken!” zei hij.

“Jullie luisteren niet naar ons en jullie geven ons ook de schuld van Jezus' dood!”

Petrus antwoordde: “We moeten God meer gehoorzamen dan mensen. God heeft Jezus als Redder gestuurd om de Israëlieten te bekeren en hun zonden te vergeven. Dat nieuws moeten we aan iedereen vertellen!”

De hogepriester en de leiders werden nu zo boos dat ze de apostelen wilden doden.

Maar toen stond Gamaliël recht.

Gamaliël was een heel goed en bekende leraar van het Oude Testament.

Hij zei: “Laat deze mensen met rust. Als ze niet het werk van God doen, zullen ze vanzelf wel stoppen. Maar als ze echt de boodschap van God brengen, kunnen we ze toch niet tegenhouden.”

Gamaliël zei wijze woorden en de hogepriester en de raad luisterden naar hem.

Ze riepen de apostelen, sloegen hun nog heel veel met de zweep en lieten ze daarna weer vrij.

De apostelen hadden nu veel pijn, maar toch waren ze blij.

“Wij hebben nu pijn mogen hebben, omdat we van Jezus houden!” zeiden ze.

Ze bleven verder doorgaan met het vertellen van het goede nieuws dat Jezus de grote Verlosser is.

Dat deden ze in de tempel en ook bij de mensen thuis.



## MEMORIEVERS

**Hand.2:38**

**Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.**

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers Handelingen Les 1).

Verdeel het vers op in verschillende gedeelten. Schrijf dit op vellen papier, zoveel als dat het vers is opgedeeld. Hang dit op de juiste volgorde op het bord. Herhaal met de kinderen het vers. Haal alle vellen papier van het bord en hang ze daarna in willekeurige volgorde op het bord. Laat de kinderen een voor een proberen om het vers weer in de juiste volgorde te hangen. Wanneer dit gelukt is, herhaal je het vers weer door dit samen op te zeggen. Als variatie kun je ook bepaalde vellen papier weglaten en de kinderen het vers zonder deze gedeelten te laten opzeggen.

## IJSBREKERTJES

### Moeilijke begrippen

- **Jaloersheid:** de hogepriester en de Sadduceeën namen aanstoot aan de opkomende populariteit van de jonge kerk. Bezorgt zijnde over het verliezen van hun eigen aanzien en positie, groeiden ze in bitterheid ten aanzien van de apostelen. De hogepriester en de Sadduceeën namen het meest aanstoot aan de apostelen, omdat de apostelen de leiders van de bedreigende Christelijke beweging was.
- **Evangelie:** De boodschap van het evangelie richt zich op Jezus als de Een die door God is bestemd om voor de zonden van Zijn kinderen te sterven. Jezus was aan het kruis gekruisigd, maar God deed Hem weer opstaan uit de dood. Jezus' sterven en opstanding geeft zekerheid van verlossing aan degene die gelooft dat Zijn dood hun zonde wegneemt. Het goede nieuws is dat mensen die zich realiseren dat ze zondaar zijn, niet in staat om zichzelf te redden, als rechtvaardig beschouwd kan worden voor God door te vertrouwen op Christus' opofferend sterven en overwinnende opstanding.
- **Valse leraren:** eenvoudigweg is een valse leraar iemand die tegengestelde dingen zegt over of dingen aanvult tot de waarheid van het Woord van God. Valse leraren zullen altijd falen, omdat ze gebrek hebben aan een waarachtig fundament. Hun onderwijs is gebaseerd op hun eigen ideeën en omdat ze slechts gebrekkige mannen zijn, is hun onderwijs ook fataal gebrekkig. Alleen Gods waarheid biedt onvervalste geestelijke realiteit, een onwankelbaar ondersteuning en blijvende waarde.
- **Sanhedrin:** Het Sanhedrin was het Joodse hooggerechtshof. Het bestond uit zeventig oudsten en de voorzitters waren de hogepriesters. Het Sanhedrin behandelde religieuze- en burgerzaken in Judea. In Jezus' tijd functioneerde het Sanhedrin nog steeds, maar was het onderworpen aan het Romeins gezag bij bepaalde burgerlijke zaken.
- **Jaloers:** Om jaloersheid te illustreren, kun je een kind duidelijk de voorkeur geven en speciaal behandelen. Spreek exclusief over en met het kind dat het eerste in de rij stond. Beloof hem het eerste of de beste versnapering. Vertel het kind dat het al de blokken kan krijgen of geef hem een speciaal privilege. Vraag een ander kind daarna wat zij vonden van deze speciale behandeling. Vraag of zij dit eerlijk vonden. Als laatste maak je duidelijk dat je speciale behandeling alleen was om iets te illustreren.

### Gehoorzaam God boven de mensen

Om de kinderen aan te moedigen in het begrip van God gehoorzamen boven de mensen, wanneer de instructies van de mens tegengesteld is aan die van God, geef je de kinderen enige voorbeelden van degene in

het Oude Testament die in vergelijkbare situaties waren. Sommigen die eerder God gehoorzaamden dan de mens zijn Daniël (Dan.6), Noach (Gen.6), Sadrach (Dan.3), etc.

### **Het evangelie kan niet gestopt worden**

Een van de verbazingwekkende dingen in de les vandaag is hoe onmogelijk het is voor de mens om God te doen stoppen in de verspreiding van het evangelie. Om dit begrip te illustreren kun je een beker van polystyreen (piepschuim) nemen en daar gaten in maken. Elke keer als je op een punt komt in de les waar het Sanhedrin probeert de apostelen te stoppen om het evangelie te brengen, doe je verschillende voorwerpen in de beker (i.e., knikkers, gras, steentjes, takjes, etc.). Deze voorwerpen kunnen verschillende dingen voorstellen die proberen om het evangelie tegen te houden. Aan het einde van de les neem je een ander polystyreen beker, die gevuld is met water (en heeft geen gaten), markeer deze met 'het evangelie'. Om te illustreren hoe niets in staat is om het evangelie te doen stoppen, begin je water in de beker met de gaten te gieten. De kinderen zullen zien hoe het water zijn weg vindt rond de obstakels en doorheen de gaten van de beker. Net zoals niets het water tegen kon houden, kan ook niets het evangelie tegenhouden dat het zich verspreid.

## KNUTSELWERKJES

### **Stopteken**

Geef elk kind een kopie van het blad "Stopteken." Laat hen dit inkleuren en daarna uitknippen, ook het vers. Plak het teken op een ijslollystokje en plak het vers er achterop. Tijdens de les kunnen de kinderen het teken om hoog houden, wanneer de gevangenis, mensen of complotten het evangelie niet konden stoppen.

### **Niets kan het evangelie tegenhouden**

Geef elk kind een kopie van het blad "Niets kan het evangelie tegenhouden." Laat hen langs de vier geopende bladzijden van de Bijbel knippen en het stopteken. Laat ze de afbeeldingen op de Bijbelpagina's inkleuren om elke gedeelte te illustreren. Eens de kinderen klaar zijn, maken ze gaten waar dit is aangegeven en doen ze een lint door de Bijbels en het stopteken. Herinner de kinderen eraan dat niets de verspreiding van het evangelie tegen kan gaan.

## KNUTSELACTIVITEITJES

### **Gehoorzaam mijn stem**

In de les vandaag kozen de apostelen om God gehoorzaam te zijn, in de plaats van mensen. Kies een kind uit die je een blinddoek voor doet. Het doel van het spel is dat het kind gehoorzaam is aan je stem en alleen aan je stem. Nadat je hem een aantal malen hebt rondgedraaid, geef je het geblinddoekte kind een aantal instructies, dat hij moet navolgen (dit lijkt op "Simon says," i.e., sta op een been, krab op je hoofd, etc.). Het enige verschil in dit spel is dat de andere kinderen om beurt ook instructies geven aan het geblinddoekte kind, om zo te proberen om hem naar hun stem te laten gehoorzamen in plaats van die van jou. Het geblinddoekte kind zal goed moet luisteren; er voor zorgen dat hij alleen jouw stem gehoorzaamt. Aan het einde van het spel leg je aan de kinderen uit welke keus de apostelen moesten maken. Ze moesten beslissen of ze God gingen gehoorzamen of het Sanhedrin, die hen vertelde te stoppen met het verkondigen van het evangelie.

### **Sketch: God heeft de leiding**

Om het begrip van eerder God gehoorzamen dan de mens te illustreren, kun je een sketch maken waar een kind in een positie wordt geplaatst waar het een keus moet maken om God of de mens te gehoorzamen. Het

zou voor de kinderen duidelijk moeten zijn dat God de mens als gezag over ons geplaatst heeft, maar wanneer de instructies van de mens tegengesteld is aan die van God, dat de gelovige eerst God moet gehoorzamen.

### **Verstoppen**

In de les vandaag werden de apostelen in de gevangenis gezet, omdat ze het evangelie verkondigden. Laat de kinderen zich verstoppen en iemand hen vinden. Nadat de kinderen voor een minuut in de gevangenis hebben gezeten, zijn ze weer vrij en moeten ze zich weer verstoppen. Wanneer ze weer gepakt zijn, worden ze weer in de gevangenis gezet.

### **Sketch**

Creëer een scène zoals deze in de les plaatsgevonden zou kunnen hebben. Lesgevers kunnen zich verkleden als apostelen en het evangelie aan de kinderen vertellen. Aan het einde van de verkondiging worden ze gearresteerd, maar op wonderbaarlijke wijze vrijgelaten en prediken zij weer het evangelie.

# STOPTEKEN



En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Hand.5:38-39

# STOPTEKEN



## HET EVANGELIE VERSPREIDT ZICH VERDER (HANDREIKING KINDEREN)

HANDELINGEN 5:17-42

### MEMORIEVERS

*Handelingen 2:38*      *“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”*



### Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- In Handelingen 5:17 werden de discipelen gearresteerd en in de \_\_\_\_\_ geplaatst.
- Wie liet de discipelen uit de gevangenis? \_\_\_\_\_
- De engel zei de apostelen dat ze naar de \_\_\_\_\_ moesten gaan om het Evangelie te prediken (5:20).
- In Handelingen 5:29 zei Petrus tot de hogepriester: “Men moet \_\_\_\_\_ meer gehoorzamen dan \_\_\_\_\_.”
- Welk plan beraamden de religieuze leiders tegen de apostelen?  
\_\_\_\_\_
- Wie adviseerde het Sanhedrin om de apostelen met rust te laten?  
\_\_\_\_\_
- Vul de lege velden in uit Handelingen 5:42:  
“En elke dag weer gaven ze \_\_\_\_\_, in de tempel en bij de mensen thuis, en verkondigden ze het goede nieuws dat \_\_\_\_\_ de Christus is.”

*(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)*





