

HANDELINGEN LES 3 → PETRUS EN JOHANNES PREDIKEN HET EVANGELIE

HANDELINGEN 3:1-4:31

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen voor verlossing vertrouwen in de naam van Jezus.



DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Uit te leggen wat het belang van een naam was in de Bijbelse tijden.
- Te vertellen hoe de naam van Jezus was verhoogd in het gebied van de tempel.
- De reactie van Petrus en Johannes naar de vragen en berispingen van het Sanhedrin te beschrijven.
- Te vertellen hoe het gebed van de gelovigen werd beantwoord.

MEMORIEVERS

Handelingen 2:38 *“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”*

TOEPASSINGEN

- Verheug je erin dat Jezus de kracht en de macht heeft om mensen te redden!
- Loof God om de zegen die je van Hem ontvangt door het horen over de verlossing in Jezus' naam.
- Wanneer je voor de keuze staat, gehoorzaam God dan eerder dan mensen.
- Verkondig Jezus' naam stoutmoedig.

VOLGENDE WEEK

ANANIAS EN SAFFIRA LIEGEN TEGEN DE HEILIGE GEEST

Lees 4:32-5:11

ACHTERGROND

Na Petrus' prediking op Pinksteren, bekeerden ongeveer drieduizend Joden zich van hun zonden en lieten zich dopen in de naam van Jezus Christus. Degenen die gedoopt werden in Jezus' naam, lieten hun vereenzelviging met Jezus zien en erkenden hun afhankelijkheid van Zijn macht en kracht om zonden te vergeven. In Bijbelse tijden vertegenwoordigde de naam van een persoon al wat hij was. Omdat Jezus alle macht en kracht heeft, vertegenwoordigd de naam van Jezus niet enkel Zijn karakter, maar ook Zijn macht en kracht.

De overpriesters en oudsten waren ongetwijfeld furieus, wanneer ze hoorden dat er meer en meer mensen zich lieten dopen in de naam van Jezus Christus. De moordenaars van Jezus haatten de naam van Jezus, omdat deze een voortdurende verkondiging was van Zijn macht. De overpriesters en oudsten haatten zelfs niet enkel Zijn naam, maar ook degenen die op deze naam vertrouwden (net zoals Jezus had beloofd in Lukas 21:17). Toen de apostelen wonderen deden aan de tempel, dagvaardden de overpriesters en oudsten hen voor het Sanhedrin om te laten getuigen in welke naam zijn handelden. Ongeacht de tegenstand bleven de apostelen Jezus' naam als de enige hoop voor verlossing verder verkondigen.

Genezing in de naam van Jezus (Handelingen 3:1-10)

De genezing vond plaats toen de apostelen Petrus en Johannes naar de tempel gingen. Het was 15h ("het negende uur"), een van de drie dagelijkse tijdstippen voor gebed (3:1). Omdat het namiddagoffer deze keer werd gebracht, was de tempel waarschijnlijk goed bevolkt met mensen die waren gekomen om dit offer te zien en daarbij te bidden. Hoewel de tekst niet precies weergeeft waarom Petrus en Johannes naar de tempel gingen, waren ze mogelijk gegaan om te bidden en/of te getuigen over Jezus' opstanding.

Net wanneer de apostelen de tempel bereikten doorheen de poort die "de Schone" genoemd wordt (en die hoogstwaarschijnlijk het plein van de heidenen scheidde van het plein voor de vrouwen), kwam een lamme bedelaar hen om een liefdegave vragen (een aalmoes bestaande uit geld) (Hand.3:3). De man was al van bij de geboorte lam en moest iedere dag steeds naar de tempel gedragen worden (3:2). Na de aandacht van de man te hebben (3:4-5), zei Petrus tot de man "In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!" Petrus deed een wonder in de naam van Jezus, om te laten zien dat enkel Jezus de macht en de kracht had om deze man te genezen.

Het volk was verbaasd door wat hierop volgde. Nadat Petrus de hand van de man had beetgenomen, "werden zijn voeten en enkels vast" (Hand.3:7). De man stond niet zomaar op om te wandelen, maar "met een sprong stond hij overeind" en liep hij rond, en hij ging "lopend en springend en God lovend" met hen de tempel in (3:8). (Toen de man nog lam was, mocht hij de tempel niet binnengaan [Lev.21:17-20; 2 Sam.5:8].) De mensen "werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was" (3:10).

Getuigenis in de naam van Jezus (Handelingen 3:11-26)

Na de tempel te hebben verlaten, sprak Petrus tot de verbaasde menigte onder de portiek van Salomo, een grote overdekte ruimte buiten de tempel (Hand.3:11). Toen Petrus het wonder uitlegde aan het volk, begon hij eerst met zich te richten op het object van hun verbazing. Terwijl het volk naar Petrus en Johannes staarde, zei Petrus hun dat het wonder niet voortkwam uit "eigen kracht of godsvrucht" (3:12). Het wonder was geen gevolg van iets speciaals in henzelf. Voor hen te vertellen waar het wonder vandaan kwam, ging Petrus verder met het beschrijven hoe God Jezus had verheerlijkt en uit de doden doen opstaan (3:13-15). Zonder er verdere doekjes om te winden liet Petrus het contrast zien tussen God, die Jezus verheerlijkte, en het volk, dat Jezus naar Pilatus had gebracht om Hem te laten doden (3:13-15). Anders dan het volk dat Jezus in boosheid het leven had ontnomen, werd Jezus omschreven als Gods "Kind", als "de Heilige en Rechtvaardige" en "de Vorst van het leven" (de Vorst van het leven is een titel die Jezus omschrijft als de beginner van leven.) Zonder twijfel begrepen sommigen wel waar de toespraak van Petrus naar toe leidde. Na hun schuld te hebben beleden zei Petrus dat het de kracht was van Jezus die het wonder had verricht. Petrus zei: "Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt" (3:16). Door het geloof van de apostelen in de naam van Jezus was de man genezen.

Het volk moet angstig zijn geweest, toen het besepte dat de Man die zei hadden gedood, door God verreezen was en de kracht had om te genezen... en te doden. Voor hen op te roepen tot berouw en inkeer, bemoedigde Petrus hen door te zeggen dat berouw nog mogelijk was, omdat ze in onwetendheid hadden gehandeld (3:17).

Hij legde ook uit dat God doorheen hun boze werken Zijn geprofeteerde wil tot uitvoer had gebracht (3:18). Petrus riep daarna het volk op tot berouw en inkeer en om zich te bekeren (door zich terug tot God te keren) (3:19).

Toen Petrus het volk opriep tot berouw en inkeer, bemoedigde hij hun met de voordelen ervan. Het eerste voordeel was dat de zonden “uitgewist worden”, zelfs de zonde van het doden van het Kind van God. Het tweede voordeel zou zijn dat “er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere” (3:19). De tijden van verkwikking verwijzen naar het komende duizendjarig rijk en zijn een synoniem voor “de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” uit vers 21. Het derde voordeel is nauw verbonden met het tweede: dat “Hij Jezus Christus zal zenden” (3:20). Omdat Christus niet zal terugkeren tot het volk Israël zich bekeert (Matt.23:39; Rom.11:26; Zach.12:10-14:9), pleitte Petrus bij de Joden om berouw en inkeer zodat Christus zou terugkomen, Zijn Koninkrijk zou oprichten en met Hem de tijden van herstel zou brengen. Het vierde voordeel was dat ze Gods oordeel voor het negeren van Zijn profeet zouden ontlopen (Hand.3:22-23). Petrus citeerde uit de profetie van Mozes in Deuteronomium 18:15, 19 (aangevuld door Leviticus 23:29), waarin gewaarschuwd wordt tegen het negeren van Gods toekomstige profeet en die door de Joden begrepen werd als een verwijzing naar de toekomstige Messias. Mozes was niet de enige die getuigde over Christus, Petrus toonde aan dat alle profeten hem hadden aangekondigd (3:24). De basis voor de laatste oproep van Petrus is dat de Joden in een verbondsrelatie leven met God omdat ze de nakomelingen van Abraham waren, “en in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden” (3:25). Hoewel alle naties gezegend zouden worden door Abrahams nakomeling Jezus, stuurde God Jezus toch eerst naar Israël om hen te zegenen door hun weg te keren van hun zonden (3:26). Petrus richtte zich naar Israël om Gods beloofde zegen niet te moeten missen door geen berouw te tonen (Luk.24:47).

Verzet in de naam van Jezus (Handelingen 4:1-22)

Terwijl Petrus en Johannes predikten in de tempel, werden de religieuze leiders bezorgd en jaloers. De priesters die dienden in de tempel (niet alle priesters dienden tegelijkertijd in de tempel), het hoofd van de tempel (de tweede belangrijkste functie die instond voor de veiligheid van de tempel) en de sadduceeërs arresteerden Petrus en Johannes (4:1). De sadduceeërs was de meest machtige religieuze sekte in Israël. Ze bestonden uit aristocratische landeigenaars, die relaties wilden met het Romeinse rijk om hun macht te behouden. De leiders waren “geërgerd”, omdat Petrus en Johannes “het volk onderwezen”. Ze voelden zich ongetwijfeld bedreigd door deze ongetrainde en niet erkende religieuze leraars (4:2). Ze waren ook beledigd, omdat ze “in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden” (4:3). Ondanks dat de sadduceeërs niet geloofden in de opstanding van de doden, waren net zij geïrriteerd dat de apostelen de opstanding van Jezus predikten. De sadduceeërs hadden Jezus gedood, omdat ze vreesden dat de stabiliteit van Israël in gevaar zou komen als het volk Hem zou volgen (Joh.11:49-50). Ook al waren Petrus en Johannes gearresteerd, toch had hun prediking nog steeds effect. God werkte doorheen de preek van Petrus en nu waren er 5000 mensen die geloofden (Hand. 4:4).

Na een nacht in de gevangenis te hebben doorgebracht werden Petrus en Johannes de volgende dag ondervraagd voor het Sanhedrin (Hand. 4:5). Het Sanhedrin was een raad die bestond uit 71 leden, waaronder de priesters, oudsten en schriftgeleerden. Onder hen was Annas, die van 6-15nC. hogepriester was geweest en Kajafas de huidige hogepriester. Beiden waren betrokken geweest in de veroordeling van Jezus (Joh. 18). Ze ondervroegen de apostelen vragende: “Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?” (Hand.4:7). Het Sanhedrin wilde weten wie de apostelen vertegenwoordigden, met welk gezag ze predikten in de tempel en door welke kracht ze de man hadden kunnen genezen.

Net zoals Jezus had beloofd (Luk.12:1), gaf de Heilige Geest de antwoorden aan de apostelen. In onderdanigheid aan de wil van de Vader en in afhankelijkheid van Hem, werd Petrus vervuld met de Heilige Geest en antwoordde hij het Sanhedrin (Hand.4:8). Hij begon zijn preek door te getuigen dat de man genezen werd “door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, ... , dat door Hem deze man hier gezond voor u staat” (4:9-10). Net zoals Petrus het volk de dag ervoor had toegesproken, begon hij door uit te leggen waar het wonder vandaan kwam, maar ging hij nu verder met het declareren dat de dood van Jezus op de schouders van de Joden rustten, door de opstanding van Jezus te verkondigen en door aan te tonen dat de Schriften vervuld werden (4:10-11). Petrus eindigde zijn preek waar hij was begonnen – met de naam van Jezus. Petrus sloot af door te zeggen: “De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen

gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Hand.4:12). Petrus had niet enkel Jezus’ kracht om het lichaam te genezen, maar had Hem ook bekend gemaakt als de enige die de ziel van de mens kan redden.

Het Sanhedrin wist niet dadelijk hoe te reageren naar de apostelen. Ze konden enkel met verbazing toezien naar deze “ongeleerde en eenvoudige mensen” die spraken met zulk een “vrijmoedigheid” (Hand.4:13). De apostelen hadden geen formele theologische of rabbijnse opleiding gehad als hun, maar toch spraken de apostelen vrijmoedig voor de hoogste Joodse ambtenaren. Het Sanhedrin besepte ook dat deze mannen bij Jezus waren geweest en zagen mogelijk ook in dat ze bij Zijn naaste discipelen hoorden (4:13). De religieuze leiders waren er ongetwijfeld vanuit gegaan dat de dreiging die Jezus naar hun gezag vormde nu voorbij was. Maar nu werd het Sanhedrin niet enkel geconfronteerd met het onderwijs van de apostelen over verlossing in de naam van Jezus, maar ook met het wonder dat ze hadden verricht in Jezus’ naam. De man die genezen was stond voor hen (4:14). (Of hij nu samen met de apostelen gevangen was genomen of enkel erbij geroepen was om te getuigen is niet bekend.)

Het Sanhedrin sprak onderling en probeerde te beslissen hoe ze het verspreiden van Jezus’ naam zo snel mogelijk konden beëindigen. Ze beseften dat ze niet openlijk tegen de apostelen konden reageren, omdat er al velen wisten over het wonder en God erom hadden geloofd (4:21). Daarom beslisten ze om Petrus en Johannes een ernstige bedreiging mee te geven en hun te waarschuwen “dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken” (4:17-18). Toen Petrus en Johannes blijk gaven van hun toewijding aan God in de plaats van aan mensen (4:19-20), herhaalde het Sanhedrin nog een keer de bedreigingen en liet daarna de apostelen vrij (4:21,23).

Verheerlijking in de naam van Jezus (Handelingen 4:23-31)

Na hun vrijlating keerden Petrus en Johannes terug naar “hun eigen mensen”, een groep die niet beperkt was tot de apostelen, maar waar de apostelen alleszins bij hoorden. Na gehoord te hebben wat er met Petrus en Johannes was gebeurd, baden degenen die aanwezig waren samen dat Jezus’ naam verder zou worden verheerlijkt. Hun gebed begon met lof aan de soevereine God die geprofeteerd had doorheen David dat Christus tegengewerkt zou worden door de “koningen van de aarde” en de “vorsten” (Hand.4:23-26). Dezelfde God die de aarde had gemaakt was in controle toen “Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël” bijeenkwamen om zich te verzetten tegen Jezus (4:27). Hun gebed bevestigde dat de “vorsten” bijeengekomen waren “om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou” (4:27-28). Net zoals God vooraf het geweld tegen Jezus had bepaald, had Hij ook deze bedreigingen tegen Zijn getuigen bepaald. Berustend op Gods soevereiniteit smeekte de groep om verdere vrijmoedigheid in het prediken van Zijn Woord en dat er meer wonderen gedaan zouden worden in de naam van Jezus (4:29-30). Ook al bracht de naam van Jezus vervolging met zich mee, toch waren de gelovigen toegewijd om Zijn naam te verheerlijken, zowel door hun boodschap als hun wonderen.

Van zodra hun gebed was beëindigd, antwoordde God hun gebed. Degenen die daar waren wisten dat hun gebed beantwoord was toen “de plaats waar zij bijeenwaren werd bewogen” (Hand.4:31). Nadat ieder van hen vervuld werd met de Heilige Geest “spraken (ze) het Woord van God met vrijmoedigheid” (4:31). Zij die vervuld waren met de Geest gingen verder met het verhogen van de naam van Jezus.

Conclusie

Hoewel de heiligen niet langer meer wonderen doen in de naam van Jezus, blijft God nog steeds wonderen verrichten wanneer Hij rebellerende mensen tot berouw en onderwerping aan de naam van Jezus brengt. Ondanks populaire ideeën dat mensen verlost kunnen worden zonder zichzelf tot Christus te moeten onderwerpen, is de naam van Jezus de enige naam onder de hemel aan mensen gegeven waardoor ze gered kunnen worden. Zij die de verlossing in Jezus naam hebben ervaren zouden het voorbeeld van de apostelen moeten volgen door met de Geest vervuld vrijmoedig de naam van Jezus te verkondigen.

MOEILIJKE WOORDEN

Aristocratie	Een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van een kleine groep, de zogenaamde aristocraten.
Dagvaarden	Opvoeren om voor het gerecht te verschijnen.
Portiek	Open portaal voor de deur van een gebouw.

INLEIDING

Ieder van ons heeft een naam. Degene die dichtbij ons zijn, kennen onze naam waarschijnlijk wel. De namen in de tijd van de Bijbel, betekenden veel meer dan de namen van vandaag. In de tijd van Jezus zei de naam van een persoon veel over die persoon. Zoals we in de les zullen zien, was Jezus' naam geen uitzondering. Omdat Jezus alle gezag en macht heeft, stond de naam 'Jezus' voor al de macht en gezag die Hij bezat. Om deze speciale naam te begrijpen, gaan we kijken naar Handelingen 3:1-4:31, om te zien wat er allemaal gedaan werd in de naam van Jezus.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

- Genezen in Jezus' naam (Hand.3:1-10)
- Getuigenis van Jezus' naam (Hand.3:11-26)
- Verzet tegen Jezus' naam (Hand.4:1-22)
- Verheerlijking van Jezus' naam (Hand.4:23-31)

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Welk wonder gebeurt er aan het begin van de tekst?**
Aan het begin van het Bijbelgedeelte worden de verlamde benen van een man genezen en kan hij lopen. De apostelen Petrus en Johannes ontmoeten een verlamde man buiten de tempel die bedelt voor geld. Aangezien Petrus en Johannes geen zilver, goud of geld hadden om hem te geven, gaven ze hem het enige wat ze hadden. Dit was geloof in de persoon en macht van Jezus Christus. Petrus zei tegen de man, "In de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop!" (3:6). Petrus greep de man bij de rechterhand en trok hem omhoog. Op dat zelfde moment werden de benen van de man sterk. De man kon toen niet alleen lopen, maar "ging met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend" (1:8).
- **Door wiens kracht was de verlamde man genezen en in staat om te lopen?**
Petrus had het wonder in Jezus' naam gedaan, niet uit zichzelf. Dat hij het wonder in Jezus' naam deed, liet zien dat Jezus alleen de macht en het gezag had om de man te genezen. Het was de macht van Jezus die de man deed genezen, niet van Petrus.
- **Hoe reageerde de menigte op het wonder?**
De mensen "waren buiten zichzelf van verbazing" (1:10) en realiseerden zich dat de man, die ze nu zagen "lopen en God prijzen" (v.9), dezelfde was die bij de poort van de tempel aan het bedelen was.
- **Wat voor getuigenis gaf Petrus aan de mensen die verbaasd waren?**
Petrus getuigt van Jezus Christus, de Dienaar van God, welke gestorven was en opgestaan en nu verheerlijkt is door God zelf. Hij wil dat de mensen zeker weten wie de man genezen heeft, door te vertellen dat het wonder niet door zijn eigen kracht kwam, maar door de kracht van Christus. Petrus verteld daarna dat ze schuldig zijn aan het sterven van Christus. Vanwege hun zonde en schuld vertelt Petrus de mensen om zich te bekeren, af te wenden van hun slechtheid en daarmee de vergeving van zonden door Christus te ontvangen.
- **Wat was de reactie van de priesters, die in de tempel waren, op wat Petrus verkondigde?**
Terwijl Petrus en Johannes predikten in de tempel, werden de religieuze leiders bezorgd en jaloers. Deze priesters en Sadduceeën waren sterk verontrust en beledigd over wat Petrus en Johannes verkondigden in de naam van Jezus Christus. Onthoud dat deze mannen het waren die Jezus vermoord hadden. Ze haatten en verachtten de naam van Jezus, omdat het een gezag en macht vertegenwoordigde, die zij zelf niet hadden. In hun irritatie en ongenoegen naar de naam van Christus, arresteerden ze Petrus en Johannes en ondervroegen hen.

- **Wat vroegen de religieuze leiders aan Petrus en Johannes?**

Het Sanhedrin stelde vragen aan de apostelen, “Door welke kracht of door wiens naam hebt u dit gedaan?” (4:7). Het Sanhedrin wilde weten wie de apostelen vertegenwoordigden, door welk gezag zij in de tempel predikten en bij welke macht zij de man hadden genezen.

- **Hoe reageert Petrus op de vraag van het Sanhedrin?**

Gelijk na de vraag van het Sanhedrin was Petrus vervuld met de Heilige Geest en antwoordde het Sanhedrin met grote vrijmoedigheid. Hij begon door te getuigen dat de man genezen was “door de naam van Jezus Christus uit Nazaret” (4:9-10). Petrus legt weer uit dat de bron van het wonder in de naam van Jezus lag. Maar Petrus stopt hier niet. Hij gaat verder door te zeggen, “In hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven waardoor we gered zullen worden” (4:12). Petrus had niet alleen verteld van Jezus macht om het lichaam te genezen, maar verklaarde ook dat Hij de enige is die de mens kan redden van hun zonden.

- **Kon de tegenstand van de priesters en Sadduceeën het werk van God doorheen Petrus’ getuigenis van Christus stoppen?**

Het Sanhedrin besloot, dat de enige manier dat ze de verspreiding van Jezus’ naam konden stoppen, was het bedreigen van de apostelen om niet in de naam van Christus te spreken. Ondanks de dreigementen van het Sanhedrin, dachten Petrus en Johannes dat het beter was om God te gehoorzamen dan de mens. Hierdoor gingen de apostelen door om in de naam van Jezus anderen te vertellen en wonderen te verrichten. Uiteindelijk lukte het de tegenstand van de religieuze leiders niet om de macht van God te stoppen. God werkte doorheen Petrus en de getuigenissen van de apostelen en er waren nu vijfduizend mannen die in Jezus geloofden. Alle vijfduizend geloofden nu in Christus en ontvingen verlossing.

- **Wat gingen Petrus en Johannes doen, nadat het Sanhedrin hen vrijgelaten had?**

Eens ze vrijgelaten waren, gingen Petrus en Johannes naar hun vrienden terug en vertelden hun wat er gebeurd was bij de religieuze leiders van de tempel.

- **Hoe reageren de vrienden van Petrus en Johannes op het nieuws van de vervolging?**

Nadat ze gehoord hadden wat er met Petrus en Johannes gebeurd was, gingen degene die samen waren tot God bidden. Hun gebed begon met het prijzen van God en Zijn soevereiniteit. Ze wisten dat dezelfde God die de aarde gemaakt had, nog steeds over deze situatie heerste. Omdat ze geloofden dat God nog steeds alles in Zijn hand had, vroegen ze aan God voor een grote vrijmoedigheid om Zijn Woord te verkondigen en dat er meer wonderen in Zijn naam gedaan zouden worden (vv.29-30). Hoewel de naam van Jezus vervolging en moeilijkheden had gebracht, waren de gelovigen nog steeds toegewijd om Zijn naam te verhogen en te prijzen.

- **Hoe wisten degene die samen waren, dat hun gebed verhoord was?**

Op het moment dat zij hun gebed afsloten, beantwoordde God hun gebed. Degene die aanwezig waren, wisten dat hun gebed verhoord was toen “de plek waar ze bij elkaar waren, (begon) te schudden” (v.31). Nadat eenieder vervuld was met de Heilige Geest, “verkondigden (zij) vrijmoedig de boodschap van God (v.31). Degene die vervuld waren met de Heilige Geest bleven de naam van Jezus prijzen.

SAMENVATTING

Petrus, Johannes en de andere apostelen hebben een missie. Christus was gestorven, opgestaan, ten hemel gevaren en staat nu verheerlijkt voor de Vader. Hun taak nu is om Christus’ opdracht aan de wereld in gehoorzaamheid over Hem te vertellen. In de tekst vandaag zien we dat Petrus en Johannes gehoorzaam zijn aan die opdracht, als ze een verlamde bedelaar tegenkomen bij de poort van de tempel. In de naam van Jezus en door de macht van Christus wordt de man genezen en is hij in staat te lopen. Terwijl de genezen man springt en God prijst, is de menigte om hem heen verbaasd over dit wonder dat net heeft plaatsgevonden. Petrus grijpt deze gelegenheid aan om van Christus te getuigen. Hij zorgt er voor dat de menigte weet wie de man heeft genezen, dat het wonder niet uit eigen kracht kwam, maar door de macht van Christus. Petrus verteld

hen dat zij schuldig zijn aan de dood van Jezus. Vanwege hun schuld en zonde, roept Petrus hen op tot bekering, zich af te wenden van hun slechtheid en daarmee de vergeving van zonden door Jezus te ontvangen. Omdat ze de naam van Jezus verachtten, werden Petrus en Johannes in de gevangenis gegooid. Hen werd gevraagd in wiens naam zij dit wonderlijk werk deden. Petrus, vervuld van de Heilige Geest, beantwoordde het Sanhedrin met grote vrijmoedigheid. Hij begint door te getuigen dat de man genezen was in de naam van Jezus Christus uit Nazaret (4:9-10). Petrus legt weer uit dat de bron van het wonder in de machtige naam van Jezus lag. Maar Petrus stopt hier niet. Hij gaat verder door te verkondigen hoe alleen Jezus de macht heeft om zowel het lichaam te genezen, als de mens van hun zonden te verlossen. Alleen door Zijn naam kan een persoon verlost worden. Een naam met zo een macht, is waardig om aanbeden te worden. Dit zien we in de reactie van degene die zich van hun zonden bekeerden en in de Heer geloofden – ongeveer vijfduizend mensen. Ze kwamen samen om God te prijzen en te bidden voor vrijmoedigheid om Gods Woord te verkondigen. God liet zien dat Hij hun gebeden had beantwoord en dat Hij daadwerkelijk alle lof verdiende, door de aarde te laten schudden en een ieder van hen met de Heilige Geest te vervullen.

Dat Jezus zulk een macht en gezag heeft, is een geruststellend iets. Elke gelovige zou dankbaar moeten zijn dat God hem de zegen van het horen over de verlossing in Jezus' naam heeft toegestaan. Degene die zich ondergeschikt maken aan de naam en het gezag van Christus, zullen naar alle waarschijnlijkheid een bepaalde vorm van verdrukking ervaren. Als die tijd komt, zullen wij, net als Petrus en Johannes, er voor moeten kiezen om eerder God te gehoorzamen dan mensen. Ondertussen zouden we naar gelegenheden moeten uitzien om de verlossing in Jezus' naam met grote vrijmoedigheid te verkondigen. Want buiten de naam van Christus en het bloed wat aan het kruis vergoten is, zal geen mens verlost worden.

CRÈCHELES

Jezus had Petrus gevraagd goed te zorgen voor Zijn vrienden.

Dat deed hij ook.

Hij zorgde niet alleen voor de twaalf discipelen, maar ook voor de nieuwe vrienden van Jezus.

Elke dag kwamen er nieuwe vrienden bij in de stad Jeruzalem!

Het was zo mooi om mee te maken.

Ze vormden samen één grote familie.

Ze kwamen bij elkaar om te eten.

Ze kwamen bij elkaar om te bidden.

En ze leerden alles over Jezus.

De mensen die rijk waren hielpen de mensen die arm waren.

Ze deelden wat zij hadden, met elkaar.

En Gods Heilige Geest was met hen allen.

Het was alsof Jezus altijd bij hen was, net zoals Hij had beloofd.

De vijanden van Jezus zeiden tegen Petrus: "Jij moet je mond houden over Jezus."

Maar Petrus wilde dat niet.

Hij wilde juist iedereen vertellen over Jezus.

Dus zetten ze hem in de gevangenis.

Maar de volgende dag lieten ze hem weer vrij nadat ze hem hadden bedreigd met lelijke woorden.

Zijn vrienden waren zo verbaasd toen ze hem zagen!

Ze gingen samen bidden.

"Geef Here, dat wij nooit bang zijn om de mensen te vertellen van Jezus. Wilt U ons dapper maken?"

Dat deed de Here, want iedereen op de hele aarde moest van Jezus horen.

MEMORIEVERS

Hand.2:38

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers Handelingen Les 1).

Verdeel het vers op in verschillende gedeelten. Schrijf dit op vellen papier, zoveel als dat het vers is opgedeeld. Hang dit op de juiste volgorde op het bord. Herhaal met de kinderen het vers. Haal alle vellen papier van het bord en hang ze daarna in willekeurige volgorde op het bord. Laat de kinderen een voor een proberen om het vers weer in de juiste volgorde te hangen. Wanneer dit gelukt is, herhaal je het vers weer door dit samen op te zeggen. Als variatie kun je ook bepaalde vellen papier weglaten en de kinderen het vers zonder deze gedeelten te laten opzeggen.

IJSBREKERTJES

Waarom is Zijn naam zo belangrijk?

De naam van Christus Jezus is het meest belangrijke deel uit deze les. Zijn naam is uiteindelijk een van macht en gezag, zoals te zien is in zowel het wonder van de bedelaar als in de toespraak van Petrus. Alleen door de naam van Jezus kon de bedelaar genezen worden voor degene die in de tempel waren en alleen door Zijn naam kan een mens van zonden vergeven worden. Petrus wees hier snel op. Er geen andere naam dat deze vorm van gezag en macht heeft. Omdat Hij boven alles verheven is, zal op een dag elke persoon voor de naam van Jezus Christus in onderdanigheid en aanbidding buigen. Om dit te illustreren, bespreek je met de kinderen hoe krachtig een naam kan zijn. Geef een voorbeeld van een kind die aan een ander kind verteld dat Vader iets zei om te doen. Leg uit dat omdat Jezus God is, Zijn naam almachtig was, zelfs over de gehele schepping.

KNUTSELWERKJES

Geboorteakte

Geef elk kind een kopie van het blad "Geboorteakte van Jezus." Laat de kinderen de tekst uit Mattheüs 1:21 in hun Bijbel opzoeken. Vertel de kinderen dat deze tekst bekend maakt waarom God aan Jozef de opdracht gaf om zijn zoon de naam Jezus te geven. Lees de passage aan de kinderen voor. Geef elk kind een pen of potlood. Laat de kinderen de geboorteakte invullen met de juiste informatie:

- Officiële naam: Jezus
- Betekenis van de naam: "Hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden" (Matt.1:21)
- Persoon die de naam geeft: Jozef, zoals de Engel van de Heer gezegd had
- Geboortedatum: 4 BC
- Geboorteplaats: Bethlehem
- Moeder: Maria
- Vader: God

Jezus' naam boekenlegger

Laat elk kind een boekenlegger maken en laat hen daarbij verschillend materiaal gebruiken. Laat de kinderen op de ene kant de naam Jezus versieren en op de andere kant kunnen ze het vers uit hand.4:12 plakken of schrijven.

Springende man marionet

Geef elke kind eenvoudige vormen van een gezicht, lichaam, armen en benen. Maak de armen en benen met splitpennen aan het lichaam vast. (Zorg er voor dat de armen en benen gemakkelijk kunnen bewegen.) Leg het poppetje met het gezicht naar beneden op tafel, met de armen neer en de benen omhoog. Leg een rechthoek bovenop de pop. Plak met plakband een stuk garen van het hoofd naar het midden van de rechthoek (ongeveer 12 cm). Plak garen van iedere hand naar de onderkant van de rechthoek (ongeveer 23 cm). Plak garen van iedere voet naar de hogere punten van de rechthoek (ongeveer 40 cm). Keer de rechthoek om en plak een 15 cm lang stuk garen dwars over om een handvat te maken. Steek de hand door het handvat en probeer de marionet te bewegen. Eventueel kun je het bijstellen.

“Naam van Jezus” Glas in lood raam

Maak voor elk kind twee kopieën van het blad “Naam van Jezus” op stevig papier. Geef elk kind wat zijdepapier, schaar en lijm. Laat hen de woorden “JESUS” van beide bladen uitknippen; daarbij de buitenranden intact latend. (Help de jongere kinderen eventueel hiermee.) De letters die uitgeknipt zijn kunnen eventueel voor een ander knutselwerkje gebruikt worden. Laat de kinderen een kleur van het zijdepapier kiezen en dit in vierkanten knippen die iets groter zijn dan elke naam van Jezus. Laat de kinderen zien hoe je het zijdepapier op een vel plakt door lijm langs de randen van de letters te doen. Eens alle zijdepapier opgeplakt is, laat je zien hoe het ander vel kartonpapier op het ander vastgelijmd moet worden om een ‘glas in lood’ raam te vormen. Laat het geheel drogen. Moedig de kinderen aan om het knutselwerkje mee te nemen om de verlossing in Jezus’ naam met grote vrijmoedigheid bekend te maken.

Het naam spelletje

Geef elk kind een kopie van het blad “Het naam spelletje.” Laat hen dit spel versieren, dan de aanwijzingen lezen en dan het spel spelen. Als het spel gespeeld is, lees je het vers uit Hand.4:12 voor. Spreek met de kinderen over de betekenis hiervan.

KNUTSELACTIVITEITJES

Raad eens

Kies een van de kinderen uit om vrijwilliger te zijn. Schrijf dan een naam van een ander kind op een stuk papier. Zonder dit aan de andere kinderen te laten zien, mag de vrijwilliger de naam wel zien. Het doel van het spel is dat de vrijwilliger probeert dit kind te omschrijven (i.e., welke kleur het draagt, zijn ze lawaaierig of stil, is hij creatief of een atleet, jongen of meisje, etc.). Wanneer de vrijwilliger de persoon wiens naam op het papiertje geschreven staat, begint te omschrijven, mogen de andere kinderen raden wie de persoon is. Het doel om het belang van iemands naam te benadrukken. Leg aan de kinderen uit dat we aan vele dingen kunnen denken over de persoon, zelfs wanneer we alleen de naam op papier zien staan. Vandaag in de les leren we dat de naam van Jezus een grote betekenis heeft. In Zijn naam is alle macht en gezag en bewerkt wonderen en voorziet in de verlossing.

De leraar zegt het

De volgende sketch laat de macht, dat een naam kan hebben, zien. Een kind speelt op de speelplaats, wanneer hij stenen naar een ander kind gooit. De leraar ziet wat er gebeurt en laat een ander kind heengaan en het kind vertellen dat hij moet stoppen met stenen gooien, omdat dit tegen de regels ingaat. Het kind gaat naar de speelplaats en zegt dat de leraar (Mr. _____) zegt dat hij moet stoppen met gooien. Illustreer aan de kinderen waarom het ongehoorzame kind zou moeten luisteren naar het andere kind en moet stoppen met gooien. Het ongehoorzamen kind zou moeten luisteren, niet omdat het ene kind dit zegt, want zij zijn gelijken, maar omdat de leraar (Mr. _____) het zegt. Hij zou moeten luisteren naar het ene kind, omdat deze in het gezag van zijn leraar komt. Hij komt in de naam van de leraar.

Vrijmoedigheid om te getuigen

Vorm een sketch om vrijmoedigheid in het verkondigen van het evangelie te laten zien. In deze sketch begint een kind het evangelie uit te dragen aan een van zijn vrienden, maar is erg verlegen en bevreesd. Bang van wat zijn vriend zal denken, lukt het niet om de waarheid over Christus tot het einde te vertellen. Maar de verlossing van de vriend is in het geding. Als hij niet van Christus hoort, zal hij naar de hel gaan. Dit wetende, stopt het vrezende kind en bid, God vragende om vrijmoedigheid om het evangelie te vertellen. Nadat hij gebeden heeft, ontvangt het kind de vrijmoedigheid om het evangelie ver te verkondigen aan zijn vriend. Dit is een goede gelegenheid om het evangelie aan de kinderen te vertellen en om te laten zien dat in de les vandaag de gelovigen voor vrijmoedigheid baden.

Beantwoord gebed

Lees Handelingen 4:29-30 aan de kinderen voor. Geef elk kind een vel papier. Help de kinderen om vier gebedsonderwerpen van Petrus en Johannes op te schrijven. Lees hand.4:31 en Hand.5:12-16 om de overeenkomstige antwoorden op het gebed te laten zien. Laat de kinderen de antwoorden naast het juiste gebedsonderwerp schrijven. Gebruik deze activiteit om het doel van de les te benadrukken: Vertel hoe het gebed van de gelovige werd beantwoord.

GEBOORTEAKTE VAN JEZUS

<hr/>	
Officiële naam	
<hr/>	<hr/>
Betekenis van de naam	Persoon die de naam geeft
<hr/>	<hr/>
Geboortedatum	Geboorteplaats
<hr/>	<hr/>
Moeder	Vader

HET NAAMSPELLETJE

Zet je pion bij start. Werp een munt. Ga een plaats vooruit als het 'kop' is of twee plaatsen als het 'munt' is. Streep de naam door als het niet de naam is waardoor we verlost worden.

START	Petrus	Maria	Stefanus	Anna	Jacobus	Rebekka
	"In Hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven waardoor we gered zullen worden." Hand.4:12					Johannes
						Rachel
	 verlossing		Alleen Jezus leidt naar ...		Ben	Sara

NAAM VAN JEZUS

JEZUS

“In Hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven waardoor we gered zullen worden.”

Handelingen 4:12

PETRUS EN JOHANNES PREDIKEN HET EVANGELIE (HANDREIKING KINDEREN)

HANDELINGEN 3:1-4:31

MEMORIEVERS

Handelingen 2:38

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Wie kwamen Petrus en Johannes tegen toen ze op weg waren naar de tempel? _____
- Waar vroeg de man naar? _____
- Vul de lege velden met de reactie van Petrus uit Handelingen 3:6:
“ _____ of goud heb ik niet; maar wat ik heb, zal ik u geven:
in de naam van _____ van Nazareth, sta
op en _____!”
- Juist of fout: De man loofde Petrus omdat hij hem genas. _____
- Juist of fout: Petrus en Johannes werden gearresteerd omdat ze over Jezus predikten. _____
- In Handelingen 4:27-31 baden de discipelen om _____ om God Woord _____ te kunnen spreken en God antwoordde hun door hen te geven wat ze vroegen.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



