

DE VERVOLGDE KERK LES 7 → VERVOLGING IN DE WESTERSE KERK

KOL.2:1-8, 23.

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen leren dat vanaf de vroegere kerk tot nu toe, de vervolging een geestelijke aanval is.



DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- De waarschuwing van Paulus te kunnen vertellen.
- De aspecten van de tijd waar wij in leven te beschrijven.
- Te beschrijven wat valse leer is.
- Te kunnen vertellen dat we een keus hebben: de Waarheid of de filosofie.

MEMORIEVERS

*Matt.5:10 Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.*

TOEPASSINGEN

- Dank God dat wij het Woord als waarheid in bezit mogen hebben.
- Waak erover dat je je niet laat meegeslepen door allerlei holle ideeën.
- Dank Christus dat in Hem alle kennis is en dat we daarbuiten niets nodig hebben.
- Prijs Hem dat Hij de zonden op Zich nam en dat je hiervan verlost kan worden door Zijn offer.

VOLGENDE WEEK

LEVEN MET DE VIJAND IN DE RUG: VOORBEREIDEN OP VERVOLGING

Lees Kol.2:8, 23; 2 Pet.3:17-18; Judas 17-23.

ACHTERGROND

Van welke hoek je ons tijdperk ook bekijkt, het boek Kolossenzen is nog steeds actueel. Hoewel het ongeveer 2000 jaar geleden geschreven is, spreekt deze tijdloze boodschap over de dilemma's waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Voor de problemen en crises uit onze tijd geeft het als antwoord Jezus Christus.

- Ons tijdperk is er een van wetenschap. Het leidt naar vragen van hoe God relateert naar het universum. Is Hij deel van het geschapen universum of is Hij de Schepper? Kolossenzen heeft daar een antwoord op. Kol.1:16 zegt, "want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen."
- Dit is ook een tijdperk van oecumene. Vele mensen zijn naar wegen aan het zoeken om de wereldreligies te verenigen. Kolossenzen geeft ons het perspectief van God voor een wereld kerk. Het verteld ons dat er maar een ware kerk is, wiens hoofd Christus is: "Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente" (1:18). Ware eenheid kan alleen bestaan onder de leden van Christus' lichaam.
- Rebelle tegen alle vormen van autoriteit markeert ook ons tijdperk. Absolute waarheden worden ontkend. Waarheid, zeker religieus, worden beschouwd als relatief. Te beweren dat een religie exclusief waar is wordt gezien als het hoogtepunt van intolerantie en kwezelarij. In dit religieus klimaat wordt Jezus enkel een ander wijze man. Hij is niet meer dan een groot morele onderwijzer, op een lijn met Mozes, Mohammed en Budda. Kol.1:15 zegt ons echter, "Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping," de Een in wie "al de volheid der godheid lichamelijk" woont (Kol.2:9).
- Ons tijdperk is ook die van pragmatisme. De vraag die de mensen stellen over religie of filosofie is niet of het waar is, maar of het werkt. Ze willen weten of het in hun leven verschil zal maken. Mensen stellen dan ook vragen over het Christendom. Kan Christus werkelijk levens veranderen? Kan hij vreugde, vrede en blijdschap schenken? Kolossenzen beantwoord zulke vragen: "heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen" (1:22). Christus maakt zondaren heilig en onberispelijk in Gods ogen. Hij verandert levens.
- Dit tijdperk wordt ook gemarkeerd door gefrustreerde relaties. Mensen verlangen naar betekenisvolle relaties, maar velen vinden die verlangens onbeantwoord. Vele mensen weten niet hoe te relateren naar hun partner, hun kinderen of de mensen waar ze mee werken. De hoofdstukken 3 en 4 vertellen ons hoe mannen en vrouwen, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers positieve relaties kunnen hebben. Voor de eenzame mensen van onze dag brengt Kolossenzen een boodschap van hoop.
- Het is ook een eschatologisch tijdperk. De dreigingen van oorlog en ecologische rampen hangen boven onze generatie als het zwaard van Damocles. Mensen vrezen dat het eind van de wereld nabij is. Kol.3:4 zegt ons, "Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid." De tegenwoordige tijd zal niet eindigen in een nucleaire of ecologische ramp, maar met de wederkomst van Christus in al Zijn glorie.

De stichter van de kerk in Kolosse was niet Paulus, maar Epafras. Ondanks zijn trouw werk was de kerk van de Kolossenzen in gevaar. Er was een ernstige valse leer ontstaan en Epafras was zo bezorgd, dat hij een reis van 1600-2000 kilometer naar Rome maakte om Paulus in de gevangenis te bezoeken. De kerk van Kolosse was nog niet besmet met deze valse leer en Paulus schrijft hen om te waarschuwen tegen de gevaren hiervan. Kolossenzen is dus een preventieve brief.

De stad Kolosse bestond uit een mix van Joden en heidenen. Het is niet verrassend dat de valse leer die hen bedreigde, bestond uit elementen van heidendom en Judaïsme. De wereld en het vlees oefenden een grote aantrekkingskracht uit op de Kolossenzen. Er kwam echter een grotere dreiging van satan, de bron van alle valse leer. Daarom is de algemene strekking van Paulus' brief hoe de invloed van de valse leer tegen te gaan. De valse leer bestond uit twee basiselementen – valse Griekse filosofie en Judese wettisme. De valse leraren in Kolosse ontkenden de Godheid van Christus, de genoegzaamheid van Christus in de verlossing, ze omarmden elementen van de Joodse ceremonies en het in acht nemen van Joodse heilige dagen.

De onvolkomenheid van de filosofie (Kol.2:8)

In de verzen 1-7 spoort Paulus de Kolossenzen aan om trouw te blijven aan de Godheid en de volkomen genoegzaamheid van Jezus Christus. Hij herinnert hen dat, in tegenstelling tot de beweringen van de valse leraren, in Christus “al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn” (2:3). Die verklaring is een diepgaande samenvatting van de genoegzaamheid van de Here Jezus. Dit positief onderwijs staat in contrast met de negatieve behandeling in 2:8-23, waar Paulus hen verteld wat ze moeten vermijden. Hiermee weerlegt hij de beweringen van de valse leraren. Paulus wijst er op dat er geen verborgen kennis is buiten Christus (2:3), wat de valse leraren beweren. Over hun leer dat er een serie mindere wezens van God uitgegaan waren, benadrukt Paulus dat “al de volheid der godheid lichamelijk” in Christus woont (2:9). Ze aanbaden deze wezens, die Paulus in 2:15 beschrijft als demonische machten, welke Christus al overwonnen heeft. Hij spreekt tegen hun valsheid van ceremoniële, rituele wettisme en mysticisme in 2:16-19. Als laatste verwerpt Paulus in 2:20-23 hun ascetisme, aangezien het “zonder enige waarde ... van het vlees” is (2:23).

Paulus geeft de valse leer niet eens een naam, noch geeft hij in detail aan wat de valse leraren nu werkelijk geloofden. Hij behandelt de valse leer door de waarheden, die de beweringen ontkennen, te benadrukken, welke naam ze ook hebben. Enig vals systeem zal neergaan in het licht van de waarheid.

Paulus is bezorgd dat degene die verandert zijn van satans domein naar Christus' koninkrijk, niet weer geknecht worden. Hij sprak in Gal.5:1 over een vergelijkend iets: “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.” Hij roept de Kolossenzen steeds weer op tot waakzaamheid (2:8), want het gevaar is nabij, zoals de vorm van het Griekse woord voor ‘ziet toe’ aangeeft (tegenwoordige tijd, dwingende vorm). De kerk wordt constant geconfronteerd met het gevaar van valse leraren. Jezus zegt in Matt.7:15, “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.”

Paulus waarschuwt hen specifiek om voorzichtig te zijn “dat niemand u medeslepe.” Het woord medeslepe is een zeldzaam woord dat alleen hier in het Nieuwe Testament gebruikt wordt en niet wordt gevonden in buiten-Bijbels Grieks tot lang na Paulus' tijd. Het woord is een samengesteld woord, het betekend letterlijk “ontvoeren” of “afdragen als buit, of buit van de oorlog.” Voor Paulus was het ondenkbaar dat degene die gekocht en verlost waren, kwetsbaar zouden zijn door onwetendheid en als gevolg in de geestelijke strijd gevangenen van een geestelijk roofdier met valse leer worden.

Paulus beschrijft de middelen, die de valse leraren zouden gebruiken om de Kolossenzen te ontvoeren, als wijsbegeerte en ijdel bedrog. Wijsbegeerte of filosofie verschijnt alleen hier in het Nieuwe Testament. Het betekent “het liefhebben van wijsheid.” In die tijd werden alle theorieën over God en de wereld en de betekenis van het menselijk leven, filosofie genoemd. Ijdel bedrog betekent “een misleiding, bedriegerij of truc.” De filosofie van de valse leraren was niet wat het scheen te lijken. Het klonk goed en verleidde de gedachten van degene die er door bedrogen werden, maar het was een smakeloze illusie. Er is geen waarde in zulk een denkbeeldig menselijke filosofie, ongeacht hoe diep en grondig religieus het ook mag klinken.

Paulus geeft twee bronnen voor deze speculaties.

- Als eerste de ‘overlevering der mensen’. Traditie is wat wordt gegeven van de een aan de ander. Omdat mensen iets hebben geloofd en het doorgegeven hebben doorheen de jaren, betekend nog niet dat het waar is. In onze tijd is een algemeen argument voor de evolutie de valse bewering dat het iets is “wat wetenschappers altijd geloofd hebben.” Traditie was niets meer dan onwetendheid en valsheid wat van generatie op generatie is doorgegeven.
- Een tweede bron voor deze valse filosofie is de ‘de wereldgeesten’. Het is lastig om de exacte betekenis samen te stellen. Paulus kan het vals geloofstelsel van de valse leraren in Kolosse beschrijven als te oppervlakkig voor volgroeide, geestelijk volwassenen. Om hun leer te accepteren zou betekenen dat er afgedaald moest worden, om achteruit te gaan van het volwassen onderwijs van de Schrift naar het kinderlijk onderwijs van een onvolwassen religie, niet gebaseerd op een vooruitstrevend denken en wijsheid, maar op onnozele en kinderlijke gedachten. Om Bijbelse waarheid te verlaten voor ijdele filosofie is als het terugkeren naar de kleuterschool na het behalen van een doctoraat (1 Kor.1:18-21). Een andere mogelijkheid is, doch minder waarschijnlijk, dat het verwijst naar geesten – geesten van God of geestelijke wezens die mensen in vroegere tijden associeerden met de sterren en planeten.

In beide gevallen, wat de valse leraren ook brachten, het was niet een vooruitgang in geestelijke kennis, maar een terugtocht naar geestelijke kindsheid en demonische leer (cf. 1 Tim.4:1).

De valse leer was deel van satanisch bedachte en menselijke verkondigde religieus systeem en het was niet naar wat Christus en het Woord van Hem bekend maakt. Het kan, zoals alle valse systemen van religie, niet verlossen. Dat is het hoogtepunt van zijn doodsheid. In Christus alleen “woont al de volheid der godheid lichamelijk” (2:9). Hij heeft alleen de macht om te verlossen.

Als resultaat van de zondeval, is de mens in een droevige staat van onvolledigheid. Hij is geestelijk onvolledig, omdat hij buiten de gemeenschap van God is. Hij is moreel onvolledig, omdat hij buiten Gods wil leeft. Hij is mentaal onvolledig, omdat hij de ultieme waarheid niet kent. Bij de verlossing hebben gelovigen “deel ... aan de goddelijke natuur” (2 Pet.4:1) en worden volledig gemaakt. Gelovigen zijn geestelijke volledig, omdat ze gemeenschap met God hebben. Ze zijn moreel volledig, omdat ze de autoriteit van Gods wil erkennen. Ze zijn mentaal volledig, omdat ze de waarheid over de ultieme realiteit kennen. Om te blijven handhaven, zoals de valse leraren te Kolosse deden, dat degene die vervolmaakt zijn in Christus nog steeds iets misten, is absurd. Alle ware gelovigen zijn volmaakt in Christus en hebben de leer, van welke sekte of valse leraar dan ook, niet nodig.

Iedereen heeft een keus, hetzij het volgen van menselijke wijsheid of tot Christus komen. Het volgen van menselijke wijsheid is het ontvoerd worden door de afgezanten van satan en zijn vals systeem, welke een persoon geestelijke onvolmaakt achter laat. Het komen tot Christus is het komen tot Degene die alleen volmaaktheid aanbied. Mogen degenen die Christus gevonden hebben nooit twifelen aan Zijn genoegzaamheid door zich af te keren en menselijke wijsheid te volgen.

Het mag duidelijk zijn dat geestelijke terroristen en saboteurs binnen de kerk een veel ernstigere bedreiging vormen dan de vijandelijke krachten buitenaf. Vanaf het begin van de kerk zijn de meeste geestelijk dodelijke aanvallen tegen het evangelie van mensen gekomen die deden alsof ze Christen waren – niet van atheïsten van buitenaf. Bovendien, de verscheidene gelegenheden, wanneer valse leer opdook in de vroege kerk, omvatte een verscheidenheid aan fouten. Het is duidelijk, vanuit het Woord, dat ketters, afvalligen, opstandelingen en valse leraren vroeg in de kerk infiltreerden. Wat in die dagen gebeurde, gebeurt vandaag de dag nog. De strategie van de vijand is nog steeds hetzelfde. Valse leraren vallen de kerk nog steeds aan met zogenaamde christen ideeën. Ketters staan nog steeds op binnen de kerk. Ze verspreiden en herhalen nog steeds dezelfde leugen. Satan en zijn handlangers hebben zich altijd vermomd als dienaren van rechtvaardigheid (2 kor.11:15). Wij zijn niet onwetend van zijn werken (2 Kor.2:11). Per slot van rekening is dit zijn strategie geweest van het allereerste begin. De vervolging in de Westerse kerk is dan ook niet een directe aanval fysiek, maar eerder een aanval op geestelijk gebied. Het is niet altijd dat ons aardse werk wordt aangevallen, maar eerder dat ons geestelijk werk wordt aangevallen.

Het Woord is altijd tegengesteld aan de wereld cultuur geweest. Wij moeten het Woord toestaan om de tijdgeest te berispen en te corrigeren en nooit andersom.

Bronnen: *The MacArthur New Testament Commentary, Colossians & Philemon* en *The Truth War, John MacArthur*.

MOEILIJKE WOORDEN

Ascetisme	in eenzaamheid aan godsdienstige praktijken en boetedoeningen wijden, als middel tot zelfheiliging; systematische onthouding van zingenot uit religieuze overwegingen, al of niet gepaard met zelfkastijding.
Eschatologie	leer van de laatste dingen; in de dogmatiek al wat geleerd wordt aangaande het lot van de mens na de dood, het oordeel, etc.
Genoegzaamheid	voldoende, toereikend.
Kwezelarij	overdreven vroom leven leiden, waar overal de godsdienst bijgehaald wordt.
Mysticisme	neiging tot mystiek, wondergeloof of geheime wetenschap; geheimzinnigheid.
Oecumene	eenheid van alle Christenen; de beweging die de totstandkoming daarvan nastreeft.
Pragmatisme	filosofische leer die het kenmerk van de waarheid ziet in haar praktische toepasselijkheid; opvatting dat men zijn handelen niet moet laten bepalen door een ideologie maar door een zakelijke beoordeling van de feiten.
Saboteur	in de war sturen, belemmeren in uitvoering of toepassing uit protest.

INLEIDING

Zijn alle mensen in de kerk Christen? Alle mensen zien er het zelfde uit, ze kunnen inderdaad netjes naar de kerk gaan, ze kunnen spreken over Jezus en de Bijbel. Maar zou het allemaal wel de waarheid zijn? Vandaag leren we hoe de westerse kerk vervolgd wordt. Luister maar eens goed.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Kol.2:1-8, 23.

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Paulus schrijft een brief aan de Christenen in Kolosse. Met welke woorden wil hij hen bemoedigen in vers 2?**
Paulus antwoord, "Ik doe dat om hen te bemoedigen en in liefde bijeen te houden, en hen rijk te maken met een volledig inzicht."
- **Wat zullen ze dan leren kennen?**
"Dan zullen ze Gods geheim leren kennen, namelijk Christus."
- **Wat ligt er in Christus verborgen?**
In Christus liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.
- **Waarom zegt Paulus dit (vers 4)?**
Paulus zegt dit om de Christenen te waarschuwen tegen de mooie praatjes van anderen die hen willen bedriegen.
- **Waar is Paulus blij over (vers 5)?**
Paulus antwoord de Kolossenzen met de woorden "ik ben blij te zien dat u in harmonie leeft en dat uw geloof in Christus sterk is."
- **Waren de Christenen dan al besmet door de 'mooie praatjes' van de misleiders?**
Nee, want ze hebben Christus aanvaard (vers 7) en hun geloof in Christus was sterk.
- **Wat voor waarschuwing geeft Paulus in de verzen 7 en 8?**
"Wees in hem geworteld, bouw op hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. Let op, dat niemand u meeslept door holle en misleidende ideeën die steunen op menselijke tradities, op de machten van de wereld, en niet op Christus."
- **Wat zijn holle en misleidende ideeën?**
(Laat de kinderen voorbeelden geven.) Andere vertalingen spreken over wijsbegeerte of filosofie. Het betekent "het liefhebben van wijsheid." In die tijd werden alle theorieën over God en de wereld en de betekenis van het menselijk leven, filosofie genoemd. De filosofie van de valse leraren was niet wat het scheen te lijken.
- **Wat zijn valse leraren?**
Valse leraren brengen ideeën of theorieën die heel religieus lijken, maar eigenlijk de mensen wil verleiden en hen bij de Waarheid (God en de Bijbel) vandaan wil halen. De woorden kunnen mooi en goed klinken, maar hebben geen waarde.
- **Is de vervolging in de westerse kerk, waar wij leven, altijd lichamelijke vervolging? Worden we hier in de gevangenis gegooid of worden wij geslagen omdat we Jezus volgen?**
Nee, de vervolging in de westerse kerk, waar wij leven, is niet altijd lichamenlijk. De vervolging bij ons is veel meer geestelijk.
- **Hoe worden wij vervolgd?**
De vervolging bij ons is meer geestelijk. Dit komt door valse leer die de kerk binnenkomt en die vaak door mensen in de kerk wordt gebracht.
- **Kun je voorbeelden noemen wat er voor valse leer is?**
(Noem een aantal dingen om hen op weg te helpen.) Voorbeelden zijn de wetenschap, oecumene, pragmatisme, gefrustreerde relaties en eindtijd. Maak gebruik van de achtergrond om deze voorbeelden uit te leggen.

SAMENVATTING

Van welke hoek je ons tijdperk ook bekijkt, het boek Kolossenzen is nog steeds actueel. Ons tijdperk is er een van wetenschap. Vele mensen zijn naar wegen aan het zoeken om de wereldreligies te verenigen. Maar ware eenheid kan alleen bestaan onder de leden van Christus' lichaam. Waarheid, zeker religieus, worden beschouwd als relatief. De vraag die de mensen stellen over religie of filosofie is niet of het waar is, maar of het werkt.

De stad Kolosse bestond uit een mix van Joden en heidenen. Het is niet verrassend dat de valse leer die hen bedreigde, bestond uit elementen van heidendom en Judaïsme. In de verzen 1-7 spoort Paulus de Kolossenzen aan om trouw te blijven aan de Godheid en de volkomen genoegzaamheid van Jezus Christus. Hij herinnert hen dat, in tegenstelling tot de beweringen van de valse leraren, in Christus "al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn" Paulus wijst er op dat er geen verborgen kennis is buiten Christus (2:3), wat de valse leraren beweren. Paulus waarschuwt hen specifiek om voorzichtig te zijn "dat niemand u medeslepe." Wijsbegeerte of filosofie betekend "het liefhebben van wijsheid." De filosofie van de valse leraren was niet wat het scheen te lijken. Het klonk goed, maar is geen waarde in zulk een denkbeeldig menselijke filosofie, ongeacht hoe diep en grondig religieus het ook mag klinken.

Iedereen heeft een keus, hetzij het volgen van menselijke wijsheid of tot Christus komen. Het mag duidelijk zijn dat geestelijke terroristen en saboteurs binnen de kerk een veel ernstigere bedreiging vormen dan de vijandelijke krachten buitenaf. Valse leraren vallen de kerk nog steeds aan met zogenaamde christen ideeën. De vervolging in de Westerse kerk is dan ook niet een directe aanval fysiek, maar eerder een aanval op geestelijk gebied. Kun jij als Paulus ook zeggen "ik ben blij te zien dat u in harmonie leeft en dat uw geloof in Christus sterk is?" Leef zoals Paulus als opdracht gaf, "Wees in hem geworteld, bouw op hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid."

CRÈCHELES

Er was eens een man, die leefde in de stad Kolosse. Hij heette Epafras. Dat is een gekke naam, niet waar? Ken jij iemand die zo heet? Maar in de tijd van de Bijbel was dat helemaal geen vreemde naam. Epafras was een leider in een kerk in de stad Kolosse. Hij was een trouwe dienaar van Jezus Christus. Hij was trouw aan het Woord van God en wilde dat de mensen uit de kerk ook trouw aan God waren.

De mensen uit de kerk wilden heel graag doen wat God van hen vroeg, ze wilden Hem heel graag gehoorzamen.

Epafras maakte zich op een dag grote zorgen. Er waren namelijk mensen in Kolosse die wel spraken over Jezus, maar verkeerde dingen over Jezus vertelden. Ze vertelden dat je engelen moest aanbidden, dat je bepaalde dingen niet aan mocht raken, sommige dingen niet mocht proeven.

Gelukkig was dit nog niet in de kerk verteld, maar Epafras maakte zich zo zorgen over, dat hij naar de apostel Paulus ging. Maar Paulus woonde niet in Kolosse. Nee, Epafras moest heel ver reizen, want Paulus zat in de gevangenis in Rome! Dagen moest Epafras reizen. Toen hij bij Paulus aangekomen was, vertelde hij het slechte nieuws dat er mensen waren die verkeerde dingen vertelden en zeiden dat God wilde dat de mensen dat deden.

Paulus was blij dat Epafras hem dit vertelde. Zo ging hij vanuit de gevangenis een brief schrijven naar de christenen in Kolosse. Paulus waarschuwde de gelovigen dat ze de verkeerde dingen niet moesten geloven. Hij zei dat ze moesten vast houden en blijven geloven wat ze vanaf het begin verteld was door Epafras.

Weet je, de mensen in Kolosse hielden van Jezus en wilden Hem dienen. De christenen werden niet gepest of geslagen omdat ze in Jezus geloofden. Nee, satan heeft nog andere manieren om ons geloof in God te plagen. Hij laat dan andere mensen verkeerde dingen over Jezus vertellen. Zo hoopt satan dat we niet meer van Jezus gaan houden.

De Bijbel waarschuwt ons en zegt, "Let op hoor!" Dat zei Paulus ook in de brief die hij schreef naar de christenen in Kolosse. Let jij ook op dat je niet naar die mensen luistert die foute dingen over Jezus vertellen?

MEMORIEVERS

Matt.5:10

**Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.**

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers De Vervolgde Kerk Les 1).

Om dit vers aan te leren kan er gebruik gemaakt worden van de melodie van het kinderlied "De Heer is waarlijk opgestaan" uit de bundel Op Toonhoogte, nummer 352. Om het goed te laten klinken kunnen de regels van het lied op de volgende manier gezongen worden: "Gelukkig zij die vervolgd worden – omdat ze Gods wil doen – voor hen is het hemels koninkrijk – (echo) voor hen is het hemels koninkrijk – (zing de eerste regel nog eens) Gelukkig zij die vervolgd worden – omdat ze Gods wil doen." Wanneer deze melodie niet bekend is kan er ook gebruik gemaakt worden van het lied "Er is een kindeke geboren op d'aard", nummer 341. De regels kunnen dan op de volgende manier gezongen worden: "Gelukkig zij die vervolgd worden omdat – (herhaling tweede regel) gelukkig zij die vervolgd worden omdat – ze Gods wil doen – (herhaling) ze Gods wil doen – voor hen is het hemelse koninkrijk."

IJSBREKERTJES

Alarm

Neem een alarm mee, dit kan een wekker zijn of iets wat af kan gaan en ons waarschuwt. Vraag de kinderen of ze weten wat voor voorwerp je meegenomen hebt. Weten ze waar het voor dient? Laat het alarm afgaan. Vertel de kinderen dat dit voorwerp dient om ons ergens voor te waarschuwen, een wekker om ons op tijd uit bed te halen, een rookmelder om ons te waarschuwen dat er brand is, etc. De Bijbel is ook een alarm, het waarschuwt ons ook voor bepaalde dingen. Vandaag leren we waar de Bijbel ons voor waarschuwt.

Waarheid of leugen

Wanneer de mensen al honderden jaren spreken dat de aarde is ontstaan de oorknal, is dat dan waar? Of als iedereen zegt dat iets niet goed is voor jou, is dat dan per se waar? Als iedereen zegt dat Jezus alleen maar een goed mens was, is dat dan waar? Als iedereen zegt dat God niet bestaat, omdat we Hem niet kunnen zien, is dat dan waar? Als iets voor jaren gezegd en doorgegeven wordt aan kennis, wil dat nog niet zeggen dat het waar is. De Bijbel is de waarheid (Joh.17:17) en als iemand iets anders zegt dan in de Bijbel staat is dat een leugen.

Is het echt?

Neem een nepbloem en een echte bloem mee en zet deze beide in een vaas. Doe water in de vaas. (De bloemen hoeven niet hetzelfde te zijn.) Laat de kinderen niet door het zien de nepbloem van de echte bloem onderscheiden, maar door andere zintuigen zoals ruiken en aanraken. Op gelijke wijze kunnen we de nepchristen van de echte Christen onderscheiden. Iets zien kan misleidend zijn, maar er zijn manieren om erachter te komen. Laat de kinderen de bloemen zien. Beide zien er mooi uit, maar kan iemand het verschil tussen de twee vertellen? beide staan ze in het water in de vaas, maar een is niet echt. Wie kan zeggen welke niet echt is? Nepchristenen lijken veel op deze nepbloem. Ze kunnen zeggen dat ze Christen zijn, ze gaan naar de kerk op zondag en zien er uit als Christenen. Maar hun wandel met de Heer is nep, niet echt. Ze hebben geen geestelijk leven. Vraag een kind naar voor en laat het de nepbloem voelen en laat hem dit beschrijven. Laat hem daarna de echte bloem voelen. De nepbloem is stijf, maar de echte bloem voelt zacht en glad aan. Vraag een ander kind om aan de nepbloem te ruiken en te beschrijven hoe het ruikt. Laat hem dan de echte bloem ruiken. De nepbloem had geen geur of ruikt naar plastic, maar de echte bloem ruikt goed, het heeft een heerlijke aroma. Echte Christenen zijn als de echte bloem, ze lijken niet alleen op Christenen door in de

kerk te zijn op zondag, maar de rest van de week doen ze dingen die de Heer welgevallig zijn en ze zegenen anderen. Ze zijn niet dood, maar hebben eeuwig leven. Welke bloem zou jij willen zijn?

KNUTSELWERKJES

De wortel

Geef elk kind een vel oranje en groen papier (of werk met andere materialen, zoals vilt). Laat hen uit het oranje vel een vorm van een wortel knippen en uit het groene vel blaadjes (je kunt de vormen ook al voorgedrukt of getekend hebben). Laat hen deze op een leeg vel plakken. Plak het vers uit Kol.2:7 erbij, "Wees in Hem geworteld..."

Bezige bij

Geef elk kind een vel papier. Maak van alle kinderen duimafdrukken op papier door een inkt pad te gebruiken. Geef elk kind een vel geel papier en laat hen hier kleine vleugels uitknippen, twee vleugels voor elke duimafdruk. Laat hen deze aan de zijkanten van hun duimafdruk plakken, zodat er een bij ontstaat. Laat hen voelers tekenen en eventueel zwarte strepen op het lijfje. Schrijf bovenaan het blad de woorden, "bezige bijtjes voor Jezus." Als we Jezus volgen, zijn we net als de bijen buiten, altijd bezig om Hem te dienen en de waarheid te doen.

KNUTSELACTIVITEITJES

Volg de leider?

Speel een spel met de kinderen waarin je een kind aanwijst als (ver)leider. Deze moet de andere kinderen proberen te (ver)leiden door handelingen voor te doen. Wanneer het goede dingen zijn (b.v. uitbeelden dat je van iemand houdt) mogen de andere kinderen volgen door dit na te doen, maar wanneer blijkt dat het verkeerde dingen zijn (b.v. iemand slaan), moeten de andere kinderen ervoor waken dat ze niet volgen. Ze mogen deze handeling dus niet nadoen. Het is gemakkelijk dat we anderen volgen, maar God zegt dat we waakzaam moeten zijn dat we niet zomaar doen wat anderen zeggen of doen. Misschien is het niet de waarheid.

Goed opletten

Verdeel de kinderen in twee groepen. Geef elke groep een even aantal blokken, eventueel in verschillende vormen en grootte. Groep 1 mag nu iets gaan bouwen en geeft na elke blok aanwijzingen aan groep 2 welke blok gepakt is en hoe deze is neergezet. Groep 2 mag niet kijken wat groep 1 precies doet. Wanneer alle blokken geplaatst zijn, gaan de twee groepen hun bouwwerk vergelijken en bespreek wat er mis is gegaan. Wissel de groepen om, zodat groep 2 nu mag beginnen en groep 1 moet volgen zonder te kijken. Laat groep 2 dezelfde aanwijzingen geven. Hebben ze goed opgelet? Je kunt het moeilijker maken door kleuren of vormen weg te laten in de aanwijzingen. Wanneer we niet alle informatie hebben, is het lastig om te weten wat we moeten doen. Zo is het ook als we niet weten wat er in de Bijbel staat, we weten dan niet wat te doen. Maar lezen we en luisteren we goed naar wat er in de Bijbel staat, dan weten we wat te doen. Kol.2:8: "Let op..."

VERVOLGING IN DE WESTERSE KERK (HANDREIKING KINDEREN)

KOL.2:1-8, 23

MEMORIEVERS

Matt.5:10 *Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.*



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Wat ligt er in Christus verborgen (vers 3)?

_____.

- Maak het vers af: "Ik zeg dat, om te voorkomen dat u zich laat bedriegen

door _____.

- Vertel in eigen woorden wat een valse leraar is.

_____.

- Omcirkel de woorden die bij de waarheid horen.

Liefhebben Wereldreligie Kennis is in Jezus Het werkt

Bijbel is waar Wereld stopt met ramp Rebelle Let op

- Vervolging bij ons is niet lichamelijk iemand kwaad doen, maar eerder is

vervolging bij ons _____.

- Vul de juiste volgende woorden in. **Vreselijk** **Waarde** **Geld** **Goed**.

De woorden van een valse leraar klinken _____, maar hebben

geen _____.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



