

LES 3 → GOD MAAKT DE MESSIAS BEKEND

MATTEUS 1:18-25; LUCAS 1:26-38

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen Christus als Verlosser, Heer en God aanbidden.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Vast te stellen dat Jozef uit de lijn van David stamde.
- Uit te leggen dat de Messias zou komen uit de familie van David.
- Te beschrijven wat de engel Maria vertelde over de baby die geboren zou worden.
- Uit te leggen waarom de namen Immanuel, Verlosser en Zoon van de Allerhoogste belangrijk zijn.



MEMORIEVERS

Matt.1:21 Zij (Maria) zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden.

TOEPASSINGEN

- Vertrouw God. Hij is met ons en vervult altijd Zijn beloften.
- Vertel anderen over de Verlosser tijdens deze kerst.
- Gehoorzaam Christus als Heer en God.

VOLGENDE WEEK

GOD STUURT JOHANNES DE DOPER

Lees Lukas 1:5-25, 57-67 en 76-80.

ACHTERGROND

God gebruikt vaak geringe en nederige mensen om een belangrijke rol te spelen in Zijn grote plan. Jozef en Maria waren geen uitzondering. Dit koppel was verloofd – een wettelijk bindende afspraak – en was zich aan het voorbereiden op een eenvoudig leven samen. Jozef was een nederige timmerman. Maria was een nederig meisje. Vanuit menselijk oogpunt leefden ze in een relatief kleine plaats in een betrekkelijk onbelangrijk deel van de wereld. Het enige waar Israël zich op kon roemen was haar ligging die zich situeerde in het midden van belangrijke handelsroutes tussen Afrika, Europa en Azië. Rome had het land voor ongeveer 60 jaar geregeerd. Voor de heersers van Rome was het een in de weg staand land met mensen die moeilijk te regeren waren. Jozef en Maria groeiden op onder de verdrukking van de Romeinen. Ze hadden geen speciale invloed bij de leiders van de Joden of bij de heersers van de Romeinen.

Maar Israël was niet klein in Gods ogen. Duizenden jaren eerder had God beloofd om de naties van de aarde te zegenen door dit kleine land. Hij beloofde een koning te sturen die een dag over hen allen zou regeren. Dit heersen zou grote zegen brengen voor Israël en de wereld. De grootste zegen die deze koning zou brengen, zou de verlossing van zonden zijn. Het volk Israël bestond, zoals de rest van de wereld, uit zondaren. Sinds Adam en Eva van het verboden fruit aten, kwijnde de hele mensheid weg in zonde en opstand tegen God. De hele mensheid had nood aan een Verlosser.

Maria en Jozef mochten dan wel niet belangrijk zijn geweest, ze hadden wel bijzondere voorouders. Ze stamden beiden af van de familie van David en uit de lijn van Juda. De nakomelingen van David hadden voor meer dan 500 jaar geen koning op de troon gehad. Het volk Israël had gewacht op deze speciale koning van alle tijden. De Romeinse heerschappij was zwaar en hard. Godvrezende Joden wachtten vol verlangen op de koning die hen geestelijk en van de verdrukking zou komen verlossen. Jozef en Maria waren hierop geen uitzondering. Jozef was een godvrezende Jood die geloofde in de belofte van God. Hij had er geen idee van dat God grote plannen voor hem en zijn toekomstige bruid had.

Lang geleden had God een teken beloofd aan koning Achaz (Jes.7:14). Achaz werd bedreigd door een aanval van Assur en Israël. Hij was erg bevreesd. God vertelde Achaz dat Hij hem en zijn koninkrijk zou beschermen. God vroeg Achaz om een teken te kiezen om zijn geloof in Jahweh te bevestigen. Achaz weigerde om een teken te geven en liet zo zijn gebrek aan geloof zien. Het toonde het gebrek aan geloof van de gehele natie aan. Als resultaat beloofde God een teken dat honderden jaren na Achaz zou komen. Dit teken was groter dan Achaz zich ooit had kunnen voorstellen. Een maagd zou een kind krijgen. Dat was nog nooit gebeurd. Het zou onmogelijk voor een ieder geweest zijn, maar niet voor God. God beschermde Achaz en hield hem veilig, net zoals Hij zei. Maar Achaz heeft het teken nooit gezien. God had meer in gedachten met dit teken dan het geruststellen van Achaz. Dit was een teken voor heel Israël. God de Vader zou Zijn Zoon in de wereld zenden als hun Verlosser. In meer dan 700 jaar was God de profetie niet vergeten.

Op een dag bracht de engel Gabriël een bezoek aan Maria (Luk.1:26-28). Hij gaf haar het verbluffende nieuws dat zij “de gunst van de Heer” genoot onder de vrouwen. God keek naar haar met grote genade. Ze was verward door deze mededeling, verwonderd over de betekenis. De engel ging voort met haar te vertellen dat ze een baby zou krijgen. Deze baby zou de Verlosser van de wereld en de Messias zijn. Hij zou op een dag heersen over de gehele aarde en Zijn koninkrijk zou nooit eindigen.

Er was echter een probleem. Ze was niet getrouwd en nooit met een man geweest (Luc.1:34). Ze vroeg, “Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?” De engel zei haar dat de Heilige Geest zelf haar zou helpen om te verwekken. Ze zou een baby krijgen en God zou de Vader zijn. Die baby zou de Zoon van God zijn. Dit zou het grootste wonder ooit, gekend door de mens, zijn. God zelf zou een mens worden en op aarde wandelen. Dit was groot nieuws. Maria kreeg het voorrecht om de Zoon van God te dragen. God deed wat Hij gezegd had en Maria werd zwanger van Jezus.

Ondanks de grootheid van de belofte waren er vele problemen te trotseren voor Maria. Ten eerste moest ze het haar verloofde, Jozef, vertellen. Een ongetrouwde vrouw die zwanger werd, kon gestenigd worden. Ze was er zeker van dat Jozef geschokt zou zijn door het nieuws. Hij was dat inderdaad. Hij had het er moeilijk mee om Maria te geloven. Niemand had ooit van zoiets gehoord.

Jozef was een rechtvaardig man. Hij volgde de wet van Mozes. Hij had het recht om van Maria te scheiden. Maar hij was ook een barmhartig man. Na veel nagedacht te hebben, besloot Jozef om in het geheim van Maria te scheiden. Haar reputatie zou sowieso al geruïneerd worden. Hij wilde haar situatie niet nog erger maken door het aan de hele stad Nazareth bekend te maken.

Die nacht kwam een engel van de Heer in een droom tot Jozef. De engel vertelde Jozef om Maria als vrouw te nemen. Ze loog niet en het kind was inderdaad de lang beloofde Messias. De engel zei dat de baby de naam "Jezus" moest krijgen, wat 'de Heer bevrijdt' betekend. Hij was in de wereld gezonden, die het "volk zal redden van hun zonden" (Matt.1:21). Dit was ook om de belofte te vervullen van 700 jaar eerder, dat een maagd een zoon zou baren. Jozef wist maar al te goed dat dit kind God in het vlees zou zijn. God de Zoon kwam naar de aarde om bij de mensen te wonen.

Jozef gehoorzaamde de Heer en nam Maria als zijn vrouw. Hij riskeerde spot van zijn vrienden en familie, die zouden denken dat hij en Maria voor hun huwelijk gezondigd hadden. Hij ging akkoord om het kind op te voeden ook al was het niet van hem. Hij deed dit omdat hij de belofte en de woorden van de door God gezonden engel geloofde. De Messias stond op het punt om als mens naar de aarde te komen.

MOEILIJKE WOORDEN

Aantonen	Te kennen geven, met zekerheid aanduiden.
Gering	Onaanzienlijk van rang of stand; onbeduidend.
Godvrezend	Met ontzag en eerbied jegens God vervuld, godvruchtig, vroom; blij gevend van godsvrucht.
Relatief	Bepaald door vergelijking met of beschouwd ten opzichte van iets anders, betrekkelijk.
Ruïneren	In stukken breken, verwoesten, vernielen; te gronde richten, in verderf storten.
Trotseren	Het hoofd bieden, onder ogen zien of treden.
Verdrukking	Het verdrukken, slavernij; onderdrukken, geweld aandoen.
Wegkwijnen	Kwijnende te gronde gaan, wegteren; verzwakken, verflauwen.

INLEIDING

Telkens wanneer God een engel stuurt (en niet zoals de engelen op TV, maar echte engelen) zouden de mensen moeten luisteren. De engelen van God geven meestal bijzondere boodschappen van Hem. Toen de engelen verschenen aan Jozef en Maria, luisterden ze. Net zoals Jozef en Maria luisterden, moeten wij ook luisteren naar Gods Woord, zodat we kunnen leren over de grote dingen die God gedaan heeft.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Lees Matt.1:18-25 en Luc.1:26-38

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Aan wie verscheen een engel van de Heer in een droom?**
Een engel van de Heer verscheen aan Jozef in een droom (Matt.1:20).
- **Wie zorgde ervoor dat er een baby werd verwekt in Maria?**
“Het kind in haar is uit de heilige Geest” (Matt. 1:20). Maria droeg al een baby in haar baarmoeder, maar de baby was niet van Jozef. De baby was van God, de Heilige Geest.
- **Welke drie dingen over de baby die geboren zou worden, vertelde de engel aan Jozef?**
De engel zei dat Maria een Zoon zou krijgen (Matt.1:21a). De engel vertelde aan Jozef dat hij de baby een bijzondere naam moest geven: Jezus (Matt.1:21b). De engel vertelde ook wat Jezus ging doen. Jezus zou het volk van hun zonden bevrijden (Matt.1:21c).
- **Tot wie sprak de engel Gabriël in Lucas 1:28-38?**
De engel Gabriël verscheen en sprak met Maria. Maria was verloofd met Jozef. Ze waren nog niet getrouwd, maar dat zou wel gaan gebeuren.
- **Welke drie dingen vertelde de engel aan Maria in Lucas 1:31?**
De engel zei dat Maria zwanger zou worden (v.31a). Dat betekende dat er een baby in de baarmoeder zou zijn. De baby zou een jongen zijn; Maria zou een “zoon ter wereld brengen” (v.31b). Het derde wat de engel aan Maria vertelde was dat de Zoon Jezus genoemd moest worden (v.31c).
- **De engel vertelde Maria nog vijf dingen. Wat waren deze?**
De vijf dingen die de engel vertelde waren: (1) Jezus zou een groot man worden (v.32a). (2) Hij zou Zoon van de Allerhoogste worden genoemd (v.32b). (3) God de Heer zou hem de troon van zijn voorvader David geven (v.32c). Voor de Joden kon “Vader” (NBG) de betekenis hebben van voorouder (grootvader, overgrootvader, etc.). (4) Hij zou voor altijd regeren over de nakomelingen van Jakob (v.33a). Het ‘huis van Jakob’ (NBG) is een andere naam voor Israël. Herinner je nog dat God aan Jakob een andere naam gaf: Israël. (5) Aan zijn koningschap zou geen einde komen (v.33b).
- **Wat is de betekenis van de namen Verlosser, Immanuël en de Zoon van de Allerhoogste?**
Jezus is de Verlosser. Dat betekent dat Hij mensen redt (verlost) van hun zonden. Door de zonden zijn we allemaal op weg naar de hel, tenzij we het uitroepen naar Jezus dat Hij ons verlost. Immanuël betekent: “God met ons”. Die naam kwam van de profetie van Jesaja en is een naam die de nederige zondaar troost geeft. God kent onze geestelijke noden en onze lichamelijke noden. Hij kwam naar de aarde om bij de mensen te zijn. Hij begrijpt wat het is om als mens te leven. “Zoon van de Allerhoogste” is belangrijk, omdat er een perfect en oneindig offer voor nodig was om voor de zonde te betalen. Alleen de Godmens, Jezus, was bij machte om te betalen voor de zonden.

SAMENVATTING

De engel die aan Jozef verscheen, vertelde aan hem dat Maria, door de Heilige Geest, zwanger was. Hij vertelde dat de baby een jongen was en Jezus genoemd moest worden en dat Jezus zou sterven voor de zonden van Zijn volk.

De engel die aan Maria verscheen vertelde haar hetzelfde. Maar de engel vertelde ook aan Maria dat Jezus een groot man zou zijn en “de Zoon van de Allerhoogste” genoemd zou worden, op de troon van David zou zitten, regeren zou over Israël en voor altijd een koninkrijk zou hebben.

God kan Zijn beloften vervullen, heeft ze vervuld en zal ze vervullen. Hij kan altijd vertrouwd worden. We moeten hem geloven op Zijn woord. Jezus kwam als vervulling van enkele honderden profetieën uit Oude Testament. Deze vervulde profetieën bewijzen dat God vertrouwd kan worden. Ze bewijzen dat Hij barmhartig was en een verlangen had om Zijn kinderen te verlossen. Dit is belangrijk, ook voor vandaag. Vele beloften over Jezus zijn nog niet in vervulling gegaan. Hij belooft om terug te komen en te heersen op de aarde met recht en macht. Hij zal zijn onder Zijn volk en een einde maken aan de zonde. Dit is een grote hoop voor de christen. Met Kerstmis zou de trouw van God herinnerd moeten worden. Het is niet alleen een feest van de geboorte van een baby; het is een viering van de afbetaling van de beloften van God. We zouden in volle verwachting moeten uitzien naar Hem en dat Hij de rest van de beloften aan ons zal vervullen.

CRÈCHELES

Een van Gods boodschappers is de engel Gabriël.

Gabriël woont bij God in de hemel.

Op een keer moest hij weer een boodschap naar de aarde brengen.

Hij moest naar een klein stadje dat Nazareth heette.

De engel Gabriël kwam bij Maria, een meisje dat in die stad woonde.

Maria was verloofd met Jozef, de timmerman.

Hij was een afstammeling van David.

Maria schrok van de engel.

Ze wist niet wat ze van zijn komst moest denken.

“Je hoeft niet bang te zijn”, zei Gabriël. “Je zult een zoon krijgen en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal de Zoon van God genoemd worden en Hij zal eeuwig als Koning regeren!”

“Maar ik ben nog niet getrouwd”, zei Maria. “Hoe kan ik dan een kind krijgen?”

“De Heilige Geest zal dit laten gebeuren. God is machtig.

Maria boog eerbiedig haar hoofd.

“Ik wil de Heer dienen”, zei ze. “Laat met mij gebeuren van u hebt gezegd.”

Daarna ging Gabriël weg.

Maria had geloofd wat de engel haar was komen vertellen.

Maar Jozef, met wie ze zou gaan trouwen, wist niet wat hij moest doen.

Het kind dat in Maria's buik groeide was niet van hem.

Dat wist hij.

Hij wilde niet dat de mensen daarom lelijk tegen Maria zouden doen.

Hij hield heel erg veel van haar.

Maar kon hij wel met haar trouwen nu ze zwanger was?

Toen droomde Jozef.

In de droom kwam een engel van de Heer bij hem.

“Maak je niet bezorgd, Jozef”, zei de engel. “Trouw met Maria. Het is de Heilige Geest van God die dit kind in haar buik laat groeien. Ze zal een zoon krijgen en je moet hem Jezus noemen, want Hij zal de Redder van de wereld zijn. Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden.”

Jozef deed wat de engel van de Heer had gezegd.

Hij trouwde met Maria.

MEMORIEVERS

Matt.1:21 **Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden.**

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers Kerstles Les 1).

Geef elk kind een afbeelding van het blad “Memorievers” (Zie hiervoor les 1). Laat hen de afbeelding inkleuren en op de achterkant het vers opschrijven. De afbeelding kan helpen bij het aanleren van het vers. Variatie: Geef elk kind een kopie van het blad en laat hun de eerste afbeelding in vier stukken knippen, het tweede in zes, etc. en laat hun de puzzels daarna in volgorde weer compleet maken. Draai de puzzels om de tekst weer in de goede volgorde te krijgen.

IJSBREKERTJES

Vragen om te herhalen

Wat is een profeet? Een profeet is iemand die door God gebruikt wordt om Zijn wil door te geven aan de mensen. Wat is profetie? Elke boodschap van God gesproken of geschreven door een profeet. Dat kan een boodschap voor die dag of over de toekomst zijn. Wat was het teken waarover Jesaja profeteerde? De profetie van Jesaja was dat een maagd een zoon zou baren genaamd Immanuel. Kwam deze profetie in vervulling? Ja, ze kwam in vervulling door de geboorte van Jezus. Doet God altijd wat Hij zegt dat Hij zal doen? Ja.

Hoe ontvangen wij berichten?

Vraag de kinderen of ze wel eens een brief of een e-mail ontvangen hebben. Bespreek de verschillende manieren waarop we berichten vandaag de dag ontvangen. Vertel dat in de les van vandaag de ouders van Jezus een bericht ontvingen van Gods speciale boodschappers – engelen.

De nood aan een Verlosser

Vraag de kinderen hoe het leven eruit zou zien zonder zonde. Neem tijdschriften, kranten of boeken mee die het verdriet, de pijn en de dingen laten zien die in verband staan met de zonde. Herinner de kinderen eraan dat God Adam en Eva geschapen had in de volmaakte hof van Eden. Nadat de zonde in de wereld kwam, was de straf voor de mens de dood. God houdt van ons en beloofde om Zijn enige Zoon te sturen en te sterven aan het kruis voor onze zonden. God stuurde Jezus als geschenk voor ons. Dat geschenk is onze verlossing.

KNUTSELACTIVITEITJE

Engel op de muur

Teken een engel op een groot vel papier en plak dat aan de muur. Laat de kinderen voor de les begint hun hand omtrekken met een donkere pen. Deze afdruk kan direct op de papieren engel gemaakt worden of hij kan uitgeknipt worden en dan op de vleugels van de engel worden geplakt. Leg uit dat de engel een speciaal bericht had voor Jozef terwijl hij sliep. Tijdens de les zullen we leren wat dat bericht was.

KNUTSELWERKJES

Beloften vervuld, week 3

Knip twee kerstvormen uit. Geef elk kind de uitgeprinte verzen, een met de profetie en een met zijn vervulling.

De volgende verzen kunnen gebruikt worden: Een Verlosser geboren – Matteüs 1:21 met Lucas 2:7; Gods Zoon – Lucas 1:32 met Lucas 2:11. Laat de kinderen de verzen aan elke kant van de vormen plakken. Geef ze dan glitterlijm, stickers, stiften of kleurpotloden en laat de kinderen hun vormen versieren. Maak gaten aan de bovenkant van de vormen en maak hier linten aan vast, zodat ze opgehangen kunnen worden.

De engel

Maak kopieën van pagina 'de engel' op dikker papier of teken het op een papieren bord. Knip langs de volle lijnen. Laat de kinderen de engel versieren met stiften en glitter, enz. Vouw langs de stippellijnen A en B. Vouw A naar B en niet de lijnen A en B aan elkaar. Buig de armen naar beneden zodat ze voor het hoofd zitten en vouw langs de onderbroken lijn in het midden. Vouw voorzichtig de twee zijden langs de gleuf naar buiten om de vleugels van de engel te maken.

Goed-Nieuws-Megafoon

Elk kind heeft het volgende nodig: een goud- of geelgekleurd papier, schaar, lijm, plakband, stiften en glitter. Laat de kinderen de volgende instructies volgen.

- Schrijf of print het memorievers uit op 3 x 12 cm papier.
- Vorm een kegel met het gekleurd papier. Knip overige gedeelten eraf.
- Knip een strook van 1 x 12 cm uit voor een handvat.
- Plak het handvat aan de onderzijde van de kegel.
- Plak het memorievers op de kegel.
- Versier de kegel met stiften en/of glitter.

Wanneer de 'megafoon' af is, kun je het memorievers oefenen door de megafoon te gebruiken. Moedig hen aan om het goede nieuws te delen met vrienden en familie tijdens de kerstperiode.

Kerstslinger (Week 3)

Voeg toe aan de slinger van vorige week. Voeg de naam "Jezus" en "Zoon van God" toe.

Maak je hart klaar voor Jezus

Laat de kinderen de puzzel 'Maak je hart klaar voor Jezus' uitknippen. Laat hen de puzzelstukjes op het tweede blad 'Maak je hart klaar voor Jezus' plakken. Ze kunnen dit eventueel inkleuren. Lees en bespreek het blad samen.

MAAK JE HART KLAAR VOOR JEZUS



MAAK JE HART KLAAR VOOR JEZUS



“ALS U MET UW MOND BELIJDT: JEZUS IS DE HEER, EN MET UW HART GELOOFT DAT GOD HEM UIT DE DOOD HEEFT OPGEWEKT, WORDT U GERED. WANT GELOVEN DOEN WE MET ONZE HART, EN DAARDOOR VINDEN WE RECHTVAARDIGING; BELIJDEN DOEN WE MET ONZE MOND, EN DAT BRENGT ONS REDDING.” **(ROMEINEN 10:9-10)**

DE ENGEL



GOD MAAKT DE MESSIAS BEKEND (HANDREIKING KINDEREN)

LUCAS 1:28-38; MATTEUS 1:18-25

MEMORIEVERS

*Matt.1:21 Zij (Maria) zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven,
Want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden.*



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Tegen wie sprak de engel Gabriël in Lucas 1:28-38? _____.
- Noem twee dingen die de engel aan Maria vertelde in Luc.1:31.
 - _____.
 - _____.
- Wat was de reactie van Maria op de boodschap van de engel dat ze op wonderlijke wijze een baby zou krijgen?
_____.
- Aan wie verscheen de engel in Matt.1:18-25? _____.
- Waarom was Jozef ongerust over de zwangerschap van Maria?
_____.
- Wie zorgde ervoor dat Maria zwanger werd van Jezus? _____.
- Noem twee dingen die de engel aan Jozef vertelde in Matt.1:21.
 - _____.
 - _____.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



